

Ερ.Ε.Ν.Ζω

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ UFO ΔΙΣΚΟΙ

στο κατώφλι της κοσμικής επαφής

Ερ.Ε.Ν.Ζω

ιστορία της NICAP

σοβιετικοί και UFO

Ουασιγκτων:

ναι υπορχει ζωη στο διαστημα

Ερ.Ε.Ν.Ζω

Ερ.Ε.Ν.Ζω

Ερ.Ε.Ν.Ζω

φακελλος ελλας:

UFO στη Θεσσαλονικη

ανθρωποειδη:

τα πλασματα του Γκοφσταουν

οι μυστικοι φακελλοι του F.B.I.

ΧΡΟΝΟΣ Α, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1979, ΤΙΜΗ ΔΡΧ 50

ΧΡΥΣΗ
ΤΟΜΗ

Ερ.Ε.Ν.Ζω

Ερ.Ε.Ν.Ζω

Ερ.Ε.Ν.Ζω

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ UFO ΔΙΣΚΟΙ

στο κατώφλι της κοσμικής επαφής

Το περιοδικό μας συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα περιοδικά UFOλογίας του κόσμου. Η συνεργασία δεν είναι μονάχα του επιπέδου της άμεσης ενημέρωσης πάνω στις εξελίξεις του θέματος της εξωγήινης δραστηριότητας στον πλανήτη μας, αλλά κάτι πολύ πιο «οργανικό». Οι αντιπρόσωποι-συνεργάτες μας, σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, αποτελούν έναν άμεσο, προσωπικό κρίκο σύνδεσης και η ελληνική παρουσία σύντομα θα γίνει πλατύτερα γνωστή.

Παρουσιάζουμε μερικά από τα περιοδικά αυτά:

- FLYING SAUCER REVIEW (Αγγλία)
- UFO RESEARCH REVIEW (Αγγλία)
- INTERPLANETARY NEWS (Αγγλία)
- UFO INVESTIGATOR (ΗΠΑ)
- BUFORA JOURNAL (Αγγλία)
- UFO REPORT (ΗΠΑ)
- ANCIENT ASTRONAUTS (ΗΠΑ)
- CANADIAN UFO REPORT (Καναδάς)
- S.B.D.E.S.D.V. (Βραζιλία)
- AUSTRALIAN UFO BULLETIN (Αυστραλία)
- MUFON UFO JOURNAL (ΗΠΑ)
- UFO NACHRICHTEN (Δυτ. Γερμανία)
- UFO-NUT (Δανία)
- UFO NEWS (Ιαπωνία)

Επίσης συνεργάζομαστε με όρισμένες από τις μεγαλύτερες οργανώσεις έρευνας των UFO:

- NICAP (NATIONAL INVESTIGATION COMMITTEE ON AERIAL PHENOMENA)
- APRO (AERIAL PHENOMENA RESEARCH)
- BUFORA (BRITISH UFO RESEARCH ASSOCIATION)
- ISTR (INTERPLANETARY SPACE TRAVEL RESEARCH ASSOCIATION)

Με τις οργανώσεις αυτές έχουμε συνεχή επαφή (ή δική μας εκπροσώπηση ανήκει στην ομάδα «ΦΑΕΘΩΝ»), και ανταλλάσσουμε πληροφορίες πάνω στην πορεία των κοινών έρευνών.

Αντιπρόσωποι-συνεργάτες του περιοδικού μας στο εξωτερικό είναι: Αγγλία κ. Ν. Κόκκινος. Στις ΗΠΑ και στη Γαλλία, ο κ. Γιώργος Κοκορέλος. Στην Ιταλία, ο κ. Δημήτρης Αρνέλλος.

Φροντίσαμε πολύ για να δημιουργήσουμε αυτές τις διασυνδέσεις ώστε τώρα πια να είμαστε σε θέση να πούμε, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι *βρισκόμαστε πράγματι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.*

ΧΡΟΝΟΣ Α, ΤΟΜΟΣ 1ος, ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1979, ΤΙΜΗ ΔΡΧ 50 —
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Πανεπιστημίου 56 ΑΘΗΝΑ τ.τ. 142 ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» Τηλ. 36.00.059 — ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΤΑ-
ΞΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 52.37.331 (8 π.μ — 1.30 μ.μ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργασίες με ξένα περιοδικά και αντιπρόσωποι σε ξένες χώρες.....	2
‘Η «στενή επαφή» μας.....	3
‘Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραδέχεται την ύπαρξη ζωής στο διάστημα.....	4
Συνέντευξη....μέ τον Κλώντ Ποέ.....	7
Νέο Γκάλλοπ για τα UFO.....	10
‘Η Γαλλία αρχίζει υπεύθυνα την έρευνα των UFO	11
Κυνήγι ‘Ιπταμένων Δίσκων στη λίμνη Τιτικάκα	11
‘Ιστορία της NICAP.....	14
Σχολιάζοντας την επικαιρότητα: οι διαφωνίες που συμφωνούν.....	19
Μυστικά υπόγεια δωμάτια κάτω από το ‘Εμπάιρ Στέιτ Μπήλντινγκ.....	21
Βιβλιοπαρουσίαση	23
Οι Σοβιετικοί, το Διάστημα και οι ‘Ιπτάμενοι δίσκοι.....	24
Πληροφορίες για UFO από τα αρχεία του FBI	30
Τα πλάσματα του Γκόφφσταουν	34
Τό κύμα εμφάνισεων UFO του 1978-1979	38
‘Ιπτάμενοι δίσκοι πάνω από την Πάφο (2η συνέχεια)	40
‘Ομάδα ΦΑΕΘΩΝ: UFO στη Θεσσαλονίκη	46

«UFO-ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ» ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΥΦΟΛΟΓΙΑΣ. Χρόνος ίδρυσης 1979. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» (Χρήστος Δ. Λάζος — Σπύρος Αλεβιζόπουλος). ΓΡΑΦΕΙΑ: Πανεπιστημίου 56 ΑΘΗΝΑ τ.τ. 142 Τηλ. 36.00.059, 3ος όροφος γρ. 19. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χρήστος Δ. Λάζος, Δημητρακοπούλου 65-67 Κουκάκι Τηλ. 92.32.998. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Κουτσούκης Άρριανού 29 Παγκράτι, Τηλ. 730.252. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Μιχάλης Σπανός Βουλγαροκτόνου 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 64.39.353. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Άγγελος Ελευθέρος Μαυρομιχάλη 127 Τηλ. 64.37.675. ΔΙΑΦΙΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Χρήστος Δ. Λάζος Τηλ. 36.03.198. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Σπύρος Αλεβιζόπουλος Πανεπιστημίου 56 Αθήνα τ.τ. 142. ΜΟΝΤΑΖ: Άλεκος Βεντούρης Τηλ. 65.21.458.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Δ. Λάζος
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ»



«Ποτέ μου δεν φαντάστηκα ότι όσο ζούσα θά κυκλοφορούσε ελληνικό περιοδικό για ιπτάμενους δίσκους», μου τηλεφώνησε ένθουσιώδης αναγνώστης με συγκινημένη φωνή. Και κατάφερε να με παρασύρει.

Όταν κυκλοφορείς ένα νέο περιοδικό κι αρχίζουν τα τηλεφωνήματα παθαίνεις κάτι παράξενο: αισθάνεσαι ντροπαλότητα, που αυξάνει όσο τα τηλεφωνήματα γίνονται συχνότερα ή ο τόνος της φωνής πιο συναισθηματικός. Είναι μιά εμπειρία που σε γεμίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τέτοια που μόνο η απροσχημάτιστη και ένθουσιώδης στάση ενός ανθρώπου σου δημιουργεί. Και ασφαλώς αυτά τα σχόλια, κυρίως αυτά, είναι τα αναγκαία όταν κυκλοφορεί τό παρθενικό τεύχος όποιουδήποτε έντυπου.

Φίλοι αναγνώστες όλοι οι συνεργάτες του έντυπου αυτού σας εύχαριστούν που τους δώσατε αυτή την αυθόρμητη και πηγαία έκφραση της ικανοποίησής σας. Σας εύχαριστούν, που δίχως να φτάνουμε σε υπερβολές ήταν πολύ καλή, περισσότερη ίσως απ' ό,τι περιμέναμε. Αυτό δείχνει την αλλαγή του καιρού στη νοοτροπία. Κι άς χλευάζουν, άς κατηγορούν, άς μιλιάνε για αποπροσανατολισμούς. Στη διάρκεια της έκδοσης του άλλου καταξιωμένου περιοδικού μας, των «ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ» που ενημερώνει τό ελληνικό κοινό εδώ και 5 χρόνια πάνω σε πλήθος θεμάτων, έχουν καταλάβει ότι σάν μιλάς αληθινά, με αποδείξεις κι όχι άρλουμπολογίες ή άσάφειες, τότε μόνο πείθεις.

Είμαστε σκαπανείς και στό χώρο αυτό, της Ουφολογίας. Έτσι άφου άνοιξαμε τό δρόμο στό χώρο της επιστημονικής έκλαικευμένης έρευνας τώρα δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενημέρωση του κόσμου πάνω σ' ένα θέμα που άποτελεί δίσκοπο μαχαίρι για όσους τ' αγγίζουν. Γιατί η άλήθεια συμπλέει με την έσκεμμένη σπημένη άπάτη. Τα στοιχεία παραποιούνται, αναπλάθονται, διασύρονται. όνόματα γνωστά διακωμωδούνται και πάει λέγοντας. Πιστεύω όμως ότι η έπιλογή μας είναι σωστή. Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε, όταν τό επιτρέψουν οι συνθήκες σ' ένα Έθνικό Κέντρο Μελέτης UFO σέ στενή συνεργασία με τις άρχες. Τώρα συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας.

Γνωρίζουμε τα τρωτά και τις αδυναμίες του πρώτου τεύχους. Ήδη πολλά έχουν θελιτωθεί και θά συνεχίσουμε την άνασυγκρότηση της ύλης — που για μένα είναι η βασικότερη δυσκολία με την όποια έχουμε να πολεμήσουμε. Ευχαριστούμε όλους όσους μάς βοήθησαν με τις υποδείξεις και τις συμβουλές τους. Πρόκειται να συμβούν μεγάλες άνακατατάξεις στό χώρο της ουφολογίας σέ παγκόσμια κλίμακα, σ' άναμονή γεγονότων που κάποιοι γνωρίζουν αλλά δεν άνακοινώνουν άκόμα δημόσια. Άκόμα προσπαθούμε να άποκτήσουμε στοιχεία της άλλης πλευράς, των άνατολικών όπου τα γεγονότα αυτά άντιμετωπίζονται με άντίστοιχη σοβαρότητα, σοβαρότητα δίχως ψευτοεπιστημονικές άναλύσεις.

Δέν πρέπει να μάς διαφύγει η θετική προσφορά της νέας τηλεοπτικής σειράς «Άναφορά UFO» της EPT. Το πρώτο έπεισόδιο συνάρπασε όσους τό είδαν ενώ ικανοποίησε τους έρευνητές του θέματος και τους πιο ειδικούς. Είναι κι αυτό γνώρισμα των καιρών. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά σημαδεύουν τό μεγάλο στόχο: την έπαφή με τους φίλους και άδελφούς απ' τό Διάστημα. Γνωρίζω ότι πολλοί με θεωρούν άντιτιθέμενο γενικά στό θέμα αλλά σφάλουν. Άπορρίπτω τις έπιπόλαιες κι έπιφανειακές δηλώσεις που δέν στηρίζονται πουθενά. Ψάχνω κι εγώ για τους άγνωστους έπισκεπτες με όση σοβαρότητα μου επιτρέπεται δίχως φαντασιώσεις» κι αυτό είναι όλο. Πιστεύω στα άποτελέσματα της υπεύθυνης έρευνας χωρίς να είμαι ενάντιος. Όταν όμως δώ ιπτάμενο δίσκο κι έρθω σέ «στενή έπαφή» τότε θά γίνω φανατικός όπαδός τους, και θέβαια θά σάς τό πώ. Πρός τό παρόν τόσο εγώ όσο και ο συνεχδότης του περιοδικού κ. Σπύρος Άλεβιζοπουλος συμβάλλουμε στην προσπάθεια διερεύνησης του σπουδαιότερου γεγονότος του αιώνα μας: της έπαφής με άλλους εξωγηινούς πολιτισμούς.

Χρήστος Δ. Λάζος



Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Για πρώτη φορά στην ιστορία αναφέρεται επίσημα ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει πως υπάρχει πράγματι εύθυνη ζωή στο διάστημα. Και, ακόμα, ότι έχει έκπονησει ένα πρόγραμμα που θα έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει τις ΗΠΑ το πρώτο έθνος που θα έρθει σε επαφή με τους διαστημικούς πολιτισμούς.

Μία ομάδα επιστημόνων, η οποία αποτελείται από 12 από τους πιο σπουδαιότερους της χώρας, σχεδιάζουν πολύ πιο ευαίσθητα μηχανήματα απ'αυτά που υπάρχουν τώρα, με τα οποία θα συλλάβουν σήματα απ'το έξω διάστημα. Σύντομα δε θα σταλεί ένα υπόμνημα στον Πρόεδρο για το πως ακριβώς θα επιτευχθεί ο σκοπός αυτός και πόσο θα κοστίσει.

Ο Τζων Μπίλλιγκαμ, που είναι επικεφαλής της ερευνητικής αυτής ομάδας προϊστάται του τμήματος Βιο-τεχνολογίας του Κέντρου Έρευνών Έημς της NASA.

«Δέν έχουμε καμιά άμφιβολία», λέει ο δόκτωρ Μπίλλιγκαμ, «ότι είναι διάχυτη η εύθυνη ζωή — πολύ πιο ανεπτυγμένη μάλιστα και σύνθετη απ'ό,τι είναι η δική μας — στο έξω διάστημα. Και θέλουμε να είμαστε το πρώτο κράτος που θα ανακαλύψει σίγουρες αποδείξεις για την έξωγήνηνη ζωή και που θα έρθει σ'επαφή μαζί της. Όταν πραγματοποιήσουμε αυτή την επαφή, πολύ πιθανώς μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, θα είναι το μεγαλύτερο άλμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οί προηγμένοι αυτοί πολιτισμοί θα μπορούσαν να μάς βοηθήσουν να λύσουμε προβλήματα όπως είναι οί ασθένειες, η μόλυνση, η διατροφή, η έλλειψη ενεργειακών πηγών και οί καταστροφές της φύσης.

»Και με τη χρηματοδότηση της μελέτης αυτής, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δηλώνει την πίστη της στην ύπαρξη εύθυνούς ζωής εκεί έξω.

»Έχουμε τώρα στή διάθεσή μας πειστικά στοιχεία για το ότι η ζωή δημιουργήθηκε από απλά χημικά υλικά στην ατμόσφαιρά μας — υδρογόνο, μεθάνιο, άμμωνία, διοξείδιο του άνθρακα και νερό — όταν σχηματίστηκε ο πλανήτης μας, πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

»Έτσι κάθε πλανήτης, που σχηματίστηκε πριν από τη Γη και έχει αυτά τα βασικά στοιχεία για τη δημιουργία ζωής στην ατμόσφαιρά του, είναι πολύ πιθανό να κατοικείται από εύθυη όντα, πολύ πιο προηγμένα από μάς.

»Πιστεύουμε ότι μερικοί πλανή-

τες είναι κατά δισεκατομμύρια χρόνια μεγαλύτεροι της Γης — κι έτσι οί πολιτισμοί τους θα προπορεύονται κατά δισεκατομμύρια χρόνια των δικών μας. Είναι μιά σκέψη που σταματά το μυαλό μας, αλλά είμαι σίγουρος πως υπάρχουν διαστημικοί πολιτισμοί τόσο προηγμένοι. Ωστε ο δικός μας θα μοιάζει, σε μιά σύγκριση μαζί τους, με τη λίθινη Έποχή.

»Τά σώματα των έξωγήνων θα έχουν διατηρήσει όρισμένα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και θα έχουν αποβάλει άλλα, γιατί σε μιά περιόδο δισεκατομμυρίων ετών η εξέ-

λιξη απορρίπτει τμήματα του σώματος δέν είναι πιά χρήσιμα. Για παράδειγμα, οί άνθρωποι δέν έχουν πιά μακριά δάχτυλα ποδιών γιατί δέν κρεμιούνται πιά απ'τά κλαδιά των δέντρων.

»Είμαι σίγουρος ότι οί έξωγήνοι θα έχουν μεγάλο εγκέφαλο και θα στέκονται όρθιοι, γιατί αυτά είναι χρήσιμα χαρακτηριστικά, που έχουμε διατηρήσει κι εμείς οί άνθρωποι. Είναι όμως πιθανό να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί τά πόδια σ'αυτά τά προηγμένα όντα. Πιθανότατα, θα έχουν στή διάθεση τους άπίστευτα συστήματα μεταφοράς



Ο Βινς Καντόνε, έρασι-τέχνης άστρονόμος του Χέμπστεντ (Ν. Υόρκης) άνήκει στους πολλούς εκείνους Άμερικανούς που έχουν «άφουγκραστεί» σήματα απ' το διάστημα.



Μεγάλη βοήθεια για τη λήψη και την έρμηνεία σημάτων από το διάστημα θ'

αποτελούν τέτοια «νησιά του ούρανού» σε τροχιά γύρω απ' τον πλανήτη μας.

— με ενεργειακές πηγές άγνωστες στους ανθρώπους, που θα έχουν μειώσει την εξάρτησή τους από τα πόδια».

Η επίσημη κυβερνητική δήλωση απόκτησε πρόσφατα μία ακόμα μεγαλύτερη χροιά άμεσης ανάγκης, όταν τον Μάρτη του 1976 αποκαλύφθηκε ότι ένας δορυφόρος, σε τροχιά γύρω από τη γη, κατέγραφε «σήματα», που έφταναν από ένα αντικείμενο το οποίο βρισκόταν στον άστερισμό του Σκορπιού. Η αποκάλυψη έγινε στο Τεχνολογικό Ίνστιτούτο της Μασαχουσέτης, στο Καίμπριτζ, και θεωρήθηκε αρκετά σημαντική πηγή για να προκαλέσει μία άμεση συνάντηση επιστημόνων εκεί.

Έχουν άραγε τα σήματα αυτά μία εύφυη πηγή προέλευσης; Αύτη ήταν η ερώτηση που υπήρχε στο νου όλων όταν έγινε η σύσκεψη. Το σίγουρο πάντως ήταν ότι: τα σήματα είχαν τή μορφή εξαιρετικά ισχυρών έκπομπών ενέργειας ακτίνων Χ, που συνέβαινε κατά ποικίλους τρόπους, αλλά με κάποιο σύστημα, ή έτσι τουλάχιστον φαινόταν. Τα όργανα του T.I.M., που υπήρχαν πάνω στον δορυφόρο κατέγραφαν τα σήματα και τα μετέδιδαν πίσω σ' αυτό.

Οι έκπομπές των ακτίνων Χ φαί-

νονταν να κατευθύνονται προς όλες τις διευθύνσεις και μερικές απ' αυτές αποτελούσαν μία απελευθέρωση ενέργειας από μία σχετικά μικρή περιοχή — ενέργεια που ήταν ένα εκατομμύριο φορές περισσότερη από την ενέργεια που εκπέμπει ο ήλιος. Κατά το παρελθόν είχαν βρεθεί οκτώ τουλάχιστον πηγές έκπομπής ακτίνων Χ, σε διάφορα μέρη του ούρανού, αλλά καμιά — εκτός απ' αυτήν του Σκορπιού — δέν έδινε τόσο γρήγορα και πολύπλοκα σήματα.

Τό αντικείμενο αυτό, με τη μεγάλη ταχύτητα στις έκπομπές του, «έστελνε» ακτίνες Χ που είχαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αν και η έκπομπή ποίκιλλε σε ένταση, οι ακτίνες αυτές φανέρωναν μία μάλλον ένιαία συχνότητα απελευθέρωσης ενέργειας. Κι όταν συνέβαινε μία πολύ έντονη έκπομπή, υπήρχε μία παύση 5-10 λεπτών προτού ν' αρχίσει η επόμενη. Όταν όμως η έκπομπή ήταν ασθενική, ακολουθούσαν από μία άλλη μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Σ' ολόκληρο τον κόσμο, οι ραδιοαστρονόμοι ήταν σ' έπιφυλακή για να συλλάβουν τα μυστηριώδη σήματα απ' τον Σκορπιό.

Έτσι, για άλλη μά φορά, αλλά τώρα με μεγαλύτερη έμφαση παρά



ποτέ, τά παράξενα αυτά σήματα ακούγονταν από τό έξω διάστημα, ένισχύοντας την πιθανότητα ότι κάποιος άλλος πολιτισμός προσπαθεί νά μάς πει κάτι εδώ στη Γη. Κάθε μέρα, και κάποιος ακόμα έπιστήμονας ή αστρονόμος πυκνώνει τις τάξεις εκείνων που πιστεύουν ακράδαντα ότι έχουν συλληφθεί σήματα έπαφής από τό έξω διάστημα και έχουν καταγραφεί από τη γιγαινιαία άντένα σχήματος δισκου, που λειτουργεί τό Πανεπιστήμιο Κορνέλλ, στο Άρεσίμπο του Πουέρτο Ρίκο.

Γιά αρκετούς μήνες, σε ημερησιες έγγραφές διάρκειας τριών ώ-

ρών, τόσο οι Βρετανοί όσο και οι Αμερικανοί αστρονόμοι ακούν τα ραδιοσήματα αυτά. Ένας αστρονόμος τὰ ἀποκαλεί σάν «τὴν πιὸ γοιγρευτική ἀνακάλυψη πὼν τελευταίων 50 χρόνων». Ἰδιαίτερα οἱ Βρετανοί πιστεύουν πὼς ἔχουν προσδιορίσει 4 τουλάχιστον ἀπὸ τὰ σημεῖα ἐκεῖνα τοῦ διαστήματος ἀπὸ τὰ ὁποῖα πιστεύουν ὅτι ἐκπέμπονται τὰ σήματα. Μία πηγή βρίσκεται ἀνάμεσα στὰ ἀστρα τοῦ Γαλαξία μας Βέγας καὶ Ἄλταϊρ καὶ ἐντοπίστηκε ἀπὸ τὰ ὄργανα τοῦ Κορνέλ στὸ Ἄρσειμπο. Πάντως οἱ Βρετανοί δὲν ἔδωσαν ἄλλες λεπτομέρειες γιὰ τὶς ὑπόλοιπες τρεῖς πηγές. Μία θεωρία εἶναι ὅτι οἱ ἀστρονόμοι πιστεύουν πὼς τὰ σήματα αὐτὰ ἴσως νὰ εἶναι «σηματοδότες ναυσιπλοΐας», ἢ τμήματα ἑνὸς γενικότερου δικτύου ἐπικοινωνίας, πού συνδέει ἀρκετοὺς προηγμένους οὐράνιους πολιτισμούς.

Ὁ δόκτωρ Φράνκ Ντρέγκ, διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀστεροσκοπεῖου τοῦ Ἄρσειμπο, λέει ὅτι οἱ παρατηρήσεις του ἔχουν ἐπιβεβαιώσει τὶς ἀναφορὲς τῶν σημάτων πού ἔχουν γίνεῖ ἀπὸ Βρετανούς καὶ ἄλλους ἐπιστήμονες σ'ὅλοκληρον τὸν κόσμον. Ὅρισμένα χαρακτηριστικά τῶν σημάτων πού δόθηκαν σὲ πρόσφατες ἀναφορὲς εἶναι καὶ τὰ ἑξῆς: Συμβαίνουν κατὰ διαλείμματα 1,3 δευτερολέπτων καὶ μὲ ἐξαιρετικὴ κανονικότητα, ἢ ὁποῖα εἶναι πιὸ ἀκριβῆς κι ἀπὸ ἓνα ἐξαιρετικὰ προηγμένο μετρητὴ χρόνου. Ὅταν ἡ γῆ κινεῖται πρὸς τὸ μέρος τῶν ἐκπομπῶν, φαίνονται νὰ βρίσκονται πλησιέστερα ἀπ'ὅτι ὅταν ἡ γῆ ἀπομακρύνεται ἀπ'αὐτές. Αὐτὸ ἴσως τελικὰ νὰ ἐπιτρέψει στοὺς ραδιοαστρονόμους νὰ προσδιορίσουν ἀν ἡ πηγή βρίσκεται πράγματι σὲ τροχιά γύρω ἀπὸ κάποιον ἀστρο. Ἡ τόσο μεγάλη ἀκρίβεια στὰ διαστήματα τῶν ἐκπομπῶν αὐξάνει τὴν πιθανότητα νὰ εἶναι χρήσιμοι στὴ διαστημοπλοῖα, ὅπως ἀκριβῶς οἱ ραδιοεκπομπές εἶναι χρήσιμες στὰ πλοῖα καὶ σ'ἀεροπλάνο γιὰ τὰ ἠλεκτρονικὰ ὄργανα ναυσιπλοΐας τους.

«Ἡ πρώτη μας σκέψη», λέει ὁ σέρ Μάρτιν Ράλ, τοῦ Πανεπιστημίου Καίμπριτζ τῆς Ἀγγλίας, ὅπου ἐγίναν καὶ οἱ πρώτες παρατηρήσεις, «ἦταν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἄλλα εὐφυῆ ὄντα, πού προσπαθοῦσαν νὰ ῥθουν σὲ ἐπαφή μαζί μας. Αὐτὸ δὲν μπορούμε νὰ τὸ ἀποκλείσουμε καθόλου».

Ἀνάμεσα στοὺς Ἀμερικανούς ἐπιστήμονες, ὁ δόκτωρ Φίλιπ Μόρρι-

σιον, τοῦ Τεχνολογικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Μασαχουσέτης, εἶναι ἓνας ἀπ'τοὺς πιὸ διακεκριμένους φυσικούς, πού πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει εὐφυῆς ζωὴ στὸ ἐξω διάστημα. «Τὸ συμπέρασμα αὐτὸ εἶναι ἀναπόφευκτο», λέει ὁ Μόρρισον. «Υπάρχουν 250.000.000 ἀστρα σάν τὸν ἥλιό μας, μέσα στὸ δικὸ μας Γαλαξία. Φαίνεται ἀπίθανο μονάχα ἓνα ἀπ'αὐτὰ — τὸ δικὸ μας — νὰ ἔχει ἓναν πλανήτη μὲ ζωὴ».

Ὁ Μόρρισον υπογραμμίζει ὅτι ἓνας πλανήτης θὰ πρέπει νὰ ἔχει μὴ ἱστορία ἑκατομμυρίων ἐτῶν γιὰ νὰ ἐξελιχθῶν πάνω του μορφές ζωῆς, ἀλλὰ σὲ συνθήκες βέβαια περιβάλλοντος πού νὰ εἶναι σχετικὰ σταθερές. Εἶναι πιθανὸ, πιστεύει, ὅτι τουλάχιστον λίγοι ἀπὸ τοὺς 100.000.000 παρόμοιους μὲ τὴ γῆ πλανήτες, πού ὑπάρχουν στὸ Σύμπαν, νὰ ἔχουν συνθήκες παρόμοιες μὲ τὶς δικές μας. Πάντως υπολογίζει ὅτι ὁ πλησιέστερος πολιτισμὸς σὲ μᾶς βρίσκεται πάνω ἀπὸ 60 τρισεκατομμύρια μίλια μακριά. Ἐπίσης ἀποκλείει τὴν πιθανότητα τῆς ὑπαρξῆς εὐφυοῦς ζωῆς κάπου μέσα στὸ ἡλιακὸ μας σύστημα. Ἰσχυρίζεται ὅμως ὅτι εἶναι σχεδὸν ὅτι ὁρισμένοι πολιτισμοὶ παρόμοιοι μὲ τὸν δικὸ μας, ὑπάρχουν κάπου μέσα στὸν Γαλαξία μας.

Ἐξήντα τρισεκατομμύρια μίλια εἶναι μὴ πολὺ μεγάλη ἀπόσταση. Ἀντιστοιχεῖ σὲ 10 ἔτη φωτὸς. Ἐφόσον ἡ ταχύτητα τοῦ φωτὸς εἶναι 186.000 μίλια τὸ δευτερόλεπτο, θὰ χρειάζονταν 10 χρόνια νὰ διασχίσει κανεὶς μὴ τέτοια ἀπόσταση.

Ὁ δόκτωρ Μόρρισον ἔχει ἀρκετὲς ἀκόμα ἐνδιαφέρουσες ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὸ ἐρώτημα τῆς ὑπαρξῆς εὐφυοῦς ζωῆς στὸ ἐξω διάστημα. Γιὰ παράδειγμα, λέει ὅτι εἶναι δύσκολο νὰ πούμε πὼς θὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ διαστήματος. «Δὲν θὰ εἶναι βέβαια 50 πόδια ψηλοὶ ἢ κάτι τέτοιο. Ἴσως νὰ ἔχουν ἓνα ὕψος λίγων ποδιῶν, ἀλλὰ ὅμως δὲν θά'χουν κατ'ἀνάγκη καὶ πέντε δάχτυλα σὲ κάθε χέρι, ὅπως ἔχουμε μεις. Μποροῦμε πάντως νὰ πούμε ὅτι εἶναι παρόμοιοι μὲ μᾶς, ἢ ὅτι τουλάχιστον θὰ εἶναι παρόμοιοι μὲ μᾶς ἐκεῖνοι μὲ τοὺς ὁποίους θὰ ἐρθοῦμε σ'ἐπαφή. Ἄν ὑπάρχουν πολιτισμοὶ πού δὲν ἔχουν καμιά ἀπολύτως ὁμοιότητα μὲ μᾶς, δὲν θὰ μάθουμε ποτὲ γι'αὐτοὺς».

Ἐχουν ἐπίσης γίνεῖ κι ὁρισμένες συζητήσεις γιὰ σχέδια νὰ στείλουμε «ἀγγελιαφόρους» σ'αὐτοὺς τοὺς μακρινούς πλανήτες, πού ἔχουν ἀνεπτυγμένους πολιτισμούς.

Πάντως οἱ ἐπιστημονικοὶ κύκλοι δὲν πολυπιστεύουν — ὅπως λέγεται — πὼς τὰ UFO εἶναι τέτοιοι ἀγγελιαφόροι. Ἡ ἀποψη αὐτὴ ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἀποστάσεις ἀνάμεσα στ'ἀστρα εἶναι τόσο μεγάλες ὥστε τὸ ταξίδι, ἀκόμα καὶ μὲ ταχύτητα πού νὰ πλησιάζουν τὴν ταχύτητα τοῦ φωτὸς, νὰ χρειάζεται χρονικὰ διαστήματα πολὺ μεγαλύτερα ἀπὸ τὴ διάρκεια τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Παρόλα αὐτὰ, ὁρισμένοι πιστεύουν στὴν πιθανότητα τῶν διαστηρικῶν ταξιδιῶν τῶν UFO. Τέτοια σκάφη ἴσως νὰ μεταφέρουν κομπιούτερς σάν τὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο (ἀπὸ ἀποψη δυνατοτήτων παρατήρησης καὶ ἐκτίμησης τῶν στοιχείων).

Ὁ δόκτωρ Ρόναλντ Μπρέηγουελλ, τοῦ Πανεπιστημίου Στάνφορντ, ἔχει ἐφράσει τὴ γνώμη ὅτι ἓνας ὑπερπολιτισμὸς τοῦ ἐξω διαστήματος θὰ μπορούσε νὰ κατασκευάσει ἓνα σμήνος ἀπὸ «αὐτομάτους ἀγγελιαφόρους» καὶ νὰ τοὺς στείλει γι'ἀνίχνευση σὲ ἄλλα πλανητικὰ συστήματα. (Στὸ κάτω-κάτω δὲν κάναμε κι ἐμεῖς τὸ ἴδιο μὲ τοὺς δορυφόρους μας Σαρβέγιος.)

Κάθε αὐτοματοποιημένος ἀγγελιαφόρος θὰ ἦταν σχεδιασμένος νὰ νυρίζε σὲ τροχιά γύρω ἀπὸ ἓνα καθορισμένο ἀστρο, μέχρις ὅτου ν'ἀκούσει ραδιοσήματα ἀπὸ κάποιον πολιτισμὸ. Τότε ὁ αὐτόματος αὐτὸς μεταφορέας θὰ προσπαθοῦσε νὰ ἐπικοινωνήσῃ ἢ νὰ μεταδώσει τὶς πληροφορίες στὴ βάση.

Ὁ δόκτωρ Μπρέηγουελλ ἔχει προτείνει ἐπανειλημμένα νὰ ἐρευνησοῦμε γιὰ σήματα ἀπὸ ἓναν τέτοιον ἀγγελιαφόρο μέσα στὸ δικὸ μας ἡλιακὸ σύστημα.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ...

Λάβρου Ο. Βράϊαντ

ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ



Ο Άστρονόμος Κλώντ Ποέ, διευθυντής της Ομάδας Μελέτης Διαστημικών Φαινομένων.

Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που ίδρυσε επίσημα ένα Κέντρο Έρευνών για τη μελέτη των UFO. Το Κέντρο βρίσκεται στην Τουλούζη και σήμερα εργάζονται σ' αυτό κάπου 40 επιστήμονες, με επικεφαλής τον γνωστό διεθνώς αστροφυσικό Δρ Κλώντ Ποέ. Στο Κέντρο αυτό συνεργάζονται έξοχα καταρτισμένοι ψυχολόγοι, αστρονόμοι, μετεωρολόγοι και φυσικοί, ερευνώντας — χωρίς φανατισμό ή προκατάληψη — 15.000 μαρτυρίες για εμφανίσεις ιπτάμενων αντικειμένων με παράξενη συμπεριφορά, δηλαδή συμπεριφορά που δεν μπορεί πάντα να εξηγηθεί, να ερμηνευτεί με τους ισχύοντες νόμους της αεροναυτικής. Γι' αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις οι επιστήμονες του Κέντρου ακολουθούν μία ξεχωριστή ερευνητική μέθοδο με σκοπό τον έντοπισμό στοιχείων που θα οδηγήσουν στην εξήγηση ενός σπάνιου φυσικού φαινομένου ή στον έντοπισμό — δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα — ενός αντικειμένου αγνώστου προέλευσης....

Είναι λοιπόν αλήθεια πως σε καμιά άλλη χώρα στον κόσμο δεν υπάρχει όργανο ανάλογο με την «Ομάδα Μελέτης Διαστημικών Φαινομένων Άγνωστης Προέλευσης» της οποίας ηγγείσθε;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Δε νομίζω. Από τις επαφές που έχουμε με ξένους συναδέλφους μας φαίνεται πως το μόνο κέντρο που η δραστηριότητά του καλύπτεται επίσημα από την

Πολιτεία είναι το δικό μας. Πρόκειται εδώ για ένα ίδρυμα επιστημονικό, που βρίσκεται σε άμεση σχέση με το Έθνικό Κέντρο Διαστημικών Μελετών.

— Πώς γίνεται η Γαλλία να είναι η μοναδική στον κόσμο χώρα που παίρνει μία τέτοια πρωτοβουλία;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Για το ερώτημά σας αυτό, που θα έπρεπε μάλλον προς

τις άλλες χώρες να απευθύνεται, δεν έχω απάντηση. Ξένοι πάντως επιστήμονες, μηχανικοί, αστρονόμοι, μου έχουν πει, πως για τις χώρες τους, κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο.

Κανένας δεν θα το δεχόταν. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το σκέφτηκαν αλλιώς. Νομίζω πως στη Γαλλία αντιμετώπισαν το θέμα από τη θετική του πλευρά. Σκέφτηκαν πως το πρόβλημα πρέ-

Ερ.Ε.Ν.Ζω
πει να εξεταστεί αντικειμενικά, με ήρεμια, και πώς δεν χρειάζεται να σπαζοκεφαλιάζουμε επειδή έχουμε να κάνουμε με UFO. Τέτοια είναι η ψυχολογία του Γάλλου. Πιστεύω πώς αν υπάρχει μιά χώρα όπου η ιδέα είναι δυνατόν να γίνει πραγματικότητα, αυτή είναι η Γαλλία.

— Ασχολείσθε από χρόνια με τα UFO; Τι σας έκανε να συγκεντρώσετε σ'αυτά το ενδιαφέρον σας;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Δυό κυρίως λόγοι. Ο πρώτος είναι πώς είχα συλλέξει μαρτυρίες ανθρώπων αξιόπιστων, που είχαν όλοι τους παρατηρήσει «κάτι», και που ξέροντας πώς ενδιαφέρομαι για την αεροναυτική και την αστρονομία μου τ'άνεφεραν. Ζητώντας μου συνάμα να αναγνωρίσω εκείνο που είχαν δει. Έγώ ανέλυα σε βάθος όλες τις παρατηρήσεις.

— Τα φαινόμενα αυτά, σύμφωνα με τις σημερινές γνωσιολογικές μας δυνατότητες, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ανεξήγητα;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Ήταν ολότελα ανεξήγητα. Στη Γαλλία είχαμε κάπου 15.000 τέτοιες μαρτυρίες. Μιά μεγάλη όρατη μάζα για παράδειγμα που μετακινείται σε μικρό ύψος και αντίθετα με τη φορά του ανέμου, είναι για τη μετεωρολογία φαινόμενο ανεξήγητο. Αυτό, θα μπορούσε να είναι κάποιο όχημα γνωστό στους ειδήμονες της αεροναυτικής. Όμως αν το σχήμα ή η τροχιά του «άντικειμένου» είναι τέτοια που δεν μπορεί να ερμηνευτεί με τους νόμους της αεροναυτικής, τότε δεν ξέρουμε τι να υποθέσουμε. Τρία πράγματα είναι δυνατόν να συμβαίνουν: Ο αυτόπτης μάρτυρας ή λέει ψέματα ή όνειρεύτηκε ζύπνιος. Το τρίτο που μάς μένει είναι να υποθέσουμε πώς πρόκειται για φαινόμενο άγνωστης προέλευσης.

— Ποιός είναι ο άλλος λόγος που σας έκανε να ενδιαφερθείτε για τα UFO;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Το 1969, εργάστηκα στο πρόγραμμα του Σκάυλαμπ με τους Αμερικανούς. Ήταν ένα πείραμα διεξαγωγής αστρονομικών παρατηρήσεων στο Διάστημα. Το όλο έγχείρημα είχε οργανωθεί και διευθυνόταν από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Με φιλικές συζητήσεις, έμεις που εργαζόμαστε εκεί, κουβεντιάζαμε μεταξύ μας για τα φαινόμενα αυτά. Μού πρότειναν

να συναντήσω τον Δρ Άλλεν Χάουκεν, που την εποχή εκείνη κατείχε την έδρα της αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο που σας ανέφερα. Εκείνος μου έδειξε τους φακέλους του αρχείου του με πληροφορίες για τα UFO: έμπιστευτικές έγγραφες εκθέσεις της Αμερικανικής Αεροπορίας κ.ά.

— Πόσες ήταν οι μαρτυρίες που είχε συλλέξει μέχρι τη στιγμή εκείνη;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Ήταν χιλιάδες. Συρτάρια ολόκληρα. Είχα μπροστά μου έναν αστρονόμο με κύρος ά-

Ποιός είστε κύριε Κλώντ Ποέ;

Είμαι μηχανολόγος, καθηγητής της αστρονομίας. Ασχολούμαι με την αεροναυπηγική. Είμαι πιλότος κι έχω διδάξει τη ναυπηγική. Ενδιαφέρομαι για τα UFO — για ό,τι υπάρχει στον ουρανό — τόσο από άποψη αεροναυπηγικής όσο και μετεωρολογίας και αστρονομίας.

Γιά έξι χρόνια δούλεψα σαν αεροναυπηγός και μετά στο Κέντρο Έρευνών, στο εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Φυσικής, για άλλα πέντε χρόνια. Έδώ και δώδεκα χρόνια άνηκω στο Κέντρο Διαστημικών Έρευνών, στο οποίο διευθυνα το τμήμα αστρονομίας. Ασχολήθηκα με το τμήμα Μετεωρολογικών Πειραμάτων και τελικά ανέλαβα τη διεύθυνση του Τεχνικού Τμήματος.

Είχα την ευκαιρία να εργαστώ στη NASA (στο πρόγραμμα Σκάυλαμπ) και σε σοβιετικά προγράμματα. Πρόσφατα ασχολήθηκα επίσης με τα γαλλικά και γενικότερα ευρωπαϊκά διαστημικά πειράματα.

Τώρα διευθύνω την Ομάδα Διαστημικών Φαινομένων. Στο κέντρο της άπασχολούνται σαράντα περίπου άτομα, που παράλληλα μ'αυτό εργάζονται και σε άλλα προγράμματα.

Ερ.Ε.Ν.Ζω
διαφιλονίκητο. Εκείνος με έπεισε πώς όρισμένες από τις μαρτυρίες αυτές άξιζε να ερευνηθούν επιστημονικά. Μετά την επιστροφή μου στη Γαλλία, άρχισα κι εγώ να ενδιαφέρομαι για το θέμα και ζητήσα από το Στρατό και τη Χωροφυλακή, να μου αναφέρουν αν είχαν, μαρτυρίες για UFO.

Το 1954, το άρχηγείο Αεροπορίας είχε πάρει έντολη να συγκεντρώνει πληροφορίες. Σχηματίστηκε ένα μικρό αρχείο με κάπου 60 περιπτώσεις.

Το 1958 το άρχηγείο Αεροπο-

ρίας έπαψε να συγκεντρώνει πληροφορίες μαρτυρίες. Γιατί;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Το φαινόμενο δεν ενδιέφερε την εθνική άμυνα, στο μέτρο που δεν είχε να κάνει με κάποιον επιθετικό αντίπαλο. Τα αρχεία δεν παρείχαν αρκετές λεπτομέρειες και οι μέθοδοι της έρευνας δεν ήταν αρκετά σαφείς για μιά βαθύτερη μελέτη. Η χωροφυλακή όμως έκανε κάποιες έρευνες, είτε γιατί οι πολίτες άφηγούνταν στους χωροφύλακες τις παρατηρήσεις τους, είτε γιατί οι ίδιοι οι χωροφύλακες ήταν κάποτε μάρτυρες αυτών των φαινομένων.

— Τι ακριβώς κάνουν οι επιστήμονες του Κέντρου Έρευνών στην Τουλούζη;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Κατ'άρχην συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες τις σχετικές με τα UFO. Ο αριθμός τους άλλωστε είναι εντυπωσιακός. Από το τέλος του 1974, τα σώματα της χωροφυλακής κάνουν συστηματικές έρευνες, όταν έχουν να κάνουν με υπόθεση που αφορά την εμφάνιση UFO. Μας στέλνουν την αναφορά τους σε πολλά αντίτυπα. Ένα απ'αυτά έρχεται σε μένα. Έχω λάβει χιλιάδες τέτοιες αναφορές. Οι χωροφύλακες άλλωστε συνεχίζουν να ψάχνουν στα αρχεία για παλαιότερες υποθέσεις.

— Έχετε δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στις έρευνες αυτές της χωροφυλακής;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Καμιά άπολύτως οδηγία. Οι χωροφύλακες ξέρουν πολύ καλά πώς να κάνουν τις έρευνες. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να τους διδάξεις σ'αυτό τον τομέα. Δεν ξεχνούν τίποτα. Κάνουν έξυπνες έρωτήσεις. Τηλεφωνούν, παραδείγματος χάρη, στην αεροπορία για να πάρουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις των αεροπλάνων. Μας παρέχουν το 90-95% των πληροφοριών που χρειαζόμαστε.

— Οι χωροφύλακες όμως ρωτούν να μάθουν αν οι μάρτυρες είναι έρασιτέχνες της επιστημονικής φαντασίας κι αν πιστεύουν στα UFO

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Μερικές φορές, ναι. Όχι πάντα.

— Μήπως έχετε κάποιο τυπικό έρωτηματολόγιο; (έρωτηματολόγιο-υπόδειγμα)

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Μερικές φορές, ναι φήνω τους μάρτυρες να περιγράφουν στους χωροφύλακες με κάθε ελευθερία αυτό που νομίζουν πως είδαν. Τό ίδιο κάνουμε κι όταν επιχειρούμε τις έρευνες μόνοι μας. Οί άνθρωποι μάς διηγούνται τήν ιστορία τους. Κατόπιν οί ψυχολόγοι τούς παίρνουν έναν-έναν και τούς υποβάλλουν σέ έρωτήσεις πού δέν έχουν καμιά σχέση μέ τις παρατηρήσεις τους γιά τά UFO. Αυτό γίνεται, γιατί οί ψυχολόγοι έχουν ανάγκη απ'αυτές τις πληροφορίες. Δέν μπορούμε ν'απατήσουμε από τούς χωροφύλακες, πού δέν είναι ειδικοί σ'αυτό τό θέμα, νά συμπληρώσουν ένα έρωτηματολόγιο κάμποσων εκατοντάδων σελίδων.

— Έχετε λοιπόν συχνά μαρτυρίες γιά UFO; Με ποίό ρυθμό καταφθάνουν τέτοιες πληροφορίες στό Κέντρο;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Έξαρτάται. Άλλοτε έχουμε κάπου έκατό περιπτώσεις μέσα στόν ίδιο μήνα κι άλλοτε περνά καιρός και δέν έχουμε ούτε μιά. Ός τή στιγμή αυτή έχουμε πάνω κάτω 15.000 μαρτυρίες. Δέν τις ξετάσαμε όλες. Κάθε περίπτωση έρευνάται από ειδικούς. Έχουμε 40 ή 50 ανθρώπους μέ ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, πού τούς επιτρέπουν νά κάνουν μιά έγκυρη πραγματογνωμοσύνη πάνω σ'αυτό τό είδος τών φαινομένων. Πρόκειται γιά επιστήμονες ύψηλού

έπιπέδου: ψυχολόγοι, άστρονόμοι, ειδικοί στά έξερευνητικά άερόστατα, μετεωρολόγοι, φυσικοί τής ατμόσφαιρας κ.ά. Πρέπει νά γίνεται μιά έγκυρη πραγματογνωμοσύνη, γιά κάθε τι πού μπορεί νά παρατηρηθεί στόν ουρανό. Έτσι άπασχολούσε όλους τούς ειδικούς. Τό 90% τών έπιστημόνων αυτών, δέν είχε προηγούμενη σχέση μ'αυτά τά φαινόμενα. Έμειναν έκπληκτοι διαβάζοντας τις αναφορές τής χωροφυλακής. Δέν υπάρχουν ανάμεσά μας ούτε φανατικοί υπερασπιστές, ούτε φανατικοί κατηγοροί αυτών τών φαινομένων.

Συνεργαζόμαστε άλλωστε μέ ειδικούς επιστήμονες, πού άνήκουν σέ μιά ντουζίνα διαφορετικούς οργανισμούς. Έχουμε επίσης συμβούλους, πού μάς βοηθούν, ανάλογα μέ τήν ειδικότητά τους. Οί μετεωρολόγοι, παραδειγματος χάρη: σέ μερικές περιπτώσεις μπορεί τά UFO νά μήν είναι τίποτ'άλλο από μετεωρολογικά φαινόμενα. Έτσι, μερικές φορές χρειαζόμαστε συμπληρωματικές πληροφορίες πάνω σέ γνωστά μετεωρολογικά φαινόμενα ή πάνω στις μετεωρολογικές συνθήκες πού επικρατούν τήν τάδε μέρα, τήν τάδε ώρα, στό τάδε σημείο τής χώρας.

Μεταξύ τών συνεργατών μας είναι κι ό στρατός μέ τά ραντάρ του. Όταν έχουμε τήν περιγραφή κάποιου φαινομένου, ζητάμε πληροφορίες από τό στρατό. Ρωτάμε δηλαδή, άν είχαν άνιχνεύσει κάτι μέ τά ραντάρ τους τή συγκεκριμένη

ώρα και μέρα.

Χρειάστηκε νά γίνουν διαπραγματεύσεις πού κράτησαν αρκετούς μήνες. Τόν Οκτώβρη τελικά, άρχισε ή συνεργασία μας.

— Όταν μελετήσετε μιά υπόθεση, τόν φάκελό της τί τόν κάνετε;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Άν πιστεύουμε πως πρόκειται γιά κάποιο πολύ γνωστό φαινόμενο, κλασσάρουμε τόν φάκελο στήν κατηγορία Α. Η επιστροφή ενός δορυφόρου ή ένα έξερευνητικό άερόστατο, πού ή περιγραφή τους είναι αρκετά σαφής, γιά νά μάς επιτρέψει νά πούμε: «Πρόκειται πιθανό γιά ένα έξερευνητικό άερόστατο», κλασσάρονται στήν κατηγορία Β, στά «πιθανά άναγνωρισμένα φαινόμενα». Τά φαινόμενα πού δέν έχουν άναγνωρισθεί από τούς ειδικούς, χωρίζονται δέ δυό άκόμη κατηγορίες. Στήν κατηγορία Γ, κλασσάρουμε τά φαινόμενα πού δέν μπορούν ν'άναγνωριστούν, γιατί οί αναφορές πού περιέχουν τις μαρτυρίες είναι άνακριθείς, ή γιατί οί μάρτυρες δέν δίνουν αρκετά στοιχεία. Αυτή ή κατηγορία είναι ένα είδος καλαθιού άχρήστων. Η κατηγορία Δ, περιλαμβάνει όλα τά πραγματικά και μη άναγνωρισμένα φαινόμενα. Αντιπροσωπεύει τό 20-25% τών 1000 ή 1500 φακέλων πού έχουμε μελετήσει. Προς τό παρόν τουλάχιστον, φαίνεται πως δέν υπάρχουν κριτήρια γιά ν'άπορριφθεί αυτός ή ό άλλος τρόπος παρατήρησης. Πρέπει νά έξε-

Ένας έρασιτέχνης άστρονόμος στή Σαιν Βαλλιέ ντέ Θιέ τραβήξε τό Φλεβάρη τού '74 αυτή τή φωτογραφία θ άγνωστων αντικειμένων, πού περιβάλλονταν από ένα πορτοκαλόχρωμο φώς.



Ερ. ταστεί το σύνολο του φακέλου, για να είμαστε σίγουροι πώς έχουμε να κάνουμε μ'ένα πραγματικά άγνωστο φαινόμενο. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να εξακριβώνουμε αν οι άνθρωποι πράγματι είδαν αυτό που περιγράφουν στην αναφορά τους.

Το επόμενο βήμα είναι η πραγματική έκταση του άνεξηγητου. Αυτό που είδαν οι άνθρωποι είναι πράγματι έξω από την επιστημονική γνώση ή όχι; Έχοντας διαπιστώσει, στις παρατηρήσεις που κλασάρωνται στην κατηγορία Α ή Β, πώς αξιόπιστοι άνθρωποι ξεγελιόνταν τελείως στην παρατήρηση πραγμάτων, πολύ γνωστών στους ειδικούς, (έξερευνητικά μπαλόνια, σελήνη, πλανήτες κλπ.), πρέπει ν'αναρωτηθούμε αν δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό και στην κατηγορία Δ.

Νομίζουμε πώς σε μερικές αναφορές που έχουμε ερευνήσει, κάναμε την πιο θετική δουλειά, απορρίπτοντας είτε μια μυθιστορηματική πλοκή είτε ένα φαινόμενο που μοιάζει με παραίσθηση.

— Τι ακριβώς είναι αυτά τα φαινόμενα;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Μά δεν ξέρουμε. Σύμφωνα με αυτά που διηγούνται οι αυτόπτες μάρτυρες πρόκειται μάλλον για «όχηματα». Λένε για

παραδείγματα οι μάρτυρες «ήταν μεταλλικό», ή «είχε αυτό το σχήμα». Γιατί δεν πρόκειται πάντα για ιπτάμενους δίσκους. Πρόσφατα ερευνήσαμε μία περίπτωση όπου το «αντικείμενο» δεν είχε κανένα από τα χαρακτηριστικά ενός ιπτάμενου δίσκου. Το άτομο που το είδε μάς έκανε κι ένα σχέδιασμα.

— Είχε πέσει στο έδαφος το αντικείμενο αυτό;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Όχι, είχε μία σταθερή πορεία στον ουράνιο χώρο, το χρώμα του ήταν πράσινο βαθύ, είχε 6 μέτρα περίπου μήκος και 4 πλάτος. Τέτοιες περιπτώσεις, με αντικείμενα άσυνήθιστα, που δεν μπορούν να ερμηνευτούν με τους νόμους της φύσης ή τους μύθους των ιπτάμενων δίσκων, έχουμε πάρα πολλές. Γι'αυτό ακριβώς το λόγο διαλέξαμε ειδικά αυτές για μελέτη, μήπως στην πορεία της έρευνας προκύψει κάτι καινούργιο. Αυτή η μελέτη ωστόσο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ποιές περιπτώσεις από όσες μέχρι τώρα έχετε συγκεντρώσει στους φακέλους σας είναι οι πιο περιπλοκές;

ΚΛΩΝΤ ΠΟΕ: Αυτές που αφορούν «επαφές» με αντικείμενα από

απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων. Πέρα από τα 150 μέτρα, η απόσταση δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με τα κιάλια. Υπάρχουν εξάλλου περιπτώσεις, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, όπου μετά την εμφάνισή του, ένα UFO αφήνει ίχνη, όπως μυρουδιά από καμένη χλόη ή σημάδια από κάποια μηχανική επίδραση στο έδαφος, κάποιο βαθούλωμα ή τρύπα λ.χ. Τιποτε όμως το ξεκάθαρο. Αφού δεν είναι δυνατό να γίνει η ανάλυση επί τόπου, δεν μπορούμε και ν'αποδείξουμε κάτι. Κανένας ως τώρα δε σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το ειδικό επιστημονικό όργανο που υπάρχει για τη μέτρηση της πυκνότητας του εδάφους. Πρόκειται για μία συσκευή τσέπης, που αν την αποθέσουμε στη γη μας δείχνει άμεσα αν το έδαφος, στο σημείο εκείνο, είναι στέρεο ή είναι μαλακό. Για να διαπιστώσουμε αν το ίχνος είναι γνήσιο, με το όργανο αυτό η διαδικασία είναι άπλη: Τοποθετούμε τη συσκευή δίπλα από το ίχνος στο έδαφος και διαβάζουμε την ένδειξη. Κατόπιν την άκουμπάμε πάνω στο ίχνος. Αν η ένδειξη παραμείνει ή ίδια σημαίνει πώς στο σημείο εκείνο δεν είχαμε καμία μηχανική επίδραση. Είναι άπλο.

(Το 2ο μέρος στο επόμενο)

ΝΕΟ ΓΚΑΛΛΟΠ ΓΙΑ ΤΑ UFO

Τα αποτελέσματα της καινούργιας σφυγμομέτρησης της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ για την πραγματική ύπoσταση των UFO, ήρθαν στη δημοσιότητα στις 25 του Μάρτη 1978 και ήταν ενθαρρυντικά για όσους πιστεύουν στα Άγνωστα Ίπτάμενα Αντικείμενα, απογοητευτικά όμως για τους «σκεπτικιστές».

Ένα ποσοστό 57% των Αμερικανών πιστεύει ότι τα UFO είναι αληθινά.

«Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει σταθερή αύξηση από

το 1966, όταν πρωτοέγινε ανάλογη έρευνα», δήλωσαν οι αρμόδιοι του γκάλλοπ.

Τα προηγούμενα αποτελέσματα (του 1973) είχαν δείξει ένα ποσοστό 54% των Αμερικανών που πιστεύουν στα UFO, και ένα ποσοστό 30% σκεπτικιστών. Το 1978, αυτό το δεύτερο ποσοστό έπεσε στα 27%.

Άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία της έρευνας αυτής είναι τα εξής:

— Όσο πιο μορφωμένο είναι ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να πιστεύει στα UFO.

— Το μεγαλύτερο ποσοστό από κείνους που «είρωνεύονται» τα UFO (38%), αποτελείται από άτομα που

έχουν πάει μέχρι το δημοτικό μονάχα.

— Το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στους «όπαδους» (66%) είναι πτυχιούχοι κολλεγίων και πανεπιστημίων.

— Οι νεότεροι στην ηλικία είναι πολυαριθμότεροι από τους ηλικιωμένους, στις τάξεις εκείνων που πιστεύουν στους εξωγήινους επισκέπτες.

— Ανάμεσα σε όσους είχαν δει UFO, η συντριπτική πλειοψηφία (90%) πιστεύει ακράδαντα ότι οι ιπτάμενοι δίσκοι είναι αληθινοί.

— Ένας Αμερικανός στους εννέα έχει δει UFO. Αυτό μεταφράζεται σε 18.000.000 άτομα.



Το φθινόπωρο του 1977, η γαλλική κυβέρνηση άνηγγειλε ότι άρχισε μια μελέτη του φαινομένου των UFO, κάτω από τη διεύθυνση του διακεκριμένου επιστήμονα δόκτορα Κλώντ Ποέ, ο οποίος συμβαίνει να είναι κι ένας πεπειραμένος UFOλόγος και μέλος του επιστημονικού επιτελείου του Κέντρου Μελετών UFO (CUFOS). Το σχέδιο αυτό ονομάστηκε G.E.P.A.N.

Κατά τη διάρκεια μιάς διήμερης σύσκεψης στο Παρίσι, στις 13 και 14 του Δεκέμβρη, το επιστημονικό συμβούλιο της G.E.P.A.N. έκανε ένα σημαντικό αριθμό σοβαρών συστάσεων, μιά από τις οποίες ήταν να υποβάλλει η CUFOS πέντε με δέκα από τις σημαντικότερες περιπτώσεις που είχε στην ομάδα αυτή.

Στην έκδοση Γενάρης 1978 του «International UFO Reporter» ένας εκπρόσωπος της CUFOS δήλωσε: «Οι περιπτώσεις αυτές θα έρευνηθούν πλήρως, τόσο από φυσική όσο κι από την ψυχολογική σκοπιά, και θα είναι τέτοιες που να παρέχουν όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για το φαινόμενο. Θα αποτελούν την «αφρόκρεμα» της UFOλογίας. Με την υποχώρηση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ και της NASA πάνω στο θέμα των UFO, τα θετικά αποτελέσματα μιάς τέτοιας γαλλικής μελέτης ίσως να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον των άρχων για το άγνωστο αυτό φαινόμενο».

Το γαλλικό σχέδιο φαίνεται πως προορίζεται να πετύχει σπουδαία πράγματα. Αν οι επιστημονικοί του σύμβουλοι προτιμούν προς το παρόν να εργάζονται άνω κάτω, το CUFOS αποκαλύπτει ότι πολλοί απ'αυτούς είναι μέλη ορισμένων από τις πιο σημαντικές επιστημονικές οργανώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται: η Έθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Αστεροσκοπείο της Λυών, τα Έργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας και Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου των Παρισίων, το Κέντρο Γεωδυναμικών Έρευνών, το Έργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής της Πολυτεχνικής Σχολής, και το Έργαστήριο Φυσικής Μετεωρολογίας του Κλερμόν-Φερράν. (βλέπε συνέντευξη με τον Κλώντ Ποέ σε άλλη σελίδα)



Ο Ζάκ Υβ Κουστώ: διάσημος έξερευνητής των βυθών, του οποίου η αποστολή στα βάθη της λίμνης Τιτικάκα προκάλεσε ένα μεγάλο ενδιαφέρον.

ΚΥΝΗΓΙ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΚΑΚΑ

Έπί αιώνες, τα θαθεία νερά της λίμνης Τιτικάκα, ψηλά στις Άνδεις, έκρυβαν υπέροχα μυστικά...



Ενα μικρο άρθρο στο περιοδικό (των κινηματογραφικών επιχειρήσεων) «Variety» έκανε τον υπαινιγμό για κάτι που θα μπορούσε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα «κυνήγια» ιπτάμενων δίσκων όλων των εποχών. Το «Variety» έφερε τα νέα του άρθρου αυτού από τη Λίμα του Περού, με την εξής επικεφαλίδα:
Ο ΚΟΥΣΤΩ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΙΤΙΚΑΚΑ Σ'ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΚΥΝΗΓΙ UFO;

Αυτή η ιστορία του 1968, αποκάλυψε ότι ο διάσημος πρωτοπόρος των βυθών, έξερευνητής και παραγωγός ταινιών, Ζάκ Υβ Κουστώ, και ο γιός του Ζάν, έξερευνούσαν τα βάθη της λίμνης Τιτικάκα, στα σύνορα μεταξύ Περού και Βολιβίας, της ψηλότερης λίμνης του κόσμου, με σκοπό πιθανότητα να κάνουν ταινίες ντοκουμανταίρ. Ο Κουστώ έ εργαζόταν μ'έναν όμιλο 12 άντρων, χρησιμοποιώντας δύο «μίνι υποβρύχια» για τις έρευνες στα βάθη της Τιτικάκα, η οποία έχει μήκος 160

μίλια και βρίσκεται σιυφος 12.500 πόδια στις πανύψηλες Άνδεις. Για αιώνες, η λίμνη αυτή θεωρείτο ιερή και μυθική από τους Ίνκα, με αναριθμητους θρύλους και ιστορίες για θησαυρούς που ήταν θαμένοι στα βαθειά της νερά.

Παρόλο που η γνωστοποιημένη πρόθεση του Κουστώ ήταν να κάνει ένα ντοκυμανταίρ για την τηλεόραση, η κάτι παρόμοιο, ο υπεύθυνος του λιμανιού Πούνο της Τιτικάκα, Μάριο Ντελγκάντο, ειρωνευόταν τις αναφορές που έλεγαν ότι ο γάλλος επιστήμονας ήταν απασχολημένος απλώς και μόνο με μια δουλειά ρουτίνας. Είπε ο Ντελγκάντο: «Αν ο Κουστώ κινηματογραφεί ένα υποβρύχιο φιλμ για αύστηρά επιστημονικούς λόγους, η πραγματική αίτια είναι πιθανώς ότι αναζητεί «Άγνωστα Ίπτάμενα Αντικείμενα» (UFO) κάτω απ'την επιφάνεια της λίμνης Τιτικάκα».

Κατά την άποψη του Ντελγκάντο η έξερευνηση του Κουστώ δεν άφορούσε την ανακάλυψη βυθισμένων θησαυρών των Ίνκας, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, η τή μελέτη της χλωρίδας και πανίδας της λίμνης. Ο Ντελγκάντο παρατήρησε ότι πολλά UFO είχαν θεαθεί να εξαφανίζονται μέσα στη λίμνη κατά τους πρόσφατους μήνες. «Θά έμοιαζε με κάτι περισσότερο κι από τά φιλμ του Τζέιμς Μπόντ», είπε χαρακτηριστικά, «άλλά έχουμε άρκετούς λόγους να πιστεύουμε ότι αυτό θά μπορούσε να είναι η αλήθεια».

Στό μεταξύ στη Λίμα, τό Υπουργείο Ναυτιλίας του Περού διόρισε τόν επιστήμονα Τζέζεφ Ρόρχιρς σαν παρατηρητή, κατά τή διάρκεια της έξερευνησης του Κουστώ στην Τιτικάκα. Ο Ρόρχιρς είχε τήν έντολή να αναφέρει άμέσως όλες τις σχετικές εξελίξεις στό Περουβιανό Ναυτικό. Τουλάχιστον 36 UFO είχαν θεαθεί να εξαφανίζονται μέσα στα βάθη της λίμνης σε μία περίοδο τεσσάρων μόνο έβδομάδων, ενώ όλες οι σχετικές αναφορές έγιναν από τό προσωπικό του Περουβιανού Ναυτικού.

Η πιθανότητα ότι τά UFO ίσως να παρέμεναν στα βαθειά νερά της λίμνης, έφερε στό φώς ένα νέο γοητευτικό πεδίο της δραστηριότητας των ιπτάμενων δίσκων. Από χρόνια υπήρχαν αναφορές για UFO, τά όποια φαινόταν να προτιμούν να ταξιδεύουν μέσα στη θάλασσα. UFO όμοια με υποβρύχια ίχνηλατήθηκαν από ραντάρ στα νερά της Νότιας Αμερικής, στον Ει-

ρηνικό Ωκεάνο και στό Νότιο Ατλαντικό. Σ'ένα περιστατικό, έξω απ'τή δυτική ακτή της Νότιας Αμερικής, ναυτικές μονάδες παγίδεψαν ένα παράξενο, μυστηριώδες σκάφος, σ'ένα μικρό κόλπο, αλλά άκόμα και με τήν βοήθεια πλοίων του Αμερικάνικου Ναυτικού καθώς και με τή χρήση υποβρυχίου ανιχνευτικού έξοπλισμού, οι Νοτιοαμερικάνοι ναυτικοί απέτυχαν να έμποδίσουν τό «δισκο-υποβρύχιο» αυτό ν'άποδράσει στην άνοιχτή θάλασσα.

Τό «Δελτίο της ΑΡΡΟ», ανέφερε επίσης τήν εμφάνιση ενός UFO στη Νέα Σκωτία, άρκετά ψηλά στό Βόρειο Ημισφαίριο, τό όποιο περιλάμβανε και μία «βουτιά» μέσα στη θάλασσα. Τό αντικείμενο ήταν προφανώς προσγειωμένο στό Κότσερβιτ Πάσσατζ, που βρίσκεται ανάμεσα στό νησί Καίηπ Σάμπλ και στη χώρα. Δύο κορίτσια, που πήγαιναν με τό αυτοκίνητό τους σε κάποιο δρόμο του Καίηπ Σάμπλ, ανέφεραν ανεξάρτητα από άλλους παρατηρη-

τές, ότι παρατήρησαν τρία κίτρινα φώτα που λικνίζονταν, και έπειτα χάθηκαν. Άλλες κατοπινές αναφορές από κατοίκους της όλης περιοχής, έδειχναν ότι τουλάχιστον δώδεκα άτομα υπήρξαν μάρτυρες αυτού του ίδιου φαινομένου. Ένας μάλιστα παρατηρητής είπε ότι πρόσεξε μία σύντομη δέσμη φωτός, που έρχόταν από ένα σημείο μεταξύ του πρώτου και του τρίτου απ'αυτά τά φώτα, κι άκουσε επίσης κι ένα «συρρικτό ήχο».

Μετά δέκα περίπου λεπτά άφóτου τά φώτα πέταξαν προς τό νερό, δυό έφιπποι της Βασιλικής Καναδικής Αστυνομίας έφτασαν μένα πλοίο στό σημείο όπου τό UFO θεάθηκε για τελευταία φορά. Δεν υπήρχε τίποτε πάνω στό νερό, εκτός από μία κηλίδα κίτρινωπού παλιρροιακού άφρου και φυσαλλίδες, που κάλυπταν μία έπιφάνεια πλάτους 35 περίπου γυάρδες. Οι ψαράδες, όμως, είπαν ότι αυτός ο άφρός ήταν άφύσικος για τήν περιοχή αυτή.



Στήν έρευνά του στη λίμνη Τιτικάκα ο Κουστώ χρησιμοποίησε τέτοια «έπιπλέοντα νησιά» σαν κι αυτό της φωτογραφίας.

ΕΡ.Ε.Ν.ΖΩ
«Ιπτάμενοι δίσκοι που κινούνται στη θάλασσα έχουν θεαθεί και σ' άλλα μέρη του κόσμου, όπως στα νότια του Λάντνι Άιλαντ, της δυτικής ακτής της Αγγλίας. Ο πλοίαρχος υποβρυχίων Έντουαρντ Σέλγκαν του Βρετανικού Ναυτικού, έ-

κανε την εξής αναφορά για μία παράξενη θαλασσινή συνάντηση: «Βγήκαμε στην επιφάνεια κοντά στο Λάντνι Άιλαντ, κι ανοίγοντας τη μπουκαπόρτα είδα, μαζί με το μηχανικό μου, δύο άσημόχρωμους δίσκους νά επιπλέουν στη θάλασσα

κάπου ένα μίλι μακριά. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν αντανάκλαση του ήλιου πάνω στη θάλασσα, αλλά τότε ακούσαμε και οι δύο ένα βομβώδη ήχο. Αρπάξαμε γρήγορα τα κυάλια μας κι εξετάσαμε τα αντικείμενα. Είχαν σχήμα δίσκου, στο κέντρο ήταν λίγο υπερυψωμένα, δίχως παράθυρα ή ανοίγματα ή προεξοχές. Αυτό το υπερυψωμένο τμήμα στο κέντρο ήταν ακίνητο, ενώ το πλατυσμένο τμήμα του δίσκου, που το περιέβαλλε σαν κολλάρο, γύριζε αργά στο νερό.

»Κατά τη γνώμη μας, τα αντικείμενα είχα, μήκος 100 πόδια, ενώ το κεντρικό, υπερυψωμένο τμήμα, δεν φαινόταν νά είναι μεγαλύτερο από το 1/10 ολόκληρου του δίσκου. (Τό ίδιο ισχύει και για τους δυό δίσκους).

»Πρέπει νά ομολογήσω ότι μείναμε κατάπληκτοι απ'τό θέαμα των αντικειμένων αυτών τόσο οι αξιωματικοί όσο και οι άντρες, που μαζεύτηκαν στο κατάστρωμα κοιτάζοντάς τα σαν υπνωτισμένοι. Επειδή τό περιστατικό αυτό κράτησε μονάχα 80 δευτερόλεπτα, ήταν αδύνητο νά κατασταλάξουμε όριστικά σέ μία γνώμη.

»Η προέλευση των δίσκων φαινόταν ν'άποτελει ένα αίνιγμα. Από τεχνική άποψη έμοιαζε νά είναι πολύ πιό προηγμένα απ'ότιδήποτε γνωρίζαμε. Όλοι μας βέβαια, τό όνομάσαμε «ιπτάμενους δίσκους».

»Ήμουν έτοιμος νά διατάξω νά τους πλησιάσουμε μέ όλη μας τή ταχύτητα, αλλά ό ήχος που άφηναν έγινε πιό γρήγορος και φιλός, μέχρι που δέν τόν ακούγαμε πιά. Οί δυό δίσκοι άνυψώθηκαν κάθετα κι εξαφανίστηκαν μέσα σέ 20 δευτερόλεπτα, μέ μία ταχύτητα που υπολόγισα ότι θά'πρεπε νά είναι 2.000 μίλια τήν ώρα. Έκείνη τή στιγμή μία κοκκινωπή λάμψη περιέβαλε τό αντικείμενα. Τό Ναυαρχείο δήλωσε ότι θά'πρεπε οι έμφανίσεις αυτές νά ληφθούν σοβαρά υπόψη, και ότι ή έκτίμηση του όλου περιστατικού θά άπαιτούσε κάποιο χρόνο».

Τά συμβάντα αυτών, όπως και άλλων έμφανίσεων UFO στη θάλασσα, προσέδωσαν ακόμα μεγαλύτερο κύρος και σπουδαιότητα στην υποβρυχία έρευνα του Ζάκ Ύθ Κουστώ, στο βυθό της μυστηριώδους λίμνης Τιτικάκα. Θά αποδειχτεί άραγε ποτέ ότι ό βυθισμένος θησαυρός των Ίνκας υπήρξε ένας ιπτάμενος δίσκος; Ό καιρός θά τό δείξει, και βέβαια θά δώσει ήν απάντηση στο αίνιγμα της λίμνης αυτής.



ΕΡ.Ε.Ν.ΖΩ
«Ο «καταδυόμενος δίσκος» του Κουστώ, που μοιάζει τόσο πολύ με έναν ιπτάμενο δίσκο απ'τό διάστημα.

ΕΡ.Ε.Ν.ΖΩ
«Τρελό ψάρι του Διαβόλου» αποκαλούν οι Ινδιάνοι ψαράδες τά σκάφη αυτά που κινούνται στη λίμνη Τιτικάκα.





Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙCΑΡ

Ντόν Μπερλάινερ

Οταν κάποτε γραφτεί η ιστορία της ιδιωτικής έρευνας των UFO, η επίτιμη θέση του πρωτοπόρου και ηγετικού οργανισμού θα ανήκει ασφαλώς στη NICAP (Εθνική Έπιτροπή Έρευνών Έναέριων Φαινομένων).

Είναι η πιο γνωστή από όλες τις μη κυβερνητικές προέλευσης ομάδες, η μεγαλύτερη και με τη σοβαρότερη έπιρροή. Βρίσκεται στην καρδιά της Ουάσιγκτον και, έχοντας επικεφαλής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τον Ντόναλντ Κήχου, υπήρξε η πηγή των πληροφοριών γύρω από τα UFO για τους δημοσιογράφους της Ουάσιγκτον και επομένως βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε φορά που αυτά εμφανίζονταν.

Επανδρωμένη από ένα επίτελειο, που είχε στη διάθεσή του 9 υπαλλήλους, πάνω σε 24ωρη βάση, η NICAP λειτουργούσε μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου ερευνητικών υποεπιτροπών κι επιστημονικών συμβούλων. Για να επικοινωνεί με τα μέλη, που έφταναν στο τέλος της δεκαετίας του '60 τις 14.000, εκδίδει το περιοδικό «UFO INVESTIGATOR» και πολλά ειδικά κατατοπιστικά βιβλία και αναφορές. Η αναφορά της του 1964 με τίτλο «Α-

ποδείξεις για τα UFO», παραμένει κλασική στη σοβαρή φιλολογία του θέματος αυτού.

Όλα άρχισαν στο τέλος του καλοκαιριού του 1956, όταν μία ομάδα ατόμων, που πίστευαν στα UFO, αποφάσισε ν'αναπτυχθεί σε κάτι πιο εξειδικευμένο και διαρκέστερο. Με επικεφαλής έναν ερευνητή ονόματι Τ.Τάουνσεντ Μπράουν, η NICAP πήρε σάρκα και όστά τον Οκτώβρη του 1956.

Ο Μπράουν οραματιζόταν πολυτελή γραφεία, ένα πολύπλοκο σύστημα οργάνωσης «τύπου Ουάσιγκτον» και μία γρήγορη λύση του μυστηρίου.

Ήταν μία μεγάλη ιδέα, αλλά οι ελπίδες για χρηματοδότηση δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Έτσι, κατά το τέλος του 1956, η NICAP βρέθηκε στη μέση της πρώτης από τις πολλές οικονομικές της κρίσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στα μέσα του Γενάρη του 1957, έπαυσε τον Μπράουν και τους «σύν αυτόν» και επέβαλε τον Κήχου σαν νέο διευθυντή, με σχεδόν άπεριόριστες εξουσιοδοτήσεις.

Η εντύπωση που προκλήθηκε υπήρξε μεγάλη. Ο Κήχου ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους και πετυχημένους συγγραφείς της εποχής εκείνης, με πολλούς και

πιστούς όπαδούς. Τα βιβλία του «Flying Saucers are Real» (1950), «Flying Saucers from Outer Space» (1953), «The Flying Saucer Conspiracy» (1955), τον είχαν κατατάξει στην κορυφή των ειδικών. Την προγενέστερη δεκαετία, είχε κάνει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, προκειμένου να ελκύσει το ενδιαφέρον για τα UFO και να πολεμήσει τους ισχυρισμούς της Αεροπορίας που επέμεναν ότι δεν υπάρχει τίποτε γύρω από αυτό το θέμα.

Μέσα σε λίγες ώρες μετά το διορισμό του Κήχου, άρχισαν τα γεγονότα. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της NICAP, Ντ. Φάρνεϋ (ναύαρχος έ.ά.) μίλησε δημόσια. Σαν πρώην επικεφαλής του προγράμματος κατευθυνομένων πυραύλων του Ναυτικού που ήταν, τα λόγια του ακούγονταν με προσοχή: «Υπάρχουν αντικείμενα που έρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Καμιά οργάνωση της χώρας αυτής ή της Ρωσίας, δεν μπορεί να πετύχει προς το παρόν τις ταχύτητες και τις επιταχύνσεις που τα ραντάρ φανερώνουν ότι τα αντικείμενα αυτά πετυχαίνουν».

Αυτό έφερε τη NICAP στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας και οι

προσωπικές επαφές του Κήχοου με την Κυβέρνηση και τον τύπο, μαζί με το ταλέντο του να διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού, συνετέλεσαν στη λειτουργία της οργάνωσης κατά τρόπο πολύ επιτυχημένο. Η ανάμιξη ενός από τα πρώτα της μέλη με «έξτρεμιστές» των UFO και επαφικούς — πράγμα που ήταν αντίθετο με την πολιτική των Μπόαρντ και Κήχοου — δημιούργησε για λίγο μία αναστάτωση. Τον Ιούνιο όμως του 1958 η πρόσληψη του άριστούχου του Πανεπιστημίου Τουλάιην, Ρίτσαρντ Χώλλ, σημάδεψε αφενός το τέλος αυτών των προβλημάτων, αφετέρου την αρχή — εκ μέρους της NICAP — της κατά επιστημονικό τρόπο προσέγγισης του προβλήματος.

Πρός το τέλος του 1958, ο Χώλλ άρχισε να οργανώνει το πρόγραμμα ύποεπιτροπών, στρατολογώντας ομάδες εκπαιδευμένων έθελοντών και δημιουργώντας μονάδες επιτόπιων έρευνών, που ήταν ικανές να φτάνουν στην περιοχή των πιο σημαντικών εμφανίσεων UFO και να ρωτούν τους μάρτυρες, να συλλέγουν στοιχεία και να αξιολογούν καταστάσεις πριν περάσει καιρός.

Αν και τότε δεν ήταν γνωστό, η Αεροπορία των ΗΠΑ είχε ήδη «σημειώσει» την ύπαρξη της NICAP, που αποτελούσε μία πρόκληση στη διεκδίκηση των πρωτιών της έρευνας των UFO. Μία αναφορά του σμήναρχου Λ.Γκλέηζερ προς τον επικεφαλής της ΑΤΙΟ (Κέντρο Τεχνικών Πληροφοριών της Αεροπορίας) έλεγε: «...Πολλοί από τους ιδιώτες, ανεξάρτητους αλλά και οργανωμένους έρευνητές των UFO, που προφανώς ανταγωνίζονται την Αεροπορία, εμφανίζονται επί σκηνής καλά εξοπλισμένοι για να είναι σε θέση να διεξάγουν μία επιτόπια έρευνα. Έχουν μετρητές Γκάιγκερ, μαγνητόμετρα και διάφορα άλλα όργανα συλλογής δειγμάτων, και τα χρησιμοποιούν. Όχι πώς αυτό σημαίνει πολλά, αλλά είναι έντυπια οριστικά για να αγνοείται, και ιδίως όταν ο έρευνητής της Αεροπορίας έρχεται αργότερα επί σκηνής, εξοπλισμένος μονάχα με μολύβι και χαρτί. Ορισμένες από τις οργανώσεις έρευνών των UFO, όπως η NICAP, γνωρίζουν καλά τις ελλείψεις του Προγράμματος της Αεροπορίας και έκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να μάς στριμώχνουν σε θέση άμυνας».

Αν ο Κήχοου και ο Χώλλ γνώριζαν την «ευαισθησία» της Αεροπορίας

για τις δραστηριότητές τους, θα άσκούσαν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση. Εστω όμως κι έτσι, ένα από τα πρώτα μέληματα της δραστηριότητας της NICAP ήταν να άσκει μία πίεση για τον τερματισμό της μυστικότητας και της λογοκρισίας. Κατά καιρούς η NICAP έφερε στο φως δείγματα της ανακρίβειας των αντιφάσεων και των άποτυχιών της Αεροπορίας.

Αυτό όμως άπειχε πολύ από το γενικό λειτουργικό πλάνο της οργάνωσης — η οποία στεγάζεται στον τέταρτο όροφο ενός κτιρίου κοντά στο Ντυπόν Σέρκλ. Με τη συνεχώς αυξανόμενη πληροφόρηση, οι φάκελοι περιστατικών UFO της NICAP διογκώνονταν έντυπια, και σύντομα ξεπέρασαν κι εκείνους ακόμα της Αεροπορίας. Και επειδή η κοινή γνώμη δεν ικανοποιείτο με την κυβερνητική γραμμή των άρνήσεων κάθε πιθανότητας πάνω στην ύπαρξη των UFO, έδινε σε ιδιωτικούς οργανισμούς τις περιπτώσεις που συνέβαιναν

Στις αρχές της δεκαετίας του '60 η NICAP εργάστηκε σκληρά για να γίνουν ανακοινώσεις στο Κογκρέσο πάνω στον φημολογούμενο κακό χειρισμό των έρευνών των UFO από το Σχέδιο Γαλάζιο Βιβλίο της Αεροπορίας. Μερικές φορές φαινόταν ότι κάτι θα γινόταν, αλλά την τελευταία στιγμή όλα ξεθύμαιναν. Οι μυστηριώδεις «μανούβρες» του

Καπιτώλιου ήταν κατά πολύ άνωτερες από τη νεαρή ακόμα οργάνωση, κι έτσι έπρεπε να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος για να ρθει στο κοινό η ιστορία των ιπτάμενων δίσκων.

Με προβληματικό το χρηματοδοτικό ζήτημα και με ένα έπιτελείο τόσο μικρό που να χωράει να συνεδριάζει μέσα σ'έναν τηλεφωνικό θάλαμο, η NICAP ξεκίνησε έναν μεγάλο άγώνα με την Αεροπορία των ΗΠΑ. Ο Ρίτσαρντ Χώλλ, διευθύνοντας το μικρό γραφείο με τη βοήθεια της κ. Ληλαία Νταιή, άρχισε τη δουλειά πάνω στην πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη των αναφορών για UFO που έπιχειρήθηκε ποτέ.

Έχοντας πάνω από 5.000 περιπτώσεις στους φακέλους, ο Χώλλ και λίγοι έθελοντές έκαναν την καλύτερη δυνατή ταξινόμηση: περιπτώσεις που περιλάμβαναν περισσότερους από έναν μάρτυρες, περιπτώσεις που περιέγραφαν ένα αντικείμενο μάλλον, παρά ένα άγνωστο φως στο νυχτερινό ούρανο, άλλες που είχαν φυσικές άποδείξεις, καθώς και περιπτώσεις που ήταν δύσκολο να έρμηνευτούν σαν φυσιολογικά συμβάντα. Ο Χώλλ έπελεξε 750 περίπου περιπτώσεις σαν μία βάση για ολοκληρωμένη έρευνα. Μέχρι τις αρχές του 1964, η αναφορά για τα «Στοιχεία για τα UFO» ήταν έτοιμη. Είχαν γραφτεί περισσότερες από 200.000 λέξεις

Η περίφημη φωτογραφία που τράθηξε ο έρευνητής Ρέξ Χέλφιν στις 3 Αυγούστου 1965 στο Όραντζ Στέητ. Αναλύθηκε από την NICAP και άποδείχτηκε ότι είναι αυθεντική.



για τη φύση των UFO: ποιοί τα βλέπουν, πώς είναι, πώς συμπεριφέρονται, πότε εμφανίζονται και πού και τι θα μπορούσε να είναι. Σε αντίθεση με τα περισσότερα απ'όσα είχαν μέχρι τότε γραφτεί, ο Χώλλ παρέμεινε στά γεγονότα άπομακρύνοντας προσεκτικά κάθε υπόθεση. Το θέμα ήταν να γίνει μία παρουσίασή τους στο κοινό, κι αυτό να αποφασίσει από μόνο του.

Τόν Ιούλιο του 1964, χιλιάδες αντίτυπα ήταν έτοιμα. Διανεμήθηκαν σε μέλη του Κογκρέσου, στον τύπο, σε εξέχοντες επιστήμονες και μηχανικούς και σε άλλα άτομα που επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη για αρκετούς μήνες — τότε συνέβηι μάλιστα κι ένα κύμα εμφανίσεων που κορυφώθηκε με τη προσγειώση ενός UFO με διμελές πλήρωμα στο Νέο Μεξικό. Παντού υπήρχε ένα πλήθος ερωτήσεων, όχι όμως κι απαντήσεις, κι έτσι τό «Στοιχεία για τὰ UFO» εμφανίστηκε την πιό κατάλληλη στιγμή.

Η τύχη άρχισε να χαμογελά στη NICAP καθώς έγινε γνωστό ότι είχε σχετικές πληροφορίες στο άρχειο της. Ο τύπος ιδιαίτερα άρχισε να χρησιμοποιεί τὰ γραφεία της (πού τώρα είχαν επεκταθεί σε μεγαλύτερους χώρους του τρίτου όρόφου) σαν μία θαυμάσια πηγή από ενδιαφέρουσες ιστορίες. Τὰ μέλη άρχισαν ν'αύξανουν καθώς επίσης και τὰ έσοδα.

Αυτά σήμαιναν ότι τό έπιτελείο έπρεπε πιά να αύξηθεί. Δύο άτομα μονάχα δέν μπορούσαν να χειρίζονται την αύξανόμενη αλληλογραφία, τό μηνιαίο δελτίο, τὰ άσταμάτητα τηλεφωνήματα, τό αύξανόμενο δίκτυο ύποεπιτροπών, τις συσσωρευόμενες εμφάνισεις, τις επισκέψεις των διάφορων διάσημων επιστημόνων κλπ. Στις άρχές του 1965, προστέθηκε λοιπόν κι ένα τρίτο μέλος στο έπιτελείο, ενώ και άλλοι άκόμα προετοιμάζονταν να πικνώσουν τις τάξεις του.

Τό καλοκαίρι του 1965 συνέβηι τό τέταρτο σπουδαίο άμερικανικό κύμα εμφάνισεων. Είχαν περάσει όκτώ χρόνια απ'τό προηγούμενο, και υπήρχαν πολλές άμφιβολίες για τό αν θα επέστρεφαν ποτέ τὰ UFO. Τόν Ιούλιο όμως και τόν Αύγουστο ήρθαν. Και έφεραν με τόν έρχομό τους στα γραφεία της NICAP ένα πλήθος δημοσιογράφων κι άμέτρητα τηλεφωνήματα από ραδιοσταθμούς πού ζητούσαν μία ζωντανή, μαγνητοφωνημένη συνέντευξη.

Μέχρι τό τέλος του 1965, υπήρ-

χαν πέντε άτομα πού εργαζόνταν «φούλ τάιμ» στο έπιτελείο, και ένα πού εργαζόταν όρισμένες ώρες. Μέχρι να συνέλθουν καλά-καλά από τό κύμα των εμφάνισεων του 1965, συνέβηι κι ένα άλλο την άνοιξη του 1966, και οι δραστηριότητες της NICAP κορυφώθηκαν. Σε μία περίοδο του Άπριλη, όλα τὰ μέλη δούλευαν από τις 9 τό πρωί μέχρι τὰ μεσάνυχτα για 13 μέρες συνέχεια, σε μία προσπάθεια ν'ανταποκριθούν στον αύξανόμενο όγκο έργασίας. Τό ταχυδρομείο έφτανε στις 1.000 έπιστολές την ήμέρα και σχεδόν δέν είχαν χρόνο να τούς ρίξουν ούτε μία ματιά. Τὰ τηλεφωνα χτυπούσαν συνεχώς. Ο συγγραφέας θυμάται ζωηρά ένα κρύο πρωινό, όταν του έπαιρναν συνέντευξη τρεις διαφορετικοί ραδιοσταθμοί, προτού να προλάβει να κρεμάσει καλά-καλά τό παλτό του! Συναρπαστικό!

Καθώς αύξανόταν η πίεση της κοινής γνώμης για μία σοβαρή και άβίαστη μελέτη των UFO — με τη βοήθεια της NICAP — τό Κογκρέσο και η Άεροπορία τό έλαβαν υπόψη τους. Τό φθινόπωρο του 1966 τό πανεπιστήμιο του Κολοράντο άνακοίνωσε την άποδοχή ενός συμβολαίου με την Άεροπορία για την έρευνα του μακροχρόνιου μυστηρίου, και η NICAP προσέφερε κάθε βοήθεια, πληροφορίες και έμπειρίες, σ'αυτό πού φαινόταν να είναι τό πιό θετικό βήμα στα 20 χρόνια των UFO.

Η φωτοτυπική μηχανή εργαζόταν σχεδόν άδιάκοπα για να τροφοδοτήσει με ό,τι καλύτερο υπήρχε στους φακέλους της NICAP την ομάδα του Κόντον, στο Κολοράντο. Εκατοντάδες περιπτώσεις φωτοτυπήθηκαν και στάλθηκαν στο Μπόουλντερ, ενώ τὰ κορυφαία μέλη του έπιτελείου συναντήθηκαν με τούς επικεφαλής του Σχεδίου Κολοράντο για να συζητήσουν τό πολύπλοκο πρόβλημα. Αυτό ήταν ό,τι περίμεναν οι Κήχου και Χώλλ, καθώς και όλοι οι άλλοι, για τὰ τόσα πολλά και γεμάτα άπογοητεύσεις χρόνια. Αν και υπήρχαν όρισμένες έπιφυλάξεις για μία μελέτη πού χρηματοδοτούσε η κυβέρνηση, φαινόταν πώς ήταν μία προσπάθεια πού άξιζε τόν κόπο.

Στις άρχές του 1967, η NICAP έφτασε στο μάξιμουμ. Τὰ μέλη της είχαν φτάσει τις 14.000, τό δέ έπιτελείο άποτελείτο από 9 άτομα με πλήρη άπασχόληση — πολύ περισσότερα δηλαδή από τό προσωπικό πού είχε τό Σχέδιο Γαλάζιο Βιβλίο της Άεροπορίας. Άλλά απ'τόν Σεπτέμβρη τὰ πράγματα άρχισαν να στραβώνουν, και η NICAP ήταν τόσο δυσαρεστημένη με τις καθόλου πειστικές, άρνητικές μάλλον, αναφορές των αντι-UFO προκαταλήψεων του Κόντον, ώστε έλάττωσε τη συνεργασία της. Παρόλ'αυτά άκόμα υπήρχαν έλπίδες ότι ο Κόντον και ο άρμόδιος επί του όλου Σχεδίου, Ρόμπερ Λώου, θα διόρθωναν ό,τι έμοιαζε να είναι σοβαρή έλλει-

Οι φωτογραφίες αυτές θεωρήθηκαν κι από την άμερικανική άεροπορία άληθινές. Επίσης η έπιτροπή Κόντον κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα με την NICAP: Τὰ UFO



ψη αντικειμενικότητας.

Τόν ίδιο περίπου καιρό — και χωρίς να έχει καμιά σχέση με τις προστριβές του Πανεπιστημίου του Κολοράντο — ο βετεράνος βοηθός διευθυντής Ρίτσαρντ Χώλλ εγκατέλειψε το επίτελειο, αφήνοντας έτσι ένα κενό που ποτέ δεν καλύφθηκε αποτελεσματικά. Τη θέση του πήρε ο Γκόρντον Λόρ, μέλος του επίτελειου επί δύο χρόνια και συγγραφέας ενός βιβλίου για τη δραστηριότητα των UFO πριν από το 1947.

Μισό χρόνο αργότερα, τον Απρίλη του 1968, το χάσμα με το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο ολοκληρώθηκε κι ανακοινώθηκε σ'ένα άρθρο της «Saturday Evening Post» από τον Τζων Φούλλερ, ότι δεν ήταν παρά μία «σημμένη δουλειά» εκ μέρους της Αεροπορίας. Η μεγάλη ελπίδα για μία σοβαρή επιστημονική έρευνα είχε συντριβεί, και μαζί της και το ήθικόν των περισσότερων σοβαρών έρευνητών.

Ήταν περίπου εκείνη την εποχή, όταν η NICAP κέρδισε μία μάχη σε βάρος της Αεροπορίας. Με τη βοήθεια μίας επιτροπής του Κογκρέσου, ήρθαν στο φώς σειρές ολοκληρωμένες διαβαθμισμένων αναφορών του Σχεδίου Γκρούτζ και του Γαλάζιου Βιβλίου, και μάλιστα δημοσιεύτηκαν. Πιστοποιήσαν έτσι κατά τρόπο αποτελεσματικό τους ισχυρισμούς της NICAP για την ύπαρξη στρατιωτικής μυστικότητας και λογοκρισίας.

Αλλά όσο γινόταν φανερό ότι τελική αναφορά του Κόντον θα υποστήριζε τους ισχυρισμούς της Αεροπορίας ότι τα UFO ήταν άνευ σημασίας κι ότι η έρευνα θά'πρεπε να σταματήσει, το ενδιαφέρον του κοινού μειωνόταν. Τα οικονομικά μέσα της NICAP χειροτέρευαν και η λειτουργία της έπρεπε πια να περιοριστεί. Το καλοκαίρι του 1969, έχοντας τώρα κάτω από 8.000 μέλη, έγινε μιά κατά 50% μείωση στο προσωπικό της.

Οι χρηματοδοτικές αλλαγές, που ήταν από καιρό αναγκαίες, έγιναν προς το τέλος του 1969, λίγο προτού έκδοθει η αναφορά του Κολοράντο και δοθεί έτσι στην Αεροπορία μιά δικαιολογία για να κλείσει το Σχέδιο Γαλάζιο Βιβλίο. Σαν αποτέλεσμα της μακρόχρονης έλλειψης ενδιαφέροντος για τα οικονομικά θέματα που αφορούσαν το προσωπικό, ήταν να δημιουργηθεί μιά τέτοια κατάσταση ώστε να πρέπει να γίνει μιά «ανανέωση κορυφής». Επιτράπηκε λοιπόν στον Ντόναλντ Κήχου να παραιτηθεί από διευθυντής και στον Γκόρντον Λόρ από βοηθός διευθυντής.

Τό 1970 ανέλαβε ο Τζων Άκούφ τ'α ήνία της NICAP, ενώ παρέμεινε ο Στούαρτ Νίξον. Προτάθηκαν ορισμένες ανακαινίσεις και τελικά τα γραφεία μετακινήθηκαν στα προάστια, όπου το ενοίκιο ήταν χαμηλότερο.

Η εποχή της σοβαρής ιδιωτικής έρευνας των UFO φαινόταν να

πλησιάζει στο τέλος της. Ύστερα από τη μακρά περίοδο της έντατικής δραστηριότητας στα μέσα της δεκαετίας του '60, τα πράγματα ήρεμψαν. Ο τερματισμός της έρευνας εκ μέρους της Αεροπορίας φαινόταν να σκοτώνει το δημόσιο ενδιαφέρον.

Τα περιστατικά εμφανίσεων UFO δεν ήταν αρκετά για να κρατηθούν τη NICAP σ'ένα τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να επηρεάζει αποτελεσματικά την κοινή γνώμη. Δίχως την ύπαρξη αναφορών στις εφημερίδες, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ο κόσμος έχασε τα UFO και κείνους που εξακολουθούσαν να προσπαθούν να λύσουν το μυστήριό τους. Οι λιγότερο επιτυχημένες υποεπιτροπές της NICAP σταμάτησαν τη λειτουργία τους και οι πιο δραστήριες είδαν ότι δεν ήταν σε θέση να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Λίγες μονάχα εμφανίσεις υπήρχαν για να έρευνθηούν και από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε ούτε μεγάλη υποστήριξη για κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και ενδιαφέρον για τις δραστηριότητές τους. Κανένας δεν φαινόταν πια να νοιάζεται.

Τό «UFO Investigator» συνεχισε να εκδίδεται — μάλιστα άρχισε κι ένα κανονικό μηνιαίο πρόγραμμα για πρώτη φορά — αλλά χωρίς να περιλαμβάνει και πολλά πράγματα. Σ'όλη τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του '70 υπήρχε τόση ήρεμία, ώστε στο μυαλό των παλιότερων έρχόταν η «εραβία» των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του '60.

Τό 1973, ύστερα από 6 ατέλειωτα χρόνια, η αλλόκοτη «απαγωγή» δύο ψαράδων στη Πασκαγκουλα του Μισισσιπή, έφερε πάλι στο προσκήνιο τα UFO, και μάλιστα τόσο έντονα όσο ποτέ. Οι δραστηριότητες όμως της NICAP είχαν μειωθεί τόσο πολύ ώστε δεν μπορούσε να παίξει τον ζωτικό ρόλο που είχε παίξει τόσες φορές στο παρελθόν.

Εξάλλου, οι καιροί είχαν πια αλλάξει για τα καλά. Ήταν φανερό ότι, αν επροκειτο να θρεθούν απαντήσεις, αυτό θα απαιτούσε ικανούς επιστήμονες, μάλλον, παρά καλοπροαίρετους ερασιτέχνες, άσχετα με τό πόσο πολύ ήταν αφιερωμένοι. Τό κύμα του 1973 ήταν εκείνο που συνέβαλε στη δημιουργία του Κέντρου Μελετών UFO του Α.Χάινεκ, με την όχι και τόσο προσιτή στο κοινό λειτουργία του.

Δεν υπάρχει καμιά μομφή για τις ιδιωτικές οργανώσεις όπως η NI-

που διακρίνονται σ' αυτές είναι μεταλλικά, διακοσμητικά αντικείμενα.





CAP, γιατί δίχως αυτές η έρευνα των UFO δεν θα υπήρχε. Από τις οργανώσεις αυτές συγκεντρώθηκαν αναφορές, οι οποίες αλλιώς θα χάνονταν για πάντα, και έκαναν τα πάντα για να πολεμήσουν την έντελώς αντιεπιστημονική συμπεριφορά της Αεροπορίας των ΗΠΑ. Όταν η Αεροπορία αρνήθηκε να δώσει ότιδήποτε άλλο από «βολές» περιλήψεις στον τύπο και στο κοινό, πού διψούσε για λεπτομέρειες, η NICAP και οι άλλες οργανώσεις ιδιωτών συμπλήρωσαν το κενό κι αποκάλυψαν πληροφορίες. Αν δεν υπήρχε η NICAP είναι προφανές ότι το γκάλλοπ του 1973 δεν θα έδειχνε ότι ένα μεγάλο μέρος του αμερικανικού πληθυσμού είναι πεισμένο ότι τα UFO είναι πραγματικά αληθινά.

Αυτά όσον αφορά το παρελθόν της NICAP. Τι γίνεται όμως με το παρόν και το μέλλον της; Κάτω από τη διεύθυνση του Τζων Άκουφ, οι τωρινές δραστηριότητες της συγκεντρώνονται στην έρευνα και ανάλυση των αναφορών για UFO. Μοιράζει τις πληροφορίες της στα 5.000 μέλη της, και στο ευρύτερο κοινό, οι δε επίτιμες έρευνες γίνονται από 90 έρευνητές — οι περισσότεροι με σπουδές — και τούς

βοηθούς τους. Μία αύστηρή μέθοδος έπιλογής είχε σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του 75% των αιτήσεων για την είσοδο στην τάξη των ερευνητών. Πίσω απ'τους ερευνητές, υπάρχουν κάπου 30 επιστήμονες, σύμβουλοι και συνεργάτες.

Η τωρινή θέση της NICAP στο θέμα της φύσης των UFO είναι (όπως κι από παλιά) συντηρητική. «Δεν ξέρουμε τί ακριβώς είναι», είπε ο Άκουφ, «αλλά υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι κάτι θεάται πράγματι στην ατμόσφαιρα, κι αυτό δεν είναι γνωστά αντικείμενα ή φαινόμενα. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστεί η φύση των άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων.....αλλά μία θεωρία που αξίζει να ερευνηθεί είναι ότι όρισμένα απ'αυτά τα αντικείμενα είναι εξωγήινα σκάφη».

Τι χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στα προσεχή χρόνια; Ο Άκουφ βλέπει τρία βασικά σημεία: α) χρειάζεται η απαιτούμενη χρηματοδότηση, πού θα κάνει ικανές διάφορες οργανώσεις να εκτελέσουν τό πρόγραμμά τους, β) χρειάζεται μία συνδυασμένη προσπάθεια ανάμεσα στις διάφορες οργανώσεις και γ) χρειάζεται και η ανάμιξη της επιστημονικής και ακαδη-

μαϊκής κρατικής κοινότητας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

Τα σχέδια της NICAP συγκεντρώνονται στην έρευνα και στην ανάλυση. Μία καθυστερούμενη μελέτη, με τη χρήση κομπιούτερ — πού έχει έπινοηθεί και είναι έτοιμη να αρχίσει άμεσα μόλις βρεθούν τα αναγκαία χρήματα — θα κάνει δυνατή μία πιο ολοκληρωμένη ανάλυση των στοιχείων πού υπάρχουν. Ο Άκουφ όμως δηλώνει ότι δεν περιμένει να βρει τις τελικές απαντήσεις σε μία μελέτη από κομπιούτερ, μία πού αν ήταν δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο θα είχε διαφανεί ήδη από τη μελέτη των 20.000 αναφορών πού είχε στη διάθεσή της η NICAP. Αλλά πιστεύεται ότι ο κομπιούτερ θα δώσει τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές.

Η NICAP σχεδιάζει να συνεχίσει την ανανέωση της δύναμης των έπιτόπιων ερευνητών. Τώρα τελευταία δέχεται 40-50 αναφορές τό μήνα, από τις οποίες τό 80% προέρχεται από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται τό 90% των μελών της. Σκοπεύει επίσης να διευρύνει και τις σχετικές δραστηριότητες της στό έξωτερικό.

ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ



Οι λιγοστές άραδες που ακολουθούν, δεν έχουν την πρόθεση — ούτε άλλωστε και τη δυνατότητα — να λύσουν «μιά για πάντα» το θέμα των UFO. Και η συγγραφή τους δεν έχει σαν κίνητρο να δρέψει ένα «εύγε» μετριοπάθειας, ούτε όμως αποβλέπει και να σταθεί στη μιά μόνο πλευρά του λόφου. Σ' εκείνη που προστατεύει απ' τους ανέμους που συγκλονίζουν τις «κατεστημένες» παραδοχές. Έκείνο που θέλει είναι να διατυπώσει μερικά συμπεράσματα, που βγαίνουν, θά'λεγε κανείς, από μόνα τους μέσα απ' τις τωρινές

μας γνώσεις πάνω στο θέμα της εξωγήινης δραστηριότητας στον πλανήτη μας. Την ευκαιρία γι' αυτό μας δίνουν οι σχετικές απόψεις δύο γνωστών και μεγάλων επιστημόνων: του καθηγητή Χόιμαρ Ντίτφουρθ και του καθηγητή Χέρμαν Όμπερθ — που είναι βέβαια ο περισσότερο γνωστός και καταλέγεται στους «μεγάλους» του αιώνα μας, σαν ο πατέρας της πυραυλικής. Άς τις δούμε λοιπόν σε μιά παρουσίαση «κατ' αντίπαράσταση», όπως έγινε και στο γερμανικό περιοδικό QUICK.



Καθηγητής
Χόιμαρ Ντίτφουρθ
«Δέ πιστεύω στα UFO»

Ο γνωστός από την τηλεόραση καθηγητής, έχει μιλήσει επανειλημμένα στη γερμανική TV για τους ιπτάμενους δίσκους. Είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι η Γη δεν είναι ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο υπάρχουν νοήμονα όντα κι έχει δηλώσει πολλές φορές ότι στο Σύμπαν υπάρχουν δισεκατομμύρια κατοικήσιμοι πλανήτες, που «βρίθουν από ζωή».

Κατά τη γνώμη του όμως, οι πλησιέστεροι νοήμονες γείτονές μας, που θά μπορού-

σαν να κάνουν ένα διαστημικό ταξίδι, απέχουν από τη γη τουλάχιστον 800 έτη φωτός. Είναι μιά απόσταση, που πιστεύει πως δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε με τα τελειότερα τεχνικά μέσα.

«Πέρα όμως απ'αυτά, θά πρέπει», λέει, «τά UFO να σπαταλήσουν ένα χρονικό διάστημα 300 ετών για ένα ταξίδι στη γη».

Ός έκ τούτου, ο καθηγητής Ντίτφουρθ πιστεύει ότι θά'πρεπε να υποθέσει κανείς ότι οι αυτόπτες μάρτυρες των UFO, καθώς επίσης κι εκείνοι που πιστεύουν σ'αυτά, είναι θύματα πλάνης.



Καθηγητής
Χέρμαν Όμπερθ
«Πιστεύω στα UFO»

Ο γηραιός πρωτοπόρος των διαστημικών ταξιδιών, που είχε ήδη κάνει περιγραφές ταξιδιών σε άλλους πλανήτες σε μιά εποχή που κανένας πυραυλος δεν είχε ακόμα έκτοξευθεί λέει:

«Πιστεύω ότι οι άφηγησης για τις εμφανίσεις των UFO στηρίζονται σε άψευδεις μαρτυρίες. Κανένας βέβαια δεν μπόρεσε ακόμα να πει με σιγουριά τι ακριβώς είναι οι ιπτάμενοι δίσκοι, για το λόγο ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις δυνατότητες ενός πολιτισμού

που είναι ανώτερος απ' τον δικό μας.

»Τά ιπτάμενα αυτά αντικείμενα έχουν κατασκευαστεί από όντα πολύ πιο προηγμένα τεχνολογικά από μάς, από τα όποια και καταυθύνονται. Κατά πάσα πιθανότητα δεν προέρχονται από το ηλικικό μας σύστημα και ίσως μάλιστα ούτε καν από το Γαλαξία μας.

»Στη Νυρεμβέργη υπάρχει μιά γυναίκα που υποστηρίζει ότι έρχεται σε επαφή με όντα από ιπτάμενους δίσκους. Έχω επαληθεύσει τους ισχυρισμούς της γυναίκας αυτής, που είναι μέντιουμ, κι έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι άβασιοι».

Ας δούμε λοιπόν τι προκύπτει από τις παραπάνω δηλώσεις των δύο επιστημόνων.

Πρώτο και κύριο συμπέρασμα είναι η κοινή παραδοχή της ύπαρξης στο Σύμπαν άμετρητων άλλων πολιτισμών. Τόσο ο Ντίτφουρθ, όσο και ο Όμπερθ, είναι στο ζήτημα αυτό σαφέστατοι και απόλυτοι. Όσο κι αν μάς φαίνεται κάτι τέτοιο άπλο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν απέχουμε και πολύ από εποχές που ο θάνατος στην πυρά ήταν η σίγουρη κατάληξη των ατόμων εκείνων που τολμούσαν να ξεστομήσουν τέτοιες «θεωρίες». Η πρόοδος στις επιστήμες και στην τεχνολογία και — όσο κι αν φαίνεται παράδοξο — η άνοδος της ψυχονοητικής σφαίρας του ανθρώπου, σαν αποτέλεσμα της εξέλιξης του, και ίσως σαν συνέπεια της πορείας του στην Κοσμική Παρέλαση, σήμαναν τις τελευταίες δεκαετίες, την ώρα της **μ ε γ α λ η ς σ τ ρ ο φ ή ς**.

Δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι οι εξωγήινοι πολιτισμοί δεν βρίσκονται στην άμεση γειτονιά μας, μέσα δηλαδή στο ηλιακό μας σύστημα. Το πού ακριβώς βρίσκονται είναι — προς το παρόν — ζήτημα εικασίων. Μιλάμε για τεχνολογικά ανεπτυγμένους πολιτισμούς και όχι απλώς για μορφές ζωής — μονοκύτταρους οργανισμούς, σπηλαιο-όντα ή κοινωνίες που δεν έχουν φτάσει ακόμα στη δική τους διαστημική εποχή. Και βέβαια μιλάμε για την πηγή, τον ίδιο πλανήτη τους, και όχι για «προκεχωρημένες βάσεις» σε άλλα συστήματα — ίσως και μέσα στο δικό μας — ή για ομάδες ανίχνευσης-παρατήρησης και συλλογής στοιχείων για κάποιον κεντρικό κομπιούτερ του πλανήτη τους.

Από δω και κάτω ακολουθούν οι διαφορές, που δικαιολογούν άλλωστε τη διαχωριστική γραμμή στην παράθεση των απόψεων των δύο επιστημόνων. Οι δρόμοι τους χωρίζουν, και ο Ντίτφουρθ αναλύει γιατί δεν πιστεύει στα UFO, ενώ ο Όμπερθ αναλύει γιατί πιστεύει στο αντίθετο. Τα επιχειρήματα του Ντίτφουρθ είναι: 1) οι τεράστιες αποστάσεις που μάς χωρίζουν από άλλα άστρα δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε με τα τελειότερα τεχνικά μέσα και 2) είναι άσκοπη μία «σπατάλη» χρόνου εκ μέρους των εξωγήινων για να 'ρθούν να μάς επισκεφθούν.

Και στα δύο γίνεται τό ίδιο λάθος: υπάρχει έντονο τάτος ανθρωπομορφισμός σκέψης ή, όπως θά'λεγε ο Σαγκάν, σωβινισμός ανθρώπινης επιστημονικής σκέψης. Και εξηγούμαι. Τα «τελειότερα τεχνικά μέσα» του σήμερα, πολύ σύντομα θά φαίνονται και σε μάς τους ίδιους πρωτόγονα. Άς αναλογιστούμε για μία στιγμή τί συναισθήματα μάς δημιουργεί μία σύγκριση του «πυραύλου» που έκτόξευσε στις 16 του Μάη του 1926 ο Ρόμπερτ Γκόνταρντ και που πέταξε δυόμιση δευτερόλεπτα, φτάνοντας σε μέγιστο ύψος 12,40 μέτρων και του ΚΡΟΝΟΣ 5 — για παράδειγμα — που με τους πυρακτωμένους από τη δύναμη των 3.500 τόνων ώσεως κινητήρες και με μία ταχύτητα 39.000 χιλιομέτρων την ώρα προώθησε τον θαλαμίσκο ΑΠΟΛΛΩΝ — με τους Άρμστρονγκ, Κόλλινς και Όλντριν — προς τη σελήνη σε μία απόσταση δηλαδή 386.000 χιλιομέτρων.

Ούτε κατ'ανάγκη θά'πρεπε κάθε πολιτισμός με δυνατότητες διαστημικών ταξιδιών να χρησιμοποιεί ύγρα προωθητικά ή ακόμα και πυρηνική ενέργεια — κάτι που οι διαστημικοί μας επιστήμονες θεωρούν σαν τη μεγάλη λύση του μέλλοντος — στα άστρόπλοιά τους. Ίσως πάλι αυτή ή «διανοητική έκρηξη», όπως χαρακτηρίζει ή Έσθήρ Γκόνταρντ τη μεγάλη

επέκταση των ορίων των ανθρώπινων γνώσεων στα τελευταία 50 χρόνια, να έχει συμβεί σε άλλους πλανήτες πριν από εκατοντάδες ή χιλιάδες ή κι εκατομμύρια ακόμα χρόνια, κι έτσι να μην μπορεί παρά να μοιάζει με τα πρώτα σχολικά βήματα ενός μικρού αλλά πάντως φιλόδοξου μαθητή.

Έτσι, τα λόγια του Όμπερθ: «...δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις δυνατότητες ενός πολιτισμού που είναι ανώτερος του δικού μας», είναι παραπάνω από σοφά: είναι απόσταγμα αλήθειας.

Όσον αφορά τη «σπατάλη» των 300 χρόνων — θά μπορούσε να'ναι και λιγότερα ή περισσότερα — ο σωβινισμός του Ντίτφουρθ έχει ν'αντιμετωπίσει εσάνα τα ίδια πυρά. Άς με συχωρέσει που θά σταθώ απέναντί του, αλλά πρέπει να του θυμίσω ότι ή έννοια του χρόνου είναι τόσο σχετική όσο τίποτε άλλο. Ο Άϊνστάϊν μου δίνει την τόλμη να παρατηρήσω ότι δεν θά'πρεπε να «κολλήσει» σ'ένα τέτοιο «έμπόδιο». Αλλά και οι φτωχές μας γνώσεις στη βιολογία έχουν να μάς δείξουν πολλά έμβια όντα της γης, των οποίων ή διάρκεια ζωής είναι εκπληκτικά μεγάλη, συγκρινόμενη με την ανθρώπινη. Κι ακόμα, ή μέσος όρος των 70, πάνω κάτω, χρόνων της ανθρώπινης ζωής, ίσως να μοιάζει άστεϊός με μία διάρκεια ζωής σαν κι αυτή που αναφέρεται και στην ίδια τη Βίβλο — 600 ή 900 ή και χιλιάδων χρόνων. Η Δημιουργία δεν είχε άσφαλώς για πρότυπο τον άνθρωπο και τις φυσικές του διαστάσεις και περιορισμούς. Αν «προσγειωνόμαστε» σε όρους ενέργειας-απόστασης, θά βρούκαμε ήδη την απάντηση στις άράδες που προηγήθηκαν για τό πρώτο επιχειρήμά του. Άς αφήσουμε δε τις τελευταίες επιστημονικές θεωρίες, που μιλούν για διαστημικά-διαχρονικά κανάλια επικοινωνίας μέσω των Μαύρων Όπών. Άλλωστε υπάρχει και ή άποψη των ρομπότ ή των βιορομπότ-κατασκευασμάτων που άντέχουν στη φθορά του χρόνου. Ο Όμπερθ είναι και σ'αυτό σαφής και σίγουρος: «Τά ιπτάμενα αυτά άντικείμενα έχουν κατασκευαστεί από όντα πολύ πιό άνεπτυγμένα τεχνολογικά από μάς, από τά όποια και κατευθύνονται».

Θά'λεγε κανείς ότι τό άρθρο αυτό έγινε με επιτηδειότητα και — παρά τις εκ προοιμίου καθαρές προθέσεις του — με σκοπό την καταβαράθρωση του Ντίτφουρθ σαν άντιδραστικού ή λαθεμένου ή περιορισμένης φαντασίας. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο συμβαίνει τό αντίθετο! Ο Ντίτφουρθ είναι επιστήμονας του σήμερα που πατάει στο σήμερα: ο Όμπερθ είναι ή επιστήμονας του χτές που πατάει στο σήμερα κι έχει τη δύναμη να δραματίζεται τό αύριο, ή καλύτερα τό **π ά ν τ ο τ ε**.

Ο Ντίτφουρθ παραδέχεται την ύπαρξη εξωγήινων πολιτισμών. Δεν παραδέχεται τά UFO, όχι γιατί οι πολιτισμοί αυτοί δεν είναι σε θέση να τά κατασκευάσουν και να τά στείλουν εδώ στη γη, αλλά γιατί οι σημερινές επιστημονικές μας γνώσεις — μαζί με την έμφυτη διστακτικότητα για κάθε τι τό μεγαλύτερο άπ'τό μπόι μας — άδυνατούν να αιτιολογήσουν πώς θά μπορούσαν να κατασκευαστούν τέτοια όχηματα και να διανύσουν τις άχανεις αποστάσεις του διαστήματος. Τό συμπέρασμά του ότι οι μάρτυρες εμφάνισεων των UFO πλανώνται, είναι φυσικό έπακόλουθο αυτής της άδυναμίας του, αυτού του αιτιολογούμενου ψυχολογικού μπλοκαρίσματος. Δεν άπορρίπτει τά UFO ή Ντίτφουρθ. Άπεναντίας, ή άρνησή του να τά παραδεχτεί σαν ύπαρκτά είναι τό «άρ-

Σε μία αποκλειστική συνέντευξη, το περιοδικό «ΑΡΧΑΟΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ» έμαθε για ένα εκπληκτικό μυστικό, που βγήκε στο φως απ' τους υπόγειους χώρους του Έμποϊρ Στέητ Μπήλντινγκ.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Λάρρυ Πράτ, ενός εργάτη οικοδομών, ηλικίας 34 χρόνων: «Είχα εντολή να κάνω κάτι συνηθισμένα μερεμέτια στο μέρος εκείνο που μου είπαν ότι ήταν η υπόγεια βάση του Έμποϊρ. Θα'παιρνα λίγο υλικό (και τσιμέντο) και θα το έστρωνα στα σημεία όπου είχε διαπιστωθεί ότι υπήρχε διαρροή νερού. Βρισκόμουν λοιπόν εκεί κάτω για λίγες ώρες, και μάλιστα ήμουν έτοιμος να σταματήσω για φεγητό, όταν πρόσεξα ότι μια ρωγμή απορροφούσε πάρα πολύ υλικό. Όσο γρήγορα κι αν έριχναν με το φτυάρι μου, αυτό φαινόταν να εξαφανίζεται. Άφησα το φτυάρι και βύθισα την άκρη ενός κατσαβιδιού μέσα σ'αυτή την τρύπα. Ένα μεγάλο κομμάτι απ' το υλικό που υπήρχε έπεσε μέσα στον τοίχο, και τότε είδα αυτό το σκοτεινό πέρασμα, ή κάτι τέτοιο, ανάμεσα στη μεγάλη ρωγμή. Έβγαине μία περίεργη μυρωδιά, που έμοιαζε με μπογιά, κι εγώ γκρεμίζοντας ακόμα περισσότερο το τσιμέντο μία τρύπα αρκετά μεγάλη για να μπορέσω να μπώ μέσα. Ήμουνα εκπληκτος, γιατί κανονικά δεν θα 'πρεπε να υπάρχει τίποτα πίσω απ' αυτό τον τοίχο, παρά μόνο βράχος. Άναψα το φανάρι μου κι έβαλα το κεφάλι μου μέσα στην τρύπα, πράγμα βέβαια επικίνδυνο. Και τότε είδα».

Αυτό που είδε ο Λάρρυ ήταν το αίνιγματικό φέρετρο που φαίνεται στη φωτογραφία. Η στοά που ανοιγόταν μπροστά του εκτεινόταν «όπως φαινόταν, για μίλια ολόκληρα, και δεν μπορούσα να δω πού τελείωνε», είπε ο Πράττ.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο Πράττ έσπρωξε λίγο το μεταλλικό αυτό φέρετρο κοντύτερα προς το άνοιγμα που είχε κάνει, αλλά ύστερα τον έπιασε φόβος με τη ότι ίσως να ήταν κάποιο είδος ηλεκτρικής ή πυρηνικής συσκευής. Έφυγε λοιπόν από κει και πήρε το ασανσέρ που οδηγούσε στο ισόγειο.

Στην αρχή ο Πράττ δεν είπε τί-

Σύνεφα ομίχλης άρχισαν ν' άνυψώνονται, καθώς το αλλόκοτο άσημόχρωμο πλάσμα προσπαθούσε να σηκωθεί μέσα απ' τη θήκη....

ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΟ

ΕΜΠΑΪΡ ΣΤΕΗΤ ΜΠΗΛΝΤΙΝΓΚ



ποτα, ελπίζοντας να βρει έναν επιστατή με τον οποίο θα μοιραζόταν την παράξενη ιστορία. Κάθησε λοιπόν έξω απ'τό κτίριο, άνοιξε την τσάντα του, κι άρχισε να τρώει ένα απ'τά σάντουιτς που είχε μαζί του.

Εκείνη την ώρα ένα άλλος εργάτης, ο Κέρτις Χόλμς, ήρθε κοντά του για να κοιτασίσει. Ο Πράττ τού μίλησε σχετικά μ'αυτό που είχε ανακαλύψει, και ο Κέρτις τον έπεισε να μη μιλήσει στον επιβλέποντα του έργου. Νόμισε ότι το περίεργο εκείνο κιβώτιο ίσως να 'ταν ένα είδος χρηματοκιβωτίου που περιείχε αντικείμενα αξίας, κι έτσι αποφάσισαν να έρευνήσουν ξανά κι οι δυο μαζί, μετά το μεσημεριανό τους φαγητό.

Στις 2 τό μεσημέρι γύρισαν στο μέρος των έπισκευών, στη βάση του Έμπάιρ Στέητ Μπήλντινγκ, και μεγάλωσαν λίγο ακόμα την τρύπα, έτσι πού να μπορούν να περάσουν απ'αυτήν χωρίς να στριμώχνονται. Άναψαν έναν ισχυρό φακό και κοίταξαν κάτω στο μακρύ κρυψώνα. Ο Λάρρυ ήταν τώρα ακόμα πιό έκπληκτος απ'όσο ήταν τό πρωί. Ύπήρχαν εκατοντάδες διάδρομοι και περάσματα, πού έκτεινονται μιλια όλόκληρα μέσα στα βραχώδη σπλάχνα της γης. Οι τοίχοι των στοών φαίνονταν να είναι λειασμένοι, σαν να 'χαν κοπεί με μιά μηχανή άκριβείας με διαμαντένιους κοπτήρες. Τό πιό καταπληκτικό όμως ήταν τό κιβώτιο πού ο Πράττ είχε τραβήξει κοντά στο άνοιγμα, και πού τώρα βρισκόταν εκατοντάδες πόδια βαθιά μέσα στο τούνελ!

Και οι δυο μαζί ξανάφεραν τό κιβώτιο στη θέση του και άνοιξαν με τά κατσαβίδια τους τό διαφανές σκέπασμά του πού έβγαζε καπνούς. Τότε τό κιβώτιο άρχισε να παράγει έναν ιδίρρυθμο ήχο ύψηλού τόνου, πράγμα πού δυνάμωσε τούς φόβους του Πράττ πώς τό κιβώτιο ίσως να ήταν κάποιο είδος πυροδοτούμενης συσκευής.

«Βλακείες», είπε ο Κέρτις, «ύπάρχει κάτι πού άξίζει πολλά λεφτά μέσα σ'αυτό έδώ τό κιβώτιο».

Με λίγο ζόρι κατάφεραν ν'ανασηκώσουν την όροφή του κιβώτιου, πού τώρα έβγαζε μιάν άνταύγεια. Άρκετά φώτα άναψαν στο μπροστινό τμήμα του και μιά παχειά λευκή όμιχλη βγήκε από μερικούς σωλήνες πού ύπήρχαν στά πλαϊνά.

«Ύπάρχει ένας άνθρωπος εκεί μέσα», φώναξε ο Πράττ. «Ένας μικρόσωμος άσημένιος άνθρωπος, πού να πάρει ή εύχή»!

Τό όν πού ύπήρχε μέσα στο μεταλλικό αυτό φέρετρο άρχισε να κουνιέται και να δονείται. Έβηξε άρκετές φορές, φαίνόταν να πνίγεται, προσπάθησε να σηκωθεί και να βγει απ'τό κιβώτιο..... ύστερα ξανάπεσε κι έμοιαζε σαν νεκρό.

Τίποτα δέν μπορούσε πιά να πείσει τον Πράττ ότι ο Κέρτις είχε δίκιο.

«Άς τρέξουμε καλύτερα για βοήθεια, γρήγορα!» είπε, και ο Κέρτις συμφώνησε.

Είπαν λοιπόν τά συμβάντα στον επιβλέποντα του έργου, ο οποίος, χωρίς και να τούς πολυπιστεύει, τούς άκολούθησε στο κάτω μέρος του κτιρίου. Για άρκετές ώρες τό ύπόγειο ήταν γεμάτο από στρατιωτικό προσωπικό και πράκτορες του FBI, ενώ γρήγορα άπαγορεύτηκε ή

είσοδος στο κοινό.

Έκείνο πού πραξένεψε πάντως τον Λάρρυ ήταν ότι τά μεγάλα τούνελς πού είχε δει με τή βοήθεια του φακού του, τώρα σφραγίστηκαν μυστηριωδώς απ'τό βάθος των 10 ποδιών κι ύστερα.

Ο Κέρτις και ο Πράττ οδηγήθηκαν σ'έναν κυβερνητικό αξιωματούχο, απ'τόν όποιο και ύποβλήθηκαν για ώρες σε έρωτήσεις. Εκεί τούς είπαν ότι αυτό πού βρήκαν ήταν άπλώς μιά «χρονοκάψουλα πού είχαν αφήσει οι κατασκευαστές», παρόμοια με κείνες πού είχαν ένταφιαστεί στις Παγκόσμιες Έκθέσεις. Προειδοποιήθηκαν επί-

...Τό όν πού ύπήρχε μέσα στο μεταλλικό αυτό φέρετρο άρχισε να κουνιέται και να δονείται...



σης αθωπρά να μη μιλήσουν σε κανένα για τη συσκευή αυτή, και μάλιστα απειλήθηκαν ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα υποστούν κυρώσεις. «Μπερδευτήκατε σε κάτι που δεν σας αφορά και που συνιστά αξιόποινη πράξη», τους είπαν. Ύστερα από αρκετές ώρες οι δύο εργάτες, που έτρεμαν ακόμα, αφέθηκαν αλεύθεροι.

Ο Πράττ πήγε στο σπίτι του εκείνη την μέρα σε μία κατάσταση πανικού. Τόν βασάνιζαν πολλές ερωτήσεις, όπως: Τι νόημα είχε αυτό το αίνιγματικό περιστατικό; Αν είχε πράγματι βρει ένα είδος χρονοκάψουλας, τότε γιατί τόν είχαν μεταχειριστεί σαν να είχε παραβιάσει κάποιο άκρως απόρρητο κρατικό μυστικό;

Ο Πράττ όμως βασανιζόταν και από κάτι περισσότερο από απλή περιέργεια. Άρχισε να υποπτεύεται ότι κάποιοι παρακολουθούσε όλες του τις κινήσεις. Έβλεπε μεγάλα μαύρα λαμπερά αυτοκίνητα να βρίσκονται παρκαρισμένα στην απέναντι πλευρά του δρόμου απ'τό διαμέρισμα που έμενε, στο Μπρόνξ και άρχισε να διακρίνει κατά διαστήματα ηλεκτρονικούς ήχους στο

τηλέφωνό του. Όμως κι άλλα μέλη της οικογένειάς του άρχισαν να έχουν τα ίδια παράπονα. Ο εξαχρονος γιος του γύρισε μία μέρα απ'τό σχολείο τρομαγμένος, μιλώντας σχεδόν άσυνάρτητα για έναν ψηλόσωμο αδύνατο άντρα με γυαλιά ήλιου που τόν είχε σταματήσει στο δρόμο και τού έκανε διάφορες ερωτήσεις. Αφού τόν είχε φοβίσει με τις φωνές του, ο άγνωστος έφυγε με την ακόλουθη προειδοποίηση: «Πές στον πατέρα σου ότι θα 'κανε καλά να ξεχάσει ό,τι δεν τόν αφορά».

Ο Πράττ πέρασε δυό βδομάδες μέσα σε μία ψυχική αναστάτωση, ανήμπορος ν'άποφασίσει τι έπρεπε να κάνει, αλλά τó επεισόδιο τού παιδιού του τού έδωσε τελικά τή δύναμη. Έπρεπε ν'αναζητήσει κάποια βοήθεια, και μάλιστα γρήγορα. Καταλαβαίνοντας πώς δεν μπορούσε να βασίζεται στις «Άρχές» για βοήθεια, κατέφυγε σε μάς (περιοδικό Ancient Astronauts) και μάς ειπε ό,τι γνώριζε σχετικά μ'αυτή την παράξενη και τρομακτική υπόθεση.

Τού βρήκαμε ένα διαμέρισμα σε μία άλλη γειτονιά κι άρχισαμε άμέσως μία έκτεταμένη έρευνα. Είναι

περιττό να πούμε πώς οι άρχές δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμες.

Μπορέσαμε πάντως να πάρουμε ορισμένες φωτογραφίες, με τή βοήθεια ενός συνεργάτη μας, που κατέχει σημαντική θέση σε κυβερνητικά πόστα, κι ό οποίος, φυσικά, πρέπει να μείνει άνωνυμος για εύνόητους λόγους.

Υπάρχουν αποδείξεις ότι τó θέμα καλύπτεται. Από κάποια άλλη πηγή μάθαμε ότι υπάρχει ένα τεραστιο λαβυρινθώδες δίκτυο υπόγειων στοών, κάτω απ'τή Ν. Υόρκη, όπου ζει μία ράτσα όντων που βρίσκεται σε συνεχή έπαφή με έξωγήινους επισκέπτες.

Μία άλλη θεωρία λέει ότι ή Νέα Υόρκη είναι χτισμένη πάνω στα έρείπια μίας τεραστίας πόλης τού παρελθόντος, τής όποιας ή επιστήμη και ή τεχνολογία ήταν πολύ άνεπτυγμένη απ'τή δική μας.

Έχουμε τά γεγονότα. Έχετε μπροστά σας τics εικόνες. Και πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν πολλά στρώματα από τούνελς και υπόβαθρα κάτω απ'τό Έμπάιρ Στεητ Μπήλντνγκ, αλλά και κάτω από όλα τά κτίρια.



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

JEAN SENDY. ΟΙ ΘΕΟΙ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, μετάφρ. Δημ. Κουτσούκης, σελ. 236, εκδόσεις Καστανιώτη ΑΘΗΝΑ 1978.

Τό βιβλίο αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί — και ν' αποτελέσει — μία διατριβή πάνω στο θέμα τής Κοσμικής Έπαφής. Η θεωρητική του δομή βασίζεται στην άλυσίδα «μύθος - επιστήμη - πραγματικότητα» και αυτό που πετυχαίνει δεν βρίσκω άλλα λόγια να τó χαρακτηρίσω παρά σαν διεύρυνση τού νού ή άν θέλετε σαν μεθοδολογία θεωρητικής διαλεύκανσης ενός σύνθετου μυστηρίου: πώς ξεχώρισε ό άνθρωπος από τ' άλλα είδη τού γήινου ζωικού βασιλείου, τί είναι οι «θεοί» τών μύθων και τών παραδόσεων, τί μπορεί να κρύβεται πίσω απ' τόν «κώδικα» που λέγεται Γένεση; Η συναρπαστικότητα τής συγγραφής αυτής δεν είναι μονάχα θέμα εύγλωτίας ή έντεχνου χειρισμού τής πλοκής, αλλά και μίας θαυμάσιας και συνεχούς σύ-

νηξης γνώσεων-δεδομένων και δραματισμών-μνημάτων, που συνθέτουν ένα σύνολο συναρπαστικό.

Τό «Οί θεοί που έφτιαξαν τήν Γη και τόν Ουράνο» άνήκει, χωρίς άμφιβολία, στη κατηγορία εκείνη τών βιβλίων που «ρουφιούνται» στην κυριολεξία απ' όσους προβληματίζονται πάνω στο πελώριο θέμα τής Κοσμικής Θέσης και Προορισμού τού Άνθρώπου.

Ρομπέρ Σαρρού. ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΔΕΩΝ, μετάφρ. Διον. Σιμόπουλος, σελ. 293, εκδόσεις Όρφανίδης Αθήνα 1978.

Ο Ρομπέρ Σαρρού είναι σε μάς τους Έλληνες άρκετά γνωστός και τά βιβλία του έχουν πάντοτε τó ενδιαφέρον που προκύπτει απ' τις δυνατότητες ενός έρευνητή αλλά και άποκρυφιστή, όπως είναι αυτός. Τά Μυστήρια τών Άνδων πείθουν άπόλυτα τόν «άμύητο» ότι συνέβησαν, κι ίσως συμβαίνουν, συγκλο-

νιστικά γεγονότα στις περιοχές τής όροσειράς αυτής τής Ν. Αμερικής, και κεντρίζουν ακόμα περισσότερο τόν «γνώστη» για μεγαλύτερη έρευνα. Παμπάλαιοι πολιτισμοί, χαμένες — ή κρυμμένες — γνώσεις, έπαφες με έξωγήινους και μ' όλα αυτά ή ύπαρξη μίας πλούσιας παράθεσης φωτογραφιών, κάνουν τó βιβλίο τού Σαρρού αξιόλογο από πλευράς προβληματισμού. Τό βαθύτερο ίσως συμπέρασμά του είναι ότι ή ίδια ή γη μας έχει να μάς δώσει πολύ περισσότερες απαντήσεις απ' όσες φανταζόμαστε: απαντήσεις που ή ανακάλυψή τους θα μεταβάλλει ριζικά όχι μονάχα πολλές επιστημονικές γνώσεις αλλά και τόν ίδιο μας τόν έαυτό.

Στή μετάφραση δεν δυσκολεύεται κανείς να έντοπίσει άτέλειες.



ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ, ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ

Δέν είναι καθόλου εύκολο ν'άποσπάσει κανείς πληροφορίες σχετικά με τὰ UFO από τις επίσημες κυβερνητικές πηγές. Οι δυσκολίες όμως που αντιμετωπίζει κανείς στις συναλλαγές του με τήν κυβέρνησή μας ώχριούν μπροστά σ'αυτές που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά του ν'άποσπάσει κάποια πληροφορία από τή Σοβιετική κυβέρνηση. Οι υπηρεσίες των Σοβιετικών, άπλούστατα, δέν ανταποκρίνονται διόλου στά έρωτήματα τών Δυτικών. Μιά πηγή που άπαντάει σε γράμματα, άσχετως θέματος, είναι ή άγγλόφωνη έκπομπή τού ραδιοφωνικού σταθμού τής Μόσχας, που μεταδίδεται κάθε βράδυ στά θραχέα κύματα στις ΗΠΑ. Ο συγγραφέας έγραψε στό Radio Moscow, έξηγώντας τους τ' άποτελέσματα τών έρευνών τής Άεροπορίας τών ΗΠΑ σ'ό,τι άφορά τὰ UFO, και ζήτησε νά πληροφορηθεί άν ή Σοβιετική κυβέρνηση είχε καταλήξει σε κανένα επίσημο συμπέρασμα σχετικά με τὰ UFO. Στίς 6 Ιουνίου τού 1976 τó Radio Moscow άπάντησε ως εξής στην έπιστολή τού συγγραφέα: «Στόν τομέα αυτόν, ή Σοβιετική κυβέρνηση βρίσκεται σε άπόλυτη συμφωνία μ'έμάς. Κανένα στοιχείο

δέν υπάρχει που νά πείθει ότι τὰ έπονομαζόμενα "άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα" δέν είναι παρερμηνείες συνηθισμένων φαινομένων, όπως άεροσκάφη ή άστρονομικά αντικείμενα». Ο έκφωνητής τού Radio Moscow είπε σπή συνέχεια: «Πολλές αναφορές άποδείχτηκε ότι προέρχονταν από φαρσέρ, άλκοολικούς και πρόσωπα διανοητικώς καθυστερημένα».

Όταν ανακοινώθηκε τó διαστημικό πρόγραμμα τών Σοβιετικών, άκόμα και τó Radio Moscow άρνήθηκε νά προσφέρει κάποια επιπλέον πληροφορία άπό όσες παρουσιάστηκαν στόν άμερικανικό τύπο. Στήν πραγματικότητα έδωσαν πολύ λιγότερες. Άπό τήν πρώτη στιγμή, ή μυστικότητα ήταν τó σύνθημα τού σοβιετικού διαστημικού προγράμματος. Η ύψηλιος δέν γνώριζε τίποτε πριν άπό τήν άποστολή Άπόλλωνα-Σογιούζ για τó τί σχεδίαζαν νά κάνουν οι Ρώσοι σε μία διαστημική πτήση πριν άπό τó γεγονός αυτό. Στά 1961, όταν ο Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε στό διάστημα, ή κοσμοϊστορική του πτήση δέν έγινε γνωστή παρά έλαχιστες μόνο στιγμές πριν άπό τή συμπλήρωση

τού έγχειρήματος. Κανένας δυτικός δέν έγινε δυνατό νά μάθει τó παραμικρό για τις σοβιετικές διαστημικές προόδους μέχρι τó 1975, όταν έπιστήμονες τών ΗΠΑ και άστροναύτες έκαναν μία προσωπική έπιθεώρηση πριν άπό τó κοινό τους έγχειρήμα.

Δέν είναι τόσο περιεργο έπομένως ότι οι προσπάθειες για πληροφορηση γύρω άπό τὰ γεγονότα που είχαν σχέση με UFO στή διάρκεια τών σοβιετικών διαστημικών άποστολών, δέν ήταν κάτι τó εύκολο. Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από δυτικές πηγές, όπως άπό πληροφοριοδοτικούς και στρατιωτικούς όργανισμούς και άπό δυτικούς δημοσιογράφους έγκαταστημένους στή Σοβιετική Ένωση. Άλλες πηγές είναι οι σταθμοί παρακολούθησης και παρατηρήσεων στή Δύση, όπως και σταθμοί παρακολούθησης ραδιοφωνικών έκπομπών άπό όλο τόν κόσμο, που συνέλαβαν σοβιετικές διαστημικές έκπομπές (οι περισσότερες άπό τις όποιες έκπέμπονταν σε συχνότητες γύρω στά 20 MHz). Άπό αυτές τις πηγές τώρα ξέρουμε ότι:

—Κάποιο σοβιετικό διαστημόπλοιο είχε ύποσσει περιεργες ζη-

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δύσης και ιδιωτικοί οργανισμοί παρακολούθησης διαστημικών εκπομπών, έχουν στα χέρια τους μαγνητοταινίες, απ' τις οποίες αποδεικνύεται ότι μία τουλάχιστον διαστημική ομάδα των Σοβιετικών ξεκληρίστηκε από ένα μυστηριώδες UFO που αιχμαλώτισε το διαστημόπλοιο τους.

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

μιές στο διάστημα.

— Απροσδιόριστα αντικείμενα ανιχνεύθηκαν στο διάστημα ν' ακολουθούν σοβιετικούς δορυφόρους.

— Σοβιετικοί κοσμοναύτες παρατήρησαν UFO ενώ βρισκόνταν στο διάστημα.

— Πολλές αναφορές εμφανίστηκαν στον δυτικό τύπο που έλεγαν ότι οι Σοβιετικοί είχαν άποτυχίες στο διάστημα που τις κρατούσαν μυστικές απ' τον υπόλοιπο κόσμο. Στη διάρκεια των οποίων είχαν πεθάνει όρισμένοι κοσμοναύτες. Και υπάρχουν σοβαρά και αδιάψευστα στοιχεία που περιλαμβάνουν συζητήσεις από ένα σε τροχιά διαστημόπλοιο των Σοβιετικών (τις οποίες συνέλαβαν και μαγνητοφώνησαν σταθμοί των δυτικών), σύμφωνα με τα οποία το πλήρωμα ενός σοβιετικού διαστημοπλοίου πέθανε σ' ένα ατύχημα, που είχε κάποια σχέση μ' ένα μυστηριώδες αντικείμενο που βρισκόταν στην ίδια τροχιά με το διαστημόπλοιο!

— Στη Σοβιετική Ένωση αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τα UFO, όπως και στις ΗΠΑ, εκεί όμως επίσημα τα UFO θεωρούνται ανύπαρκτα. Δυστυχώς αυτά τα καταραμένα UFO δεν ήταν στο πρό-

γραμμα!

Οι Σοβιετικοί πέτυχαν την πρώτη τους νίκη κατά των Αμερικανών, όταν έθεσαν σε τροχιά τον Σπούτνικ 1 τον Οκτώβρη του 1957. Η νίκη της προπαγάνδας αναζωπυρώθηκε ένα μήνα σχεδόν αργότερα, όταν εκτοξεύτηκε ο Σπούτνικ 2, τον Νοέμβρη του 1957. Ο Σπούτνικ 2 ήταν ένας πολύ μεγάλος δορυφόρος που ζύγιζε περισσότερο από 500 κιλά. Μετέφερε ακόμα ένα μικρό σκυλί, την πρώτη ζωντανή ύπαρξη που μπήκε σε τροχιά. Για κάμποσες εβδομάδες μετρούσαν με επιστημονικά όργανα τη φυσική κατάσταση του σκύλου και έστελναν τα στοιχεία πίσω ραδιοφωνικά. Όταν λιγόστεψε το όξινο και οι προμήθειες τροφών, ο σκύλος πέθανε ανώδυνα. Πιθανόν καμιά άλλη

Τό διαστημικό σκυλί των Σοβιετικών, η Λάικα, μέσα στο Σπούτνικ 2. Στο Καρακάς της Βενεζουέλας ο Dr Luis Corrales φωτογράφησε ένα αντικείμενο που ακολουθούσε το δορυφόρο στο διάστημα.





Ο Άλεξι Λεόνοφ αιώρεται ψηλά από τη Γη. Ο συμπιλότος του Πάβελ Μπελ-χάγιεφ, που βρισκόταν μέσα στο Βοσκόντ 2, υποστηρίζει ότι είδε διάφορα περίεργα κυλινδρικά αντικείμενα παρόμοια μ' αυτά που το Βοσκόντ 1.

ζωντανή ύπαρξη να μην είχε μείνει τόσο πολύ μόνη όσο ο επιβάτης του Σπούτνικ 2. Όμως, στις 18 Δεκεμβρίου του 1957, ο Σπούτνικ 2 απέκτησε συντροφιά — μία πολύ αναπάντεχη συντροφιά!

Ο Σπούτνικ 2 ήταν ορατός από τη γη με γυμνό μάτι κι έμοιαζε με μία κηλίδα φωτός, πιο πολύ σαν ένα άμυδρο άστρι. Ο Dr Luis Corrales, ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών του Καράκας της Βενεζουέλας, έτοιμάσε τη φωτογραφική μηχανή για να πάρει μία φωτογραφία του δορυφόρου γύρω στις 6 μ.μ. στις 18 Δεκεμβρίου του 1957. Όπως αναμενόταν, ο δορυφόρος άφησε μία λεπτή λουριδα φωτός στο άρνητικό του ενώ διάνυε την τροχιά του στον ούρανο. Όμως, παράλληλα με τη λουριδα φωτός του Σπούτνικ, παρουσιάστηκε και μία άλλη! Το μυ-

στήριο εντάθηκε επειδή το άγνωστο αντικείμενο εγκατέλειψε την αρχική του κατεύθυνση, και κατόπιν επέστρεψε σε μία παράλληλη πορεία από κεινη που ακολουθούσε — μία πορεία που έμοιαζε σε μία συστρεφόμενη γραμμή στη μέση μιας, κατατά άλλα, ευθείας γραμμής!

Η επιστημονική διερεύνηση της φωτογραφίας απέκλεισε την περίπτωση του αεροσκάφους, του μετεωρίτη ή του άστρου. Το πιο περίεργο του θέματος είναι τ'ότι το αντικείμενο ταξίδευε σε μία ακριβώς παράλληλη τροχιά με τον Σπούτνικ 2, μετά παρεξέκλινε και ξαναγύρισε — χαρακτηριστικά που φανερώνουν ένα αντικείμενο που ελέγχεται από νόηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιο άγνωστο αντικείμενο ακολουθούσε τον Σπούτνικ 2 εκείνη τη νύχτα πάνω από τον ούρανο της Νότιας Αμερικής.

Η Σοβιετική Ένωση έχει πολλές πρωτιές στο ενεργητικό της, όπως τον πρώτο δορυφόρο που μπήκε σε τροχιά, και τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα. Έχουν όμως κι άλλη μία πρωτιά στο ενεργητικό τους, παρόλο που δεν σκόπευαν σ'αυτήν: ήταν το πρώτο έθνος του οποίου ένα διαστημόπλοιο έπεσε στο «Διαστημικό Τρίγωνο του Θανάτου».

Αυτό είναι μία περιοχή ανάμεσα στη Γη και στον Άρη, όπου κάμποσα διαστημικά οχήματα αντιμετώπισαν περίεργες δυσκολίες, όπως το αμερικανικό διαστημικό όχημα Mariner 7. Η ιστορία των ανωμαλιών που αντιμετώπισαν στο «Τρίγωνο» είναι αρκετά τεκμηριωμένη. Όμως, όταν οι Σοβιετικοί εκτόξευσαν τον Mars 1, την 1 του Νοέμβριου του 1962, δεν είχαν υπόψη τους τι τους περίμενε στο «Τρίγωνο», για τον απλούστατο λόγο ότι κανένα άλλο διαστημόπλοιο δεν είχε επιχειρήσει να ταξιδέψει μέχρι τότε στον Άρη.

Όλα εξέλισσονταν φυσιολογικά, μέχρι τα μέσα του Μάρτη του 1963, όταν το σοβιετικό πρακτορείο ειδήσεων Τάς, έντελώς ξαφνικά σταμάτησε να μεταδίδει ειδήσεις για την πρόοδο του οχήματος. Διάφορες φήμες άρχισαν τότε να διαδίδονται στη Δύση, που προέρχονταν από διάφορες ύπηρεσίες πληροφοριών, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την αποστολή του Mars 1.

Τό Τάς έσπασε τελικά τη σιωπή του, στις 16 Μαΐου του 1963, με

την ανακοίνωση ότι η αποστολή του Mars 1 κατέληξε σε άποτυχία. Η ραδιοφωνική επικοινωνία σταμάτησε ανεξήγητα και οι μηχανές της ρουκέτας στάθηκε αδύνατο να κάνουν μίαν αναγκαία διόρθωση της πορείας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ν'απομακρυνθεί τελείως ο Mars 1 από στόχο του. Τό Τάς ανέφερε αρκετές πιθανές ερμηνείες για την άποτυχία, όπως ότι οφειλόταν σε σμήνος μετεωριτών ή σε κοσμική ακτινοβολία. Διάφοροι επιστήμονες έρευνήσαν μετανενεστερα συμβάντα στο «Τρίγωνο» και έδωσαν όλες τις πιθανές ερμηνείες του τι συμβαίνει σ'αυτό τό κομάτι του διαστήματος. Πάντως, παρόλο που οι Σοβιετικοί δεν έλυσαν τό μυστήριο, τουλάχιστον όμως ήταν αυτοί που τό ανακάλυψαν.

Σε αρκετές περιπτώσεις Αμερικανοί αστροναύτες παρατήρησαν άπροσδιόριστα αντικείμενα ένδωω βρισκόνταν στο διάστημα. Σπουδαιότερες ανάμεσα σ'αυτά τά συμβάντα είναι οι παρατηρήσεις του Mercury-Faith 7, του Gemini 4, του Gemini 7, και του Gemini 10. Ίδιαιτερα θεαματικές ήταν οι παρατηρήσεις που είχαν σχέση με UFO στη διάρκεια των πτήσεων του Gemini 11 και του Apollo 12. Με τόσες πολλές περιπτώσεις που έτυχαν σε Αμερικανούς αστροναύτες, θά μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι μπορεί να είχε συμβεί και σε Ρώσους κοσμοναύτες να συναντηθούν με κάποιο UFO ένδωω βρισκόνταν σε τροχιά. Η Σοβιετική κυβέρνηση λέει όχι, τά στοιχεία όμως λένε ναι!

Στις 21 Οκτώβρη του 1964 έγινε μία πρέ κόμφερανς στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου της Μόσχας, λίγο μετά την επιτυχή επανδρωμένη διαστημική πτήση του Βοσκόντ 1. Η πτήση αυτή χάρισε άλλο ένα ρεκόρ στους Σοβιετικούς, μίας και ήταν η πρώτη διαστημική πτήση στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από ένα άτομα. Τό τριμελές πλήρωμα του Βοσκόντ 1 επιχειρήσε μία ήμερησια πτήση που ήταν τό αποτέλεσμα των πειραμάτων μίας καινούργιας γενιάς της σοβιετικής αεροναυπηγικής. Στη διάρκεια της πρές κόμφερανς ένας Δυτικός δημοσιογράφος ρώτησε τον αρχηγό της αποστολής αν είχαν έπαφή με άπροσδιόριστα αντικείμενα ένδωω βρισκόνταν σε τροχιά. Η αντίδραση του πληρώματος υπήρξε γρήγορη και άμεση — αποχώρησαν άμέσως, και η πρές κόμφερανς, που ήταν λα-

κωνική και γεμάτη υπεκφυγές, ακόμα και για τα σοβιετικά πρότυπα, διακόπηκε απότομα.

Αυτή η περιεργη συμπεριφορά ξεκαθάρισε σε λίγο όταν, το Δεκέμβρη του 1967, σ'ένα τεύχος του ευρωπαϊκού περιοδικού για UFO του *Clypeus* αναφερόταν ότι το Βοσκόντ 1 είχε επαφή με κάτι παράξενα κυλινδρικά αντικείμενα ενώ βρισκόταν σε τροχιά. Ούτε στην επόμενη αποστολή του προγράμματος Βοσκόντ έγινε καμιά αναφορά για UFO. Το Βοσκόντ 2 εκτοξεύτηκε στις 18 Μάρτη του 1965· η πτήση αυτή έγινε πασιγνωστή, βασικά εξαιτίας του δραματικού περιπάτου στο διάστημα που επιχειρήθηκε από τον Άλεξι Λεόνοφ για πρώτη φορά. Άλλα και ο σύντροφος του Λεόνοφ, ο Πάβελ Μπελάγιεφ, είχε μιά εμπειρία εξίσου δραματική μ'αυτήν του Λεόνοφ, καθώς είδε μερικά κυλινδρικά αντικείμενα, παρόμοια μ'έκείνα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης του Βοσκόντ 1. Άν και η πληροφορία δεν είναι σίγουρη, κατά τα φαινόμενα, ο Λεόνοφ δεν είδε τα αντικείμενα αυτά.

Το Βοσκόντ 2 επρόκειτο όμως να έχει κι άλλα ασυνήθιστα συμβάντα στο ταξίδι του. Είχε προγραμματιστεί να κάνει 15 περιστροφές της Γης, σχεδόν μετά μιά μέρα από την εκτόξευση. Άλλα το σύστημα πλοήγησης του σκάφους δεν λειτούργησε σωστά, κι έτσι το σκάφος έκανε κι ένα δέκατο έκτο γύρο και επέστρεψε στη γή με χειρισμούς των κοσμοναυτών. Προσεδαφίστηκε στα Ουράλια, μερικές εκατοντάδες μίλια μακρύτερα από τον τόπο που είχε προγραμματιστεί, και χρειάστηκαν κάμποσες ώρες έντατικού ψαξίματος για να το βρουν. Ούτε με την προσγειώση του Βοσκόντ 2, όμως, σταμάτησαν τα μυστηριώδη γεγονότα που συνδέονταν μ' αυτό. Τα φιλμς του περιπάτου του Λεόνοφ στο διάστημα, αποδείχτηκαν ότι δεν ήταν έγχρωμα, αλλά αντίθετα ασπρόμαυρα που είχαν χρωματιστεί μπλέ. Νέες διαμάχες δημιουργήθηκαν, όταν προσεκτικότερες έρευνες σε μερικά πλαίσια που υπήρχαν, κάτι που έμοιαζε με φυσαλίδες άερα, οδήγησαν στην υποψία ότι οι Σοβιετικοί είχαν σκηνοθετήσει τον περιπάτο στο διάστημα κινηματογραφώντας το γεγονός μέσα σ'ένα χώρο γεμάτο νερό. Οι Σοβιετικοί φυσικά δεν έκαναν κανένα σχόλιο πάνω στο θέμα αυτό, κι ακόμα δεν αναφέρθηκαν καθόλου στην περίπτωση

της κακής λειτουργίας του συστήματος πλοήγησης του σκάφους στις συνεντεύξεις τύπου που ακολούθησαν την αποστολή του Βοσκόντ 2. Άκόμα κι αν οι Σοβιετικοί γνωρίζουν τι είδαν οι κοσμοναύτες του Βοσκόντ 1 και 2, δεν λένε τίποτε πάνω στο θέμα αυτό.

Στη Δύση κυκλοφόρησαν πολλές φήμες ότι αρκετοί κοσμοναύτες της Σοβιετικής Ένωσης σκοτώθηκαν σε περιπτώσεις που είχαν σχέση με διαστημικές αποστολές. Οι μοναδικές περιπτώσεις θανάτου κοσμοναυτών που έδωσαν οι Σοβιετικοί στη δημοσιότητα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της προσγειώσης, αφού οι Σοβιετικοί είχαν ανακοινώσει πιά στον κόσμο τις πτήσεις, και δεν υπήρχε καμιά πε-

ρίπτωση να μπορούσαν να συγκαλύψουν τους θανάτους. Υπάρχουν όμως αδιάψευστα τε μήρια ότι σκοτώθηκαν τελικά πιά πολλοί κοσμοναύτες απ'όσους λένε οι Σοβιετικοί. Μιά βασική πηγή των αναφορών αυτών αποτέλεσαν οι αμερικάνικες Υπηρεσίες Πληροφοριών, που όταν έδωσαν στη δημοσιότητα την πληροφορία, έφεραν τους Σοβιετικούς σε άμηχανία. Μιά άλλη πηγή ήταν ένα δίκτυο νεαρών ραδιοερασιτεχνών που είχαν οργανώσει την «ομάδα Ζεύς». Κι από την Ομάδα Ζεύς μαθεύτηκε το πιά συγκλονιστικό και φοβερό γεγονός που είχε σχέση με UFO, όσον αφορά τις επανδρωμένες πτήσεις

Ο αστροναύτης Τζεμς Μάκ Ντίβιτ του Gemini 4 φωτογράφησε ένα κυλινδρικό UFO που ακολουθούσε το σκάφος τους πάνω από τη Χαβάη. Οι επίσημοι της NASA υποστηρίζουν ότι είδε τον Πήγασο Β, ο Μάκ Ντίβιτ όμως ήταν απόλυτα σίγουρος ότι είδε κάτι περισσότερο.



του σοβιετικού Διαστημικού Προγράμματος.

Η Ομάδα Ζεύς σχηματίστηκε από δυο αδέρφια τόν Achille και τόν Gian Battista Judica-Cordiglia. Κατοικούσαν στο San Maurizio, τού Canavese, ένα μικρό χωριό που απέχει δώδεκα περίπου μίλια απ'τό Τορίνο τής Ιταλίας. Όπως κάθε νέος άνθρωπος, ενδιαφέρονταν και οι δύο για τις επιστημονικές και πνευματικές εξελίξεις, και έκαναν αργότερα επίσημη καριέρα, ο Achille σάν γιατρός, και ο Gian σάν μηχανικός. Όταν ήταν νέοι ενδιαφέρονταν και οι δύο για τους έρασιτεχνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς: απέκτησαν γρήγορα άδειες, κι έτσι άρχισαν ν'απακτούν νέους φίλους σ'όλα τὰ μέρη τού κόσμου μέσω τών βραχέων κυμάτων. Τὰ δυο αδέρφια έδειξαν μεγάλη έφευρετικότητα στην επάνδρωση τού σταθμού τους, αγοράζοντας περισσευούμενο στρατιωτικό και ηλεκτρονικό υλικό τών Αμερικανών, για 10 σέντς τὸ κιλό, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες τους.

Όταν οι πρώτοι δορυφόροι τού ανθρώπου τέθηκαν σέ τροχιά, στὰ τέλη τής δεκαετίας τού '50, ο Achille και ο Gian ανακάλυψαν μιά καινούργια πρόκληση. Παρακολουθούσαν ραδιοφωνικά εκπομπές τών δορυφόρων, τόσο τών Αμερικανών όσο και τών Σοβιετικών. Βελτίωσαν τις συσκευές τους, ώστε νά μπορούν νά παρακολουθούν τις εκπομπές τών δορυφόρων σὸ διάστημα. Ένα τμήμα μιάς συσκευής, πού ήταν απαραίτητη, ήταν μιά κινητή κεραία σέ τύπο «πιάτου». Οι Βρετανοί είχαν ξοδέψει 4.500.000 δολάρια για τήν κινητή σέ σχήμα πιάτου αντίνα στο άστεροσκοπείο Jodrell Bank. Η Αεροπορία τών ΗΠΑ έσπησε μιά σὸ Τυνγβορο τής Μασαχουσέτης μέ κόστος 15.000.000. Ο Achille και ο Gian βούτηξαν ἀπό παλιατζιδικά σωλήνες και σύρματα, αγόρασαν κι άλλο στρατιωτικό υλικό και χρησιμοποίησαν τὸ σύστημα διεύθυνσης ἑνός παλιού αυτοκινήτου για τήν κατασκευή τής αντίνας. Τὸ συνολικό κόστος για τὸ σύστημά τους ήταν μόλις 30 δολάρια.

Όταν ὁ άνθρωπος άρχισε νά ταξιδεύει σὸ διάστημα, άρχισε νά αντιμετωπίζει ένα σωρό καινούργια προβλήματα. Και οι ΗΠΑ και ἡ Σοβιετική Ένωση κρατούσαν μυστικές τις συχνότητες πού χρησιμοποιούσαν τὰ επανδρωμένα διαστημόπλοιά τους. Ο Achille και ο Gian κατόρθωσαν νά έντοπίσουν τις συ-

χνότητες πού χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί, εξετάζοντας μιά φωτογραφία τού θαλαμίσκου Mercury και παρατηρώντας τις διαστάσεις τής αντίνας τού διαστημόπλοιού. Από τὸ μέγεθος τής αντίνας τὰ δυο αδέρφια μπόρεσαν νά υπολογίσουν μαθηματικά τις ακριβείς συχνότητες. Δυστυχώς όμως δέν υπήρχαν τέτοιες φωτογραφίες Ρώσικου διαστημόπλοιού, κι έτσι ο Achille και ο Gian ήταν υποχρεωμένοι ν'ακούουν... και ν'ακούουν, ὅσο πιό πολύ μπορούσαν. Ήταν μιά άνιαρή δουλειά, πού άπαπούσε συγχρόνως πολύ χρόνο, αλλά τελικά συγκέντρωσαν έναν κατάλογο μέ κάμποσες συχνότητες πού χρησιμοποιούσαν οι Σοβιετικοί. Χρησιμοποίησαν μαγνητόφωνα για νά μαγνητοφωνήσουν ὅλες τις συζητήσεις τών ραδιοεκπομπών, και ἡ άδελφή τους Μαρία Τερέζα έμαθε Ρώσικα και τούς βοηθούσε σάν μεταφράστρια.

Όμως τὰ δυο αδέρφια δέν μπορούσαν μόνοι τους νά παρακολουθούν ὅλες τις εκπομπές τών Σοβιετικών. Αν τὸ διαστημόπλοιο βρισκόταν στην άλλη πλευρά τής Γῆς, ήταν άδύνατη ἡ ραδιοφωνική έπαφή. Η άπάντηση βρισκόταν σ'ένα δίκτυο ραδιοερασιτεχνών σ'όλα τὰ μέρη τού κόσμου. Η πρόταση αυτή διαδόθηκε ἀπό τούς εκφωνητές άλλων έρασιτεχνικών σταθμών σ'όλα τὰ μέρη τού κόσμου. Διάφοροι έρασιτέχνες στή Σουηδία, στή Αγκόλα, στή Αργεντινή και στή Ταϊτή — για ν'αναφέρουμε μερικές χώρες — συμφώνησαν και προγραμμάτισαν τούς έρασιτεχνικούς σταθμούς τους, ὥστε νά μπορούν νά δέχονται και νά μαγνητοφωνούν εκπομπές αμερικανικών και σοβιετικών διαστημόπλοιών. Η μνηστή τού Gian, Laura Furbato, ανέλαβε τόν συντονισμό και τή διεύθυνση τών επιχειρήσεων τού δικτύου, πού πήρε τήν ὀνομασία Ομάδα Ζεύς. Ο Achille και ο Gian μετέφεραν τὸ άρχηγείο τους σ'ένα πιό άνετο και πιό βελτιωμένο σταθμό, πού τόν ὀνόμασαν TORRE BERT, απ'τὸ ὄνομα τού κτιρίου πού βρισκόταν ὁ σταθμός.

Στις 28 Νοέμβρη τού 1960 ήρθαν οι πρώτες σειρές μυστηριωδών σημάτων απ'τὸ διάστημα. Μιά ανθρώπινη φωνή, πού μιλούσε ρώσικα, κραύγαζε «SOS πρὸς ὄλο τόν κόσμο». Αυτό τὸ σύντομο μήνυμα τὸ έλαβαν τρεις φορές σταθμοί, μέλη τής Ομάδας Ζεύς σὸ Τέξας και στή Δυτική Γερμανία. Τήν 1 Δεκέμβρη τού 1960 ἡ Σοβιετική Ένωση

προέβη σέ μιά περιεργή ανακοίνωση, στην ὁποία παραδεχόταν ὅτι μιά πρόσφατη διαστημική άποστολή κατέληξε σέ άποτυχία — δέν έκαναν ὅμως καμιά άναφορά αν υπήρχαν κοσμοναύτες σὸ σκάφος. Όπως κι αν έχει τὸ πράγμα, ἡ έντρομη αυτή φωνή πού μιλούσε ρωσικά, και πού μαγνητοφωνήθηκε, πρόσφερε τή δραματική απόδειξη ὅτι κάποιος άνθρωπος βρισκόταν πράγματι σὸ θαλαμίσκο.

Η ενεργητικότητα αυξήθηκε στή διάρκεια τής πρώτης εβδομάδας τού Φλεβάρη τού 1961. Στή διάρκεια αυτής τής περιόδου έκτοξεύτηκαν αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι, χωρίς καμιά δημόσια ανακοίνωση απ'τὴν πλευρά τών Σοβιετικών. Βασικά, αυτό σημαίνει ὅτι οι έκτοξεύσεις αυτές έγιναν σὸ πλαίσιο κάποιου είδους στρατιωτικού σχεδίου. Μέλη ὅμως τής Ομάδας Ζεύς συνέλαβαν μιά συγκλονιστική έκπομπή ἑνός διαστημικού καναλιού τών Σοβιετικών. Δέν άκούγονταν καμιά φωνή — μόνο ὁ ἦχος μιάς λαχωνιασμένης άναπνοῆς και καρδιακοί παλμοί πού άκούγονταν άγωνιώδεις και εξαντλημένοι. Μιά μαγνητοταινία τών καρδιακών αυτών παλμών άκουσε ὁ Dr A.M.Doyliotti, ένας κορυφαίος Ιταλός καρδιοχειρουργός. Η διάγνωσή του ήταν φοβερή: «Αυτή είναι ἡ καρδιά ἑνός ανθρώπου πού πεθαίνει».

Τέλος, μέλη τής Ομάδας Ζεύς έχουν συγκεντρώσει στοιχεία ὅτι περίπου 10 Σοβιετικοί κοσμοναύτες πέθαναν σὸ διάστημα, και οι θάνατοί τους παρέμειναν μυστικοί ἀπό τόν κόσμο. Πιθανόν ὅμως οι Ρώσοι νά ξέρουν τί πραγματικά συνέβει σὸ πλήρωμα ἑνός διαστημόπλοιού πού κατὰ τὰ φαινόμενα πέθαναν στή διάρκεια μιάς συνάντησης μ'ένα UFO!

Στις 17 Φλεβάρη τού 1961 ένας γιγαντιαίος πύραυλος έκτοξεύτηκε ἀπό τὸ σοβιετικό κέντρο έκτοξεύσεων τής Baikonour. Η έκτόξευση άνακαλύφθηκε και παρακολούθηθηκε ἀπό τις Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Όμως ὁ πύραυλος μπήκε σέ τροχιά γύρω ἀπὸ τή γῆ και γρήγορα έγινε τὸ αντικείμενο τού γενικού ενδιαφέροντος. Ήταν μεγάλος — πολύ μεγαλύτερος ἀπό τούς συνηθισμένους μη επανδρωμένους σοβιετικούς δορυφόρους — και φάνηκε ὅτι τὸ διαστημόπλοιο προσπάθησε νά ξεφύγει ἀπὸ τή γῆνη βαρύτητα, κατὰ τέτοιο τρόπο, σά νά 'θελε νά φτάσει σὸ φεγγάρι. ΑΛΛ'αυτό πού ἠλέκτρισε τὰ μέλη τής Ομάδας Ζεύς ήταν ὅτι έρχον-

ταν φωνές από το μυστηριώδες διαστημόπλοιο. Οι φωνές αυτές ήταν ενός άνδρα και μίας γυναίκας!

Για μία εβδομάδα μετά την απογείωση μπορούσαν και άκουγαν τις αναφορές που έδιναν ο άντρας και η γυναίκα στους Σοβιετικούς σταθμούς εδάφους. Τα μηνύματα ήταν σύντομα και έδειχναν συνηθισμένα, όπως «Όλα είναι ικανοποιητικά. Διατηρούμε το καθορισμένο ύψος». Όμως κάτι πήγαινε ξεκαθαρά λάθος. Παρά τις άπιστευτες ιστορικές συνέπειες της αποστολής — πρέπει να ήταν η πρώτη επανδρωμένη πτήση στο διάστημα — οι Σοβιετικοί την κράτησαν απόλυτα μυστική. Το αποτέλεσμα ήταν τρομερά φρικιαστικό: συγκεκριμένα, κάποια βλάβη συνέβει και στάθηκε αδύνατο να μπορέσουν να φέρουν το διαστημόπλοιο πίσω στη Γη! Ο διαστημικός θαλαμίσκος που επρόκειτο να φέρει φήμη και δόξα στους επιβάτες του έμελλε να γίνει το φέρετρό τους.

Όμως στις 24 Φλεβάρη του 1961 έγινε το αποκορύφωμα της πτήσης, καθώς το δειλινό έπεφτε πάνω από τη Σοβιετική Ένωση και την Ευρώπη. Τέσσερα μέλη της Ομάδας Ζεύς, συμπεριλαμβανομένων του Achille και του Gian στο σταθμό τους του TORRE BERT, μαγνητοφώνησαν την τελευταία έκπομπή. Όπως συνήθως, η έκπομπή άνοιξε με την συνηθισμένη αναφορά ότι οι συνθήκες και το ύψος ήταν κανονικά. Αλλά ξαφνικά δημιουργήθηκε πανικός στο θαλαμίσκο!

«Μπορούμε και διαβάζουμε τις ένδειξεις στα καντράν», ανέφερε η άντρική φωνή. «Τα σήματα πάντως δεν είναι καθαρά. Δεν βλέπουμε τίποτε».

Ακολούθησαν πέντε δευτερόλεπτα σιωπής και άμεσα μετά ακούστηκε η γυναικεία φωνή γρήγορη και αγωνιώδης: «Θά προσπαθήσω να το κάνω και κρατήσου γερά στο δεξί μου χέρι. Μόνον έτσι θα κρατήσουμε ισοροπία. Πρόσεχε το παράθυρο! Το έχω...»

«Εδώ! Κάτι υπάρχει εδώ!» ακούστηκε η άντρική φωνή σπασμωδική και φοβισμένη. «Κάτι υπάρχει! Είναι δύσκολο...» Ακολούθησαν άλλα πέντε δευτερόλεπτα σιωπής.

«Αν δεν φύγουμε, ο κόσμος δεν θα μπορέσει να μάθει ποτέ γ' αυτό. Είναι δύσκολο...»

Προτού ο κοσμοναύτης προφτάσει να συμπληρώσει την πρότασή του, ένας σοβιετικός τηλεπικοινωνιακός σταθμός εδάφους παρεμβλήθη και έδωσε ένα αυτόματο σήμα της

ώρας: ώρα Μόσχας 8 μ.μ. Όταν τελείωσε το αυτόματο σήμα, μόνο σιωπή υπήρχε στο θαλαμίσκο. Το σοβιετικό διαστημόπλοιο βρισκόταν ακόμη σε τροχιά, αλλά καμιά τηλεπικοινωνία δεν υπήρχε μ' αυτό.

Είναι φανερό από τις μαγνητοφωνημένες συζητήσεις ότι οι δύο άτυχοι κοσμοναύτες είδαν πράγματι κάτι έντελώς άσυνήθιστο, καθώς βρισκόνταν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Οι Σοβιετικοί ίσως γνωρίζουν την αιτία για την οποία στάθηκε αδύνατο το διαστημόπλοιο να γυρίσει στη Γη, αλλά είναι μάλλον δύσκολο να γνωρίζουν τι είδαν οι κοσμοναύτες τους, ή ποιός ήταν ο λόγος της σιωπής που έπακολούθησε. Ούτε εμείς μπορούμε να ξέρουμε. Οι μοναδικοί που τον γνωρίζουν κατά τα φαινόμενα πέθαναν, προσπαθώντας να το έρευνήσουν.

Η Σοβιετική Ένωση άλλαξε στο παρελθόν πολλές φορές θέση, όσο αφορά τα UFO. Στά 1976 το Radio Moscow έκανε μία μικρή αναφορά στα UFO, ενώ στα 1957 μετέδιδε αναφορές εμφανίσεων UFO στη Σοβιετική Ένωση στην έκπομπή στα βραχέα κύματα του Radio Moscow, που μεταδιδόταν στη Νότιο Αμερική σε αγγλική γλώσσα. Γιατί τόσες αλλαγές στις επίσημες θέσεις; Πόσα άκριβώς γνωρίζουν οι Ρώσοι για τα UFO;

Δεν βοηθά όμως σε τίποτα να δεχτούμε ότι οι Ρώσοι γνωρίζουν πολύ πιά πολλά για τα UFO απ' όσα παραδέχονται ότι ξέρουν. Γιατί γνωρίζουμε και για την αποτυχία του Mars 1 στο Διαστημικό Τρίγωνο του Θανάτου και τα παράξενα αντικείμενα που ακολουθούσαν το Βοσκόντ... και ακούσαμε τις τρομαγμένες φωνές των δύο Σοβιετικών κοσμοναυτών καθώς παρατηρούσαν κάποιο μυστηριώδες αντικείμενο έξω από το καταδικασμένο διαστημόπλοίο τους. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε με βεβαιότητα ότι υπάρχουν κάμποσα γεγονότα που δεν γνωρίζουμε εμείς στη Δύση.

Παρά τις προσπάθειες τους να κρύψουν τα πραγματικά γεγονότα, η αλήθεια έχει μία συνήθεια να επιπλέει στο τέλος. Και η αλήθεια στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι οι Ρώσοι, όπως και οι Αμερικανοί, συναντούν UFO όπου κι αν στραφούν.

νητικό φιλμ» απ' το οποίο προκύπτει η παραδοχή της άρνησής του να τ' απορρίψει. Λείπει η «έμφάνιση» αυτού του φιλμ, μία εμφάνιση που γίνεται στο συνειδητό του κάθε Ντίτφουρθ σιγά-σιγά, παράλληλα με την εξεύρεση των απαιτούμενων μέσων, με την πρόοδο της επιστήμης και τεχνολογίας και, βέβαια, με τη βοήθεια των Όμπερθ.

Άφησα σαν επίλογο το τελευταίο συμπέρασμα. Ο Χέρμαν Όμπερθ δηλώνει απερίφραστα ότι γνωρίζει ένα μέντιουμ που έρχεται σ' επαφή με έξωγήινα όντα και έχει μάλιστα επαληθεύσει πολλές πληροφορίες του. Αυτό είναι κάτι που θά έντυπωσιάσει άσφαλώς πολλούς, όπως και θ' απογοητεύσει άλλους τόσους. Μέντιουμ, ύπνωση και τέτοια «αναπόδειχτα» πράγματα; Ναι. Το ζήτημα των επαφών με έξωγήινους είναι τόσο πολύπλοκο όσο και μυστηριώδες. Τίποτε δεν πρέπει ν' απορριπτεται και καμιά προκατάληψη δεν πρέπει να μάς δημιουργήσει αναστολές. Αν βέβαια δεν θέλουμε να περνάμε από τη σύγχρονη πυρά, που λέγεται γελοιοποίηση, ανθρώπους προικισμένους, καθυστερώντας την πρόοδο μας με αλληπάλληλους μεσαιώνες.

Δημήτρης Κουτσούκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ UFO ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ FBI

Πρόσφατα ήρθαν στα χέρια μου πάνω από τετρακόσιες σελίδες από το σύνολο των αρκετών χιλιάδων σελίδων των αρχείων του FBI με στοιχεία για τους «*ιπτάμενους δίσκους*». Με είχαν πληροφορήσει ότι οι σελίδες αυτές αντιπροσώπευαν την «*αφρόκρεμα*» των στοιχείων και ότι οι υπόλοιπες περιλάμβαναν αναφορές σε άλλα στοιχεία για τα UFO, αντίγραφα επιστολών που στάλθηκαν από το FBI και αντίγραφα δημοσιεύσεων που μπορούμε να βρούμε εύκολα (συμπεριλαμβανομένου ενός τουλάχιστον βιβλίου για τα UFO). Αφού εξέτασα λίγο τα στοιχεία, σκέφτηκα ότι τελικά η γνώμη του πράκτορα του FBI, που είχε επιφορτιστεί να εκπληρώσει την παράκλησή μου για έλευθρία πληροφοριών (FOIPA), ήταν σωστή: αυτά τα στοιχεία πιθανό να ήταν τα πιο σπουδαία των αρχείων του FBI.

Οι σελίδες που κράτησα είναι χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες: Χοντρικά κρίνοντας, το 40% είναι φτωχό σε ντοκουμέντα κι αναφορές, και περιέχει στοιχεία που δεν προσθέτουν (κατά τη γνώμη μου πάντα) τίποτε στα μέχρι σήμερα γνωστά, γύρω από μερικές αναφορές UFO και γνωστές φάρσες (π.χ. η φάρσα του νησιού MAURY που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο δυο αξιωματικών της Αεροπορίας περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια ένα άλλο 40% χοντρικά πάντα, δίνει πληροφορίες του τηλετύπου και αντίγραφα πολύ σπουδαιών αναφορών για UFO, από τις οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί στο φάκελο του Γαλαζίου Βιβλίου στο Έθνικό Αρχαιοφυλακείο, ενώ μερικές άλλες δεν είχαν δημοσιευθεί ποτέ (χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί δεν μπόρεσα ποτέ να ελέγξω όλες τις πηγές για τα υπάρχοντα δημοσιεύματα που έχουν σχέση με UFO) οι υπόλοιπες είναι σελίδες που περιέχουν εσωτερικά υπομνήματα του FBI. Σ'αυτές τις υπόλοιπες σελίδες περιέχονται κείμενα που δεν είχαν έρθει ποτέ στο φως.

Αποδεικνύουν την εσωτερική ανάμιξη του FBI και, κάτι ακόμα πιο σπουδαίο, ρίχνουν φως στον τρόπο που αντιμετωπίζει η αεροπορία την έρευνα των UFO. Αποτέλεσμα της αίτησής μου για έλευθρία πληροφορίας ήταν να έρθουν στα χέρια μου μερικά στοιχεία από άλλες υπηρεσίες πληροφοριών που είχαν στείλει «*συμπληρωματικά αντίγρα-*

φα» στο FBI. Έν'απ'αυτά αναφερόταν σε μία περίπτωση που εντοπίστηκε από τα ραντάρ στην Αλάσκα, το 1950, και που είχε αρχειοθετηθεί από την Υπηρεσία Πληροφοριών του Ναυτικού (ONI). Υπήρχαν ακόμα στοιχεία και αναφορές του Στρατού και της Αεροπορίας.

Κατ'αρχήν πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο κύριος όγκος όλων αυ-

Ο πρώην Διευθυντής του FBI Χ. Έντγκαρ Χούβερ.



των των στοιχείων συγκεντρώθηκε ανάμεσα στο 1947 και το 1955 και ότι το αρχείο του FBI κλείνει πολύ περιεργά το 1940 με την υπόθεση Zamorra (στο Socorro του Νέου Μεξικού). (Την ώρα που τηλεφώνησε ο Zamorra στο αστυνομικό τμήμα βρισκόταν εκεί ένας πράκτορας του FBI: ο πράκτορας αυτός έγραψε μιά αναφορά στο αρχηγείο του FBI. Σ'αυτή την αναφορά ο πράκτορας έγγυόταν για την αξιοπιστία του Zamorra).

Υπάρχει άφθονο υλικό στο αρχείο του FBI, τόσο ώστε να χρειαστεί ένα μικρό βιβλίο για να δημοσιευτούν όλ'αυτά τα στοιχεία. Όμως, με σκοπό να γίνουν οι πληροφορίες αυτές προσιτές χωρίς πολλές καθυστερήσεις στους ενδιαφερόμενους, αποφάσισα ότι είναι προτιμότερο να γράψω μερικά άρθρα παρά ολόκληρο βιβλίο. Για διάφορους λόγους είναι επόμενο κάποια

πληροφορία να παραπέσει ή ν'αναφέρεται πολύ συνοπτικά: για το λόγο αυτό θα γίνονται δεκτές υποδείξεις και αιτήματα για παροχή πληροφοριών: θα σας απαντώ ταχυδρομικώς, πληροφορώντας σας αν υπάρχει ή δεν υπάρχει στο αρχείο ή πληροφορία που ζητάτε και, αν είναι εύκολο, θα σας στέλνονται και αντίγραφα των ντοκουμέντων.

Σ'αυτό το πρώτο άρθρο θα σας δώσω μιά «σφαιρική» εικόνα του τι περιλαμβάνουν τα αρχεία του FBI και ακόμα θα κάνω ένα «προανάκρουσμα» των πραγμάτων που θα εξετάσουμε στη συνέχεια. Σέ επόμενα φύλλα θα δημοσιεύσω αντίγραφα με ακριβή στοιχεία του FBI, περιλήψεις των στοιχείων, αναφορές για UFO και σχόλια στα στοιχεία που θα δοθούν. Έτσι οι αναγνώστες θα είναι ικανοί να κρίνουν οι ίδιοι, αν το FBI έδειξε ή δεν έδειξε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή προσοχή στην έρευνα των UFO. Πι-

θανόν οι ιστορικοί της έρευνας των UFO ν'αποκτήσουν μιά βαθιά αντίληψη των πρώτων έρευνών των UFO, όπως κι αυτοί που ενδιαφέρονται βασικά για την ουσία των αναφορών για UFO θα βρουν αρκετό υλικό για έρευνα. Όσο για μένα, πιστεύω ότι είναι βασικό να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του φαινομένου UFO.

Γενική Ανάμιξη του FBI

Το πιο σπουδαίο ίσως ερώτημα που θα έπρεπε να θέσουμε εξετάζοντας «τη σχέση του FBI» είναι: «Αναμιχθηκε άραγε ποτέ υπηρεσιακά το FBI;» Δευτερεύοντα ερωτήματα αφορούν στη διάρκεια και στη φύση της ανάμιξης. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα πρέπει να είναι σίγουρα *ναι* και η διάρκεια της *υπηρεσιακής ανάμιξης* ήταν το διάστημα από τις 30 Ιούλη ως την 1η Οκτωβρίου του 1947. Στη συνέχεια το FBI συνέχισε ανεπίσημα την ανάμιξη του μέχρι το 1964. Στη διάρκεια της υπηρεσιακής ανάμιξης, πράκτορες του FBI επιφορτίστηκαν από τον Χούβερ για την ανάκριση των μαρτύρων που είχαν δει UFO. Μετά τον Οκτώβρη του 1947, πάντως, το FBI υποτίθεται ότι παραιτήθηκε από τις έρευνες υπέρ των ενόπλων δυνάμεων (ειδικά της Αεροπορίας Στρατού μέχρι το 1948, και της Αεροπορίας μετά την άνοιξη του 1948). Οι πράκτορες παρέμειναν γενικά πιστοί στις διαταγές του Χούβερ μετά τον Οκτώβρη, και έπαψαν να κάνουν λεπτομερείς ανακρίσεις. Πάντως αυτό δεν τους απέτρεψε από το να αρχειοθετούν τις εμφανίσεις UFO και τις αναφορές των αυτοπτών μαρτύρων, και από το να έρευνουν τα αρχεία του FBI και της αστυνομίας όταν τους το ζητούσαν άλλες υπηρεσίες πληροφοριών. Μια τυπική αναφορά του FBI μετά τον Οκτώβρη του 1947 θα τελείωνε με δηλώσεις σαν κι αυτές: «Αυτό το θέμα αναφέρθηκε στο γραφείο με σκοπό τη λήψη περαιτέρω πληροφοριών», ή «Για την πληροφορία σας» ή «Παρέχοντας αυτή την πληροφορία στην υπηρεσία για οτιδήποτε θεωρούν (SIC) ενδεδειγμένο», ή τέλος «Αφού μας δόθηκαν οι πληροφορίες». Εκτός από τη συλλογή αναφορών UFO και τη μεταβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αεροπορίας (στη G-2 του Στρατού πριν το 1948, στο γραφείο Ειδικών

Ο σημερινός διευθυντής του FBI Κλώρενς Μ. Κέλλυ.



έρευνών της Αεροπορίας (OSI) και στο Σχέδιο Γαλάζιο Βιβλίο, μετά την άνοιξη του 1948), το FBI διατήρησε μία χαλαρή σχέση με τις έρευνες της Αεροπορίας για UFO. Άρκετές φορές, πράκτορες του FBI εξέτασαν μέλη προσωπικού της Αεροπορίας, μία φορά μετά από υπόδειξη του Χούβερ. Ακόμα το FBI ήταν ο αποδέκτης διαφόρων άχρηστων εγγράφων της Αεροπορίας, του Ναυτικού και του Στρατού, με στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών και αναφορές για UFO. Πάντως ο αριθμός των στοιχείων που έμπαιναν στο αρχείο με θέμα τα UFO έπεφτε κάθε χρόνο συνεχώς μετά το 1952, μέχρι που το 1959 έφτασε στο μηδέν. Από τότε, μόνο μία ή δυο «καταγγελίες» καταγράφονταν κάθε χρόνο στις έτησιες αναφορές του FBI, στα πλαίσια του χειρισμού του θέματος των UFO, μέχρι το 1963, όποτε και σταμάτησαν οι έτησιες αναφορές. Η τελευταία αναφορά του αρχείου, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ήταν η αναφορά Zamorra. Πολύ πιθανό, να μην είχε αρχειοθετηθεί αν δεν βρισκόταν την ίδια ώρα εκεί, λίγη ώρα μετά την εμφάνιση, ένας πράκτορας του FBI που ήξερε καλά τον Zamorra. Η έλαττωση του αριθμού των περιπτώσεων που αρχειοθετούνταν, πιθανό είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού διαφόρων παραγόντων, των οποίων ο πιο σπουδαίος είναι η πρόθεση του FBI να πάψει τα πέρα δώσε με τα UFO. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι πράκτορες του FBI, από τον Οκτώβρη του 1947, είχαν διαταχθεί να αποφεύγουν τη διενέργεια έρευνών, και ακόμα πιο πολύ να μην προωθούν καμιά πληροφορία στην Αεροπορία. Έτσι λοιπόν η Αεροπορία διεξήγαγε πιά τις λεπτομερείς έρευνες (τις ελάχιστες που μπορούσε), ενόσω το FBI έφευγε από το προσκήνιο. Από την άποψη του FBI αυτό έπρεπε να γίνει, μιας και το FBI ενδιαφερόταν για τις έσωτερικές ταραχές και όχι για τα στρατιωτικά κατασκευάσματα (ή τις φάρσες και τις παρανοήσεις των φαινομένων κ.λ.π.). Και πράγματι, οι έσωτερικές ταραχές ήταν αυτές που έφεραν στο προσκήνιο αρχικά το FBI. Για να δούμε πώς αναμίχτηκε σ'αυτή την υπόθεση το FBI πρέπει να γυρίσουμε πίσω, στο καλοκαίρι του 1947, όταν «γεννιόνταν» οι «ιπτάμενοι δίσκοι».

FBI έναντιον «Ιπτάμενων Δίσκων»

Στη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων του Ιουλίου, οι υπηρεσίες του FBI σ'όλη τη χώρα άρχισαν να δέχονται αναφορές από δημοσιογράφους που περιείχαν πληροφορίες για ιπτάμενους δίσκους. Πληροφορίες ότι βρέθηκαν διάφοροι δίσκοι στάλθηκαν με τον τηλετυπο και στην «κεντρική υπηρεσία» στην Ουάσινγκτον (όλες ήταν καλοστημένες φάρσες). Τελικά το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο μπήκε στο αρχείο στις 7/10/47. Μιάς λοιπόν και το στοιχείο αυτό παρέχει μία σέ βάθος εικόνα του πρώιμου υπηρεσιακού ενδιαφέροντος για τους «ιπτάμενους δίσκους», το αντίγραφο ολοκληρω μαζί με τα σχόλια του Χούβερ.

«Θέμα: ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ».

«Μετά από πρόταση του ταξίαρχου, ο στρατηγός Τζωρτζ Σούλγκεν, Αρχηγός του Τμήματος Εντολών της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αεροπορίας Στρατού και ο Ειδικός Πράκτορας... (η όνομασία παραλείπεται: αντί γ'αυτό τίθεται το Ε.Π.) συζήτησαν το θέμα που αναφέραμε (για τους ιπτάμενους δίσκους) στις 9 Ιουλίου του 1947. Ο στρατηγός Σούλγκεν είπε στον Ε.Π. ότι η Αεροπορία είναι της άποψης ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να διερευνηθεί και να επιβεβαιωθεί αν οι ιπτάμενοι δίσκοι υπάρχουν στην πραγματικότητα και, αν τελικά υπάρχουν, να μαθευτεί κάθε τι που έχει σχέση μ'αυτούς. Σύμφωνα με τον στρατηγό, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Αεροπορίας χρησιμοποιεί όλους τους επιστήμονες της με σκοπό την επιβεβαίωση του γεγονότος. Είπε ακόμη ότι η έρευνα αυτή κατευθύνεται από τη σκέψη ότι τα ιπτάμενα αντικείμενα πιθανό να είναι ένα ούρανιο φαινόμενο, και με την υπόθεση ότι θα μπορούσε να είναι ξένα σώματα που κατασκευάστηκαν και ελέγχονται μηχανικά».

«Ο στρατηγός Σούλγκεν είπε ακόμα στον Ε.Π. ότι όλες οι υπηρεσίες της Αεροπορίας είναι έτοιμες να εξετάσουν κάθε περίπτωση εμφάνισης που θ'αναφέρεται, να συλλέξουν όλα τα στοιχεία, να συμμετάσχουν, γενικά, σ'αυτή την έρευνα. Στη συνέχεια ο στρατηγός είπε πώς ο ίδιος και άλλοι επιστήμονες, όπως κι ένας ψυχολόγος, ανέκριναν με κάθε λεπτομέρεια έναν πι-

λότο της Αεροπορίας που ισχυριζόταν ότι είδε ένα απ'αυτά τα αντικείμενα: ο πιλότος επέμενε σταθερά ότι είδε πράγματι έναν ιπτάμενο δίσκο.

«Ο στρατηγός Σούλγκεν ήταν της γνώμης ότι πολύ πιθανόν, οι πρώτες εμφανίσεις των αποκαλούμενων ιπτάμενων δίσκων που αναφέρθηκαν να ήταν παραπλανητικές, έπινοήματα ατόμων που επιδίωκαν δημοσιότητα γύρω από τ'όνομά τους, ή να είχαν πολιτικές αιτίες. Είπε ακόμα ότι αν τα πράγματα έχουν έτσι, πιθανόν επόμενες αναφορές να είναι αποτέλεσμα μαζικής ύστερίας. Και κατέληξε λέγοντας ότι είχε διατυπωθεί και η άποψη πώς οι πρώτες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, μπορεί να έπινοήθηκαν από άτομα κομμουνιστικής ιδεολογίας με σκοπό την πρόκληση ύστερίας και φόβου για κάποιο μυστικό όπλο των Ρώσων.

«Ο στρατηγός Σούλγκεν τόνισε στον Ε.Π. ότι θα έπιθυμούσε να μάθει όλες τις απόψεις πάνω στο θέμα. Γι'αυτό το λόγο, είπε, πώς αναφορές των επιστημόνων και πορίσματα των διαφόρων υπηρεσιών της Αεροπορίας θα παραδίδονται στο γραφείο του. Είπε ακόμα πώς για να συμπληρωθεί η εικόνα χρειαζόταν τη βοήθεια του Όμοσπονδιακού Γραφείου Έρευνών για τον έντοπισμό και την εξέταση των ατόμων που πρωτοείδαν τους αποκαλούμενους ιπτάμενους δίσκους, ώστε να επιβεβαιωθεί η αλήθεια του ισχυρισμού τους αν πράγματι είδαν αυτούς τους δίσκους, ή αν τελικά το κάνουν για δημοσιότητα ή για πολιτικούς λόγους. Ο στρατηγός διαβεβαίωσε τον Ε.Π. ότι δεν υπάρχει πρόθεση έρευνων προς το παρόν από το Υπουργείο Ναυτικών, που να έχουν σχέση με τους ιπτάμενους δίσκους. Τέλος είπε ότι αν το Γραφείο συνεργαζόταν μαζί του σ'αυτό το θέμα, ολοκληρή η υπηρεσία του θα πρόσφερε κάθε δυνατή βοήθεια στην προσπάθεια κάθε έρευνας του θέματος.

«Ο Ε.Π. διαβεβαίωσε τον στρατηγό Σούλγκεν ότι η πρότασή του θα γινόταν στο Γραφείο και θα του άπαντούσαν όσο το δυνατό γρηγορότερα.

«Ο Ε.Π. συζήτησε αυτό το ίδιο θέμα και με τον συνταγματάρχη Λ.Ρ. Φόρνεϋ της MID. Ο συνταγματάρχης Φόρνεϋ ήταν της γνώμης ότι, έφόσον αποδειχτηκε πώς οι ιπτάμενοι δίσκοι δεν ήταν αποτέλεσμα πειραμάτων του Στρατού και του Ναυτικού, το θέμα ήταν της αρμοδιό-

τητας του FBI. Και κατέληξε λέγοντας ότι το Γραφείο θα έπρεπε να αποδεχτεί την πρόταση του στρατηγού Σούλγκεν».

Ο Ντ. Μ. Λάντ, υπεύθυνος του FBI, στον οποίον απευθυνόταν το παραπάνω υπόμνημα, έγραψε το ακόλουθο συμπλήρωμα στο υπόμνημα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

«Θα πρέπει να πω πως το γραφείο δεν πιστεύει ότι πρέπει να αναλάβει αυτές τις έρευνες. Έχει αποδειχτεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων αυτών, των επονομαζόμενων δίσκων, ήταν φάρσες. Δεν πιστεύεται ότι το Γραφείο θα προσφέρει το παραμικρό σ'αυτές τις έρευνες».

Αντίθετα μ'αυτόν όμως, ο κ. Τόλσον, στις 15 Ιουλίου έγραψε: «Νομίζω ότι πρέπει να συμμετάσχουμε»· λίγο μετά, ο Χούβερ πρόσθεσε τ'ακόλουθα σχόλια:

«Θα το δεχτώ τελικά, αλλά προτού το κάνω πρέπει να επιμείνουμε στο αίτημα για πλήρη γνώση των στοιχείων για τους δίσκους που παρουσιάστηκαν. Για παράδειγμα την υπόθεση LA, που ο στρατός την έχει αρπάξει και δεν μας αφήνει να κάνουμε την παραμικρή εξέταση της».

Μετά από μία εβδομάδα περίπου, υποβλήθηκε ένα άλλο υπόμνημα που ανέφερε ότι ο στρατηγός Σούλγκεν έλαβε γνώση της απόφασης του FBI (ή καλύτερα του Χούβερ). Η πρώτη παράγραφος αυτού του υπομνήματος επαναλαμβάνει την προηγούμενη πληροφορία. Στη συνέχεια αναφέρονται τα εξής:

«Αυτό έχει σκοπό να σας αναφέρει ότι ο Ε.Π. Ξανασυνάντησε τον στρατηγό Σούλγκεν και τον πληροφόρησε για την άποψη του Διευθυντή (έννοει το παραπάνω σχόλιο του Χούβερ). Ο στρατηγός Σούλγκεν είπε στον Ε.Π. ότι πρέπει ο κ. Χούβερ να είναι σίγουρος για την πλήρη συνεργασία σ'αυτό το θέμα, και πως θα έδινε οδηγίες ο ίδιος στη διεύθυνση του αρχαιοφυλάκειου για παροχή πληροφοριών στο FBI και πως όλοι οι δίσκοι που περισυλλέχτηκαν είναι στη διάθεση των πρακτόρων του FBI για να τους μελετήσουν. Ο στρατηγός τόνισε στον Ε.Π. ότι κατά διαστήματα τα αποτελέσματα των μελετών των επιστημόνων θα ανακοινώνονται στο Γραφείο, για τη διευκόλυνση του έπιτελείου του FBI. Στη συνέχεια, ο στρατηγός εί-

πε στον Ε.Π. ότι υπάρχει μείωση του αριθμού των αναφερομένων εμφανίσεων δίσκων, πράγμα που μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το θέμα έχει χάσει πολύ σε ενδιαφέρον και δημοσιότητα. Τέλος τόνισε ότι, όπως κι αν έχει το πράγμα, πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να έρευνήσουν μέχρι τέλους το θέμα, ώστε να καταλήξουν όσο το δυνατό γρηγορότερα αν πράγματι υπάρχουν ιπτάμενοι δίσκοι και να προσδιορίσουν την προέλευση τους».

Στην επόμενη παράγραφο προσδιορίζεται ο τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στο γραφείο του στρατηγού Σούλγκεν και του FBI («καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας») όπου και λέγονται τα εξής:

«Ο στρατηγός Σούλγκεν είπε στον Ε.Π. ότι πίστευε πως ήταν πολύ

ρίες εξέταζοντας τα άτομα αυτά, θα σάς τις ανακοινώσουμε (αναφέρονται στον κ. Λάντ)».

Υστερα από μία εβδομάδα περίπου, δημοσιεύτηκε στο BUREAU BULLETIN No. 42 του 1947 ή επίσημη διαταγή και η δικαιολογία της διαταγής. Μιάς και η δικαιολόγηση είναι σπουδαία, σάς την παραθέτω, ολόκληρη, μαζί με την επίσημη διαταγή:

«ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ — Το Γραφείο, μετά από πρόταση της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αεροπορίας Στρατού, συμφώνησε για συνεργασία στον τομέα της διερεύνησης των ιπτάμενων δίσκων. Η Αεροπορία ανέφερε εμπιστευτικά ότι είναι δυνατό να εξαπολυθούν τρεις ή περισσότεροι δίσκοι άσχετως αριθμού που θα συνδέονται



Φωτογραφία από το επεισόδιο στο Σόκορο. Πίσω από τον αστυνομικό και τους αξιωματικούς της Αεροπορίας ντυμένους με μαύρο κουστούμι διακρίνεται ένας πράκτορας του FBI.

πιθανό ολόκληρο το θέμα να ξεκίνησε από αναρχικά άτομα, με σκοπό τη δημιουργία μαζικής ύστερίας. Τόνισε ότι το γραφείο πρέπει να προσέχει πολύ αυτό το θέμα στις ανακρίσεις που κάνει στις περιπτώσεις αναφερθέντων εμφανίσεων. Ο στρατηγός είπε στον Ε.Π. ότι θα διέθετε στο Γραφείο κάθε πληροφορία που ήξεραν στην Αεροπορία για τις πρώτες εμφανίσεις που αναφέρθηκαν, ώστε το γραφείο να μπορέσει να διενεργήσει έρευνες, εξετάζοντας αυτά τα άτομα, και να μάθει τα κίνητρα που τους οδήγησαν να πουν ότι είδαν ιπτάμενους δίσκους. Όταν ο στρατηγός Σούλγκεν συλλέξει αυτές τις πληροφο-

μ'ένα σύρμα από ένα αεροπλάνο σε πολύ μεγάλο ύψος, και ότι οι δίσκοι αυτοί θα ανέπτυσσαν τρομερή ταχύτητα κατά την κάθοδο τους προς τη γη. Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Αεροπορίας Στρατού έλεγε ότι οι αναφερθείσες εμφανίσεις μπορεί να επινοήθηκαν από αναρχικά άτομα με σκοπό τη δημιουργία μαζικής ύστερίας».

(Στη συνέχεια αναφέρεται η ειδική εντολή:)

«Πρέπει να έρευνάται κάθε περίπτωση που θα υποπίπτει στην αντίληψή σας, σε σχέση με την εμφάνιση ιπτάμενων δίσκων, με σκοπό

συν. στή σελ 48

Αυτά τα δύο αυτόφωτα άνθρωποι, με τις άσημόχρωμες στολές, αναφέρθηκαν από τον αυτόπτη μάρτυρα Ρέξ Σνόου στις 4 του Νοεμβρίου 1973. Βρίσκονταν στο πίσω μέρος της αύλης του και φαινόταν να κάνουν δειγματοληψία εδάφους, μεταφέροντας ένα «φακό» σχήματος σωλήνα και κάνοντας κινήσεις σαν σε Slow Motion ταινία.



ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΟΡΓΟΣΤΑΟΥΝ

Ρεϋμόντ Φούλερ

Αφηγήσεις μαρτύρων για όντα με άσημόχρωμες στολές που επισκέφτηκαν το Νιού Χαμοάρ το 1973.

Κατά το Φθινόπωρο του 1973, το μεγαλύτερο κύμα UFO από το 1967, έκανε ξανά αυτά τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα να φανούν σαν μία εθνική διχογνωμία. Η πιο πρόσφατη σφυγγομέτρηση της κοινής γνώμης δείχνει ένα 51% του πληθυσμού των ΗΠΑ να πιστεύει στην πραγματική ύποσταση των UFO, ενώ πάνω από 15 εκατομμύρια έτομα είναι πεισμένα πως έχουν δει UFO.

Από το πλήθος των αναφορών που γίνονται κατά τη διάρκεια κάποιου κύματος εμφάνισής τους, πολύ λίγες σχετικά φτάνουν στην προσοχή του κόσμου. Ο όγκος των αναφορών που έχουν ερευνηθεί βρίσκεται στους φακέλους των επίτοπιων ερευνητών UFO και των ερευνητικών οργανώσεων. Εκεί υποβάλλονται σε συγκριτική ανάλυση, χωρίς να επηρεάζονται από τη γνώμη του μέσου όρου των πολιτών.

Το 1973 χαρακτηρίστηκε, ειδικότερα, από πολλές διασπαρμένες αναφορές για όντα με ασπρόχρωμες στολές, που είτε έμμεσα είτε άμεσα σχετιζόνταν με αναφερθέντα UFO. Εκείνο που χαρακτήρισα σαν «πλάσματα του Γκόφφσταουν» πεφτει μέσα στην παράξενη αυτή κατηγορία. Κάθε άλλο από απλές περιλήψεις, οι αναφορές που ακολουθούν δεν έχουν ποτέ πορευθεί κατά έναν λεπτομερειακό κι ολοκληρωμένο τρόπο. Τα περιστατικά είναι αλλόκοτα κι επιπλέον μία πλήρης έρευνα που ακολουθήσε, δείχνει πως είναι αληθινά.

Η ημερομηνία ήταν 1 Νοέμβρη 1973. Η κα Φλόρενς Ντόου καθόταν αναπαυτικά στο σπίτι της στο Πάρκερ Στέπσον του Γκόφφσταουν, στο Νιού Χαμσάιρ. Στις 8.30 μ.μ. άκουστηκε ένα δυνατό χτύπημα στη μπροστινή βεράντα. Παραξενεμένη άναψε το εξωτερικό φως για να κοιτάξει. Ίσως κάποιος σκύλος ή κανένα ξερόκλαδο είχε προκαλέσει το θόρυβο αυτό. Κοίταξε μέσο απ'τό παράθυρο της βεράντας και τότε είδε με τρόμο μία παράξενη ακίνητη φιγούρα, που στεκόταν ακριβώς μπροστά της. Ήταν ντυμένη σαν απ'τόν παλιό καιρό: μ'ένα παλαιομοδίτικο μαύρο παλτό κι ένα πλατύγυρο καπέλο, κατεβασμένο χαμηλά πάνω στο πρόσωπο. Και το πρόσωπο — ένα αίσθημα τρόμου τη διαπέρασε — δεν ήταν «πρόσωπο»! Ήταν κάτι σαν πρόσωπο, δίχως όμως χαρακτηριστικά! Είχε ένα κάλυμα επάνω του, που έμοιαζε με μάσκα, κάτι δηλαδή σαν πρόσωπο μούμιας. Δεν



Ο Ράιημοντ Φόουλερ, υπήρξε σύμβουλος της NICAP καθώς και πρόεδρος της υποεπιτροπής της Μασαχουσέτης. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών των UFO του Χάυνεκ, και έχει εμφανιστεί επανειλημμένα τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στη TV σε συζητήσεις πάνω στο θέμα των UFO, από το 1964.

διακρινόταν ούτε στόμα ούτε μύτη και, αν το πλάσμα είχε μάτια, αυτά κρύβονταν κάτω απ'τό κατεβασμένο καπέλο.

Η κ. Ντόου κοιταξε με φόβο και δυσπιστία. Δεν κούνησε ούτε ένα της δάχτυλο. Σιγά τ'όν ύψωσε ένα νανοτοφορεμένο χέρι και της έγνεψε να βγει έξω. Εκείνη τού φώναξε δυνατά να κάνει το γύρο και να έρθει στη μπροστινή πόρτα για να δει ποιός ήταν. Τρέχοντας στην πόρτα της έβαλε άμέσως την αλυσίδα και κοίταξε έξω. Η μυστηριώδης φιγούρα είχε εξαφανιστεί. Τρέμοντας, τηλεφώνησε στην αστυνομία. Οι ταινίες του αστυνομικού τμήματος δείχνουν ότι το τηλεφώνημα της καταγράφηκε στις 8.33 μ.μ. Οι αξιωματικοί έρευνας έφτασαν στο σπίτι στις 8.37 μ.μ. αλλά δεν βρήκαν ίχνος απ'τόν νυχτερινό παραβάτη.

Όπως έχουν τά πράγματα, μερικοί ίσως πούν ότι η παράξενη ντυμένη φιγούρα ήταν απλώς και μόνο κάποιο παιδί μασκαρεμένο, που σνεγγιζε το νλέντι του προηνομένου βραδιού, δηλαδή της γιορτής των Αγ. Πάντων. Πιθανόν. Όμως, τó αδημοσίευτο αυτό γεγονός ήταν μόλις η αρχή μίας ολόκληρης σειράς ανεξήγητων γεγονότων, που έξωθούν τή φαντασία ως τά τελευταία της όρια.

ΕΞει ώρες περίπου αργότερα, στις 02.45 μετά τά μεσάνυχτα, η κ. Λύντια Μορέλ, 20 ετών, κάτοικος του Γκόφφσταουν έφυγε απ'τή δουλειά της στο Μάντσεστερ του Νιού Χαμσάιρ, χωρίς φυσικά να ξέρει ποιά τρομακτική έμπειρία την περίμενε, σταμάτησε για καφέ και μετά για βενζίνη, προτού να κατευθυνθεί προς τó Γκόφφσταουν.

Καθώς πλησίαζε τó ερημικό κοιμισμένο χωριουδάκι, κατά μήκος έ-

νός δρόμου που γεπόνευε με μεγάλες ηλεκτρογραμμές, σήκωσε τó βλέμμα της προς τόν αστροφώτιστο ουρανό. Ο φωτεινός πλανήτης Άρης έλαμπε ευδιάκριτα στα δυτικά. Όχι πολύ μακριά απ'τόν Άρη, υπήρχε άλλη μία φωτεινή πορτοκαλοχρυσασφιά πηγή φωτός, ή όποια σκόρπιζε γαλάζιες, κόκκινες και πράσινες ανταύγειες. Κοίταξε τó φως αυτό με περιέργεια καθώς πλησίαζε προς τήν πόλη. Φαινόταν να κινείται παράλληλα με τ'αυτοκίνητό της. Όταν προσπέρασαν μερικά αυτοκίνητα τρεμόσβησε, ώσπου χάθηκε έντελώς. Με τή σκέψη πως αυτό ήταν κάτι τó πολύ περιεργό, μπήκε στην πόλη και τó έχασε πίσω από τά κτίρια και τά δέντρα. Αφού πέρασε απ'τόν έμπορικό τομέα, άστριψε προς μία διασταύρωση, στο δρόμο Νόρθ Μάστ, ο όποιος οδηγούσε έξω από τήν πόλη, στην έξοχη.

Όπως πήρε τή στροφή, εμεινε κατάπληκτη και φοβισμένη, καθώς είδε τó φωτεινό και λαμπερό αντικείμενο κατευθείαν μπροστά της. Ήταν πολύ μεγαλύτερο τώρα και φαινόταν να πλησιάζει τó αυτοκίνητο από πάνω και μπροστά του. Η Λύντια τινάχτηκε πάνω, στη θέα τού έπερχόμενου αντικειμένου, και για πρώτη φορά σκέφτηκε: «Είναί ένα UFO!»

Ακριβώς εκείνη τή στιγμή, έγιναν και μερικά έντυκωσιακά πράγματα. Η Λύντια «άκουσε», αλλά και «αίσθάνθηκε» έναν υψηλής συχνότητας ήχο σαν βόμβο γύρω της, που προξένησε μία αίσθηση τσουχτερού πόνου μέσα κι έξω, σ'όλο της τó σώμα. Άς αφήσουμε όμως τήν ίδια να μάς τά πει με τó δικα της λόγια:

«Πήρα τή στροφή. Έμεινα έκθαμβη μ'αυτό... Με κατέλαβε σ'όλο

μού τό σώμα. Στ'αλήθεια. Ήμουνα στ'αλήθεια τρομαγμένη, γιατί ήμουνα ολομόναχη κι ήταν άργά. Έμοιαζε σαν....Ξέρετε, όταν δέν σας υπακούν τά πόδια σας; Εκείνο τό μούδιασμα! Μέ κάτι τέτοιο έμοιαζε... Ήταν σαν ήχος ύψηλής συχνότητας πού μπορούσα νά άσθάνθω. Έκανε σαν μπι-ι-ι-iiii, αλλά πολύ δυνατά, δυνατά! Και όλο μου τό σώμα ήταν μούδιασμένο σαν από μαγνητή. Μέ τραβούσε! Τό λαιμό μου και όλόκληρη!»

Καθώς τό λαμπερό άντικείμενο πλησίασε, είδε τό πάνω μέρος τού σώματος μιάς όρθιας φιγούρας, σ' ένα διαφανές τμήμα ενός πορτοκαλόχρωμου και κυψελωτού σκάφους. Άν και τό σώμα του ήταν στη σκιά και φαινόταν θαμπά, τό πρόσωπό του διακρινόταν καθαρά. Ήταν γεμάτο ρυτίδες και είχε ένα γκριζό χρώμα. Τά μεγάλα στρογγυλά μάτια του έμοιαζαν νά τής λένε: «Μή φοβάσαι». Ή Λύντια σκέπασε γρήγορα μέ τό ένα της χέρι τά μάτια της κι άρπαξε τό τιμόνι μέ τό άλλο.

«Όταν τό είδα, σκέπασα τά μάτια μου και γάντζωσα τό τιμόνι, γιατί ήμουνα πετρωμένη. Δέ μ'ένοιαζε τίποτε άλλο».

Τό επόμενο πράγμα πού ή Μορέλ διαπίστωσε ήταν ότι είχε χάσει πιά τόν έλεγχο τού αυτοκινήτου. Είχε ξεφύγει στην άντίθετη λωρίδα τού δρόμου και πήγαινε κατευθείαν πρós ένα σπίτι.

Τά κατάφερε τελικά νά τό σταματήσει στον κήπο τού Νορμάν Μπωντουέν. Πηδώντας έξω προσπάθησε νά φτάσει στό σπίτι και νά βρει εκεί βοήθεια και καταφύγιο. Ό βομβώδης ήχος έξακολουθούσε νά δονεί τ'αυτιά της κι ένοιωθε σαν νά τήν τραβούσαν πρós τά πίσω παρά τή θέληση της. Σάν νά μήν έφταναν όλα αυτά, ένα σκυλί γερμανικής ράτσας πετάχτηκε μπροστά της. Πολεμώντας νά τό αποφύγει έφτασε στην πίσω πόρτα τού σπιτιού, κι άρχισε νά τήν χτυπά και νά φωνάζει βοήθεια. Τό UFO αίωρούνταν σέ χαμηλό ύψος από μιά κοντινή βουνοπλαγιά.

Οί Μπωντουέν, Ευπνημένοι άπ'τίς φωνές τής Λύντιας, έτρεξαν στην πόρτα, τήν τράβηξαν μέσα και κλειδωσαν. Νόμισαν ότι τής είχε έπιτεθεί κάποιος άντρας. Χρειάστηκε νά περάσουν άρκετά λεπτά, γιά νά μπορέσει νά συνέλθει και νά τούς πεί τί συνέβει. Κάλεσαν τήν άστυνομία, πού μάλιστα έφτασε σύντομα. Τώρα πιά φαινόταν στον ούρανό μονάχα ένα μακρινό φώς.

Ή έρευνα κατέληξε στό συμπέρασμα ότι ήταν ο πλανήτης Άρης. Τό UFO και τό πλήρωμά του δέν φαινόταν πουθενά.

Ό κύριος Μορέλ έφτασε γιά νά πάρει τή Λύντια και νά τή μεταφέρει στό σπίτι, γιατί έξακολουθούσε νά βρίσκεται σέ κατάσταση πανικού. Μιά λεπτομερειακή έρευνα πού άκολούθησε, άποκάλυψε ότι ή ιστορία τής ήταν σιωνικής και άπλη. Δέν υπήρχε κανένα ίχνος άπάτης. Επίσης, ως πρós τόν χαρακτήρα της, ήταν, τόσο από ήθική όσο κι από ψυχολογική άποψη, άψογη και μάλιστα ξανάζησε τήν τρομακτική της έμπειρία κατά τή διάρκεια τής ύπνωσης στην όποια ύποβλήθηκε.

Οί υπόλοιπες ώρες τής 2 Νοεμβρη πέρασαν στό Γκόφστάουν δίχως κανένα άλλο περιστατικό, αλλά τήν επόμενη ήμέρα συνέβει μιά νέα εμφάνιση UFO σ'έκείνη τήν περιοχή.

Ήταν 3 Νοέμβρη και ώρα 7.30. Ή οικονένεια Νόρμαν Ρενώ, τής Τσίπ Στρήτ τού Γκόφστάουν, είχε έπισκεφθεί τούς γείτονές τους Ρέξ και Τερέζα Σνόου γιά νά κάνουν παρατηρήσεις μέ τό τηλεσκόπιο τού νιου τους. Τήν ώρα πού ο Ρέξ κοιταζε τόν πλανήτη Άρη, θεάθηκε ένα άλλο φωτεινό άντικείμενο νά σιωρείται στον ποταμό Πισκατακόγκ πάνω άπ'τους πύργους τού ραδιοσταθμού WKBP. Ό Ρέξ έστρεψε γρήγορα τό τηλεσκόπιο πρós τό άντικείμενο και είδε μέ έκπληξη ότι δέν ήταν άεροπλάνο ή ελικόπτερο, αλλά ένα άσημόχρωμο σκάφος σχήματος δισκου, πού είχε τέσσερα παράθυρα στην περιφέρειά του, άπ'τά όποια έβγαине μιά κοκκινωπή λάμψη. Τά παιδιά ήθελαν νά τό δούν μέ τό τηλεσκόπιο, αλλά μέχρι νά γίνει αυτό τό άντικείμενο άπομακρύνθηκε μέ μεγάλη ταχύτητα κι έξαφανίστηκε. Αυτή ήταν ή πρώτη φορά πού οι Ρενώ, αλλά και οι Σνόου, είχαν δει ένα UFO. Μονάχα όμως ο Ρέξ είχε μπορέσει νά τό διακρίνει καθαρά μέ τό τηλεσκόπιο. Άργότερα, εκείνη τή νύχτα, οι Σνόου επρόκειτο νά δοκιμάσουν μιά τρομακτική έμπειρία, πού ίσως νά έχει άμεση σχέση μ' αυτό τό άντικείμενο πού είχαν παρατηρήσει νωρίτερα.

Ή συνάντηση αυτή ίσως νά μήν έρχόταν ποτέ στό φώς, άν ο έρευνητής Τζών Όσβαλντ, πού άσχολείτο μέ τήν ύπόθεση Μορέλ, δέν πρόσεχε μιά περίεργη σημείωση, καθώς έριχνε μιά ματιά στην άναφορά τής άστυνομίας τού Γκόφ-

φστάουν. Ή σημείωση έλεγε: «Τό άτομο τηλεφώνησε στό άρχηγείο και άνέφερε ότι μικρά άσημόχρωμα όντα έτρεχαν στην αύλή του (είχαν ύψος 4,50-5 πόδια, χωρίς στόμα, μέ μυτερή μύτη, μαύρα μάτια σαν κηλίδες και άσημένιες φορεσιές).

Ό άστυνομικός Γουάικ δήλωσε ότι ο κ. Σνόου είχε δει πράγματι αυτά, και ότι δέν ήταν άποκυήματα τής φαντασίας του».

Ή άστυνομία δέν ήταν πρόθυμη νά συζητήσει τήν περίπτωση, γιατί πίστευε ότι αυτός πού έκανε τήν άναφορά προτιμούσε τήν άνωνυμία. Ό Τζών, πάντως, επικοινωνήσε και συζήτησε μέ τούς Σνόου εκείνο τό βράδυ, καθώς επίσης και τήν επόμενη βδομάδα. Ή ιστορία τους μ'έκανε νά νοιώσω άνατριχίλες σ' όλο μου τό σώμα.

«ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΧΡΩΜΟ UFO

ΘΕΑΘΗΚΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ...»

Έτσι ήταν ο τίτλος τής εφημερίδας Union Leader τού Μάντιστερ στις 5 τού Νοέμβρη. Τό σχετικό άρθρο έλεγε, μεταξύ άλλων: «...Περίπου 17 άστυνομικοί από τό Φάρμινγκτον, στά βόρεια τού Έξετερ, είδαν ένα UFO γύρω στις 4 τό άπόγευμα χθές.....Αυτό τό ένα δέν πέταξε στον ούρανό. Ένας κρότος σαν βροντή προηγήθηκε τής εμφάνισης των UFO...»

Τίς ίδιες εκείνες πρωινές ώρες τής 5ης Νοέμβρη, οι Σνόου άκουσαν παράξενοους ήχους στό σπίτι τους. Ύστερα ή Μικο, τό σκυλί τους, άρχισε νά κλαψουρίζει και νά γρυλίζει σαν τρελό. Ή Τερέζα έπεισε τόν Ρέξ νά σηκωθεί άπ'τό κρεβάτι και νά βγάλει τό σκυλί έξω γιά λίγα λεπτά. Τότε ο Ρέξ δέν είχε ακόμα τήν παραμικρή ιδέα γιά τό τί τόν περιέμενε έξω.

Καθώς βάδιζε νυσταγμένος πρós τήν πόρτα τής κρεβατοκάμαρας, πού ήταν σχεδόν κλειστή, είδε μέ έκπληξη ένα φώς νά φεγγίζει κάτω άπ'τίν πόρτα και νά ρχεται έξω άπ'τό διάδρομο. Άνοιγοντάς τη βρηκε τό διάδρομο, πού όδηγούσε στην κουζίνα, φωτισμένο μ'ένα απαλό συγκεχυμένο φωτισμό. Έμοιαζε σά νά ήταν μισαναμένα τά φώτα. Βαδίζοντας πρós τήν κουζίνα είδε νά βγαίνει φώς κάτω άπ'τά παραθυρόφυλλα πού ήταν κλειστά, και τριγύρω από τίς κουρτινες. Ή Μικο είχε κουρνιάσει στό πάτωμα κοντά στην πόρτα και κλαψουρίζει σιγανά.

Ό Ρέξ μού είπε πως ή πρώτη του σκέψη ήταν ότι κάποια φωτιά θά είχε ανάψει εκεί έξω. Περπάτησε λοιπόν γρήγορα ως τό παράθυρο

της πίσω πόρτας, τράβηξε τις κουρτίνες και κοίταξε έξω. Αυτό που είδε τον έντυπωσίασε τόσο που άποτραβήχτηκε απ'την πόρτα κι έπαψε για μία στιγμή να κοιτάζει. Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που μόλις είχε δει! Ξανακοίταξε έξω προσεκτικά και διέκρινε ότι το απαλό φως έβγαине από δυο αυτόφωτιζόμενα όντα, που φορούσαν άσημόχρωμες στολές. Είχαν πολύ μεγάλα μυτερά αυτιά, μαύρες ωοειδές τρύπες για μάτια και μία προεξοχή σαν μύτη, η οποία ήταν σκεπασμένη με το ίδιο άσημόχρωμο υλικό, που έμοιαζε με τις κουκούλες της Κού Κλουέ Κλάν. Δεν μπορούσε να θυμηθεί πόσα δάχτυλα είχαν, αλλά θυμόταν ότι και τα χέρια τους ήταν καλυμένα με το άσημένο έ; κεινο υλικό, λές και φορούσαν γάντια. Τα πάντα, εκτός από τις μπότες των όντων, έμοιαζαν να συνθέτουν μία ολόσωμη φόρμα. Οι μπότες ήταν άσημόχρωμες, δεν είχαν τακούνι, και τα δάχτυλά τους ήταν στραμένα προς τα πάνω.

Ο Ρέξ, μη μπορώντας ούτε να σκεφτεί, φώναξε τη γυναίκα του να'ρθει να δει αυτό που έβλεπε. Παρόλο που τα δυο μικρόσωμα άνθρωποιδής δεν απέιχαν παρά 60 περίπου πόδια και διακρίνονταν καθαρά, ο Ρέξ ήθελε να βεβαιωθεί ότι δεν τα φανταζόταν! Η Τερέζα ήταν πολύ κουρασμένη και νόμιζε πως ο άντρας της άστειόταν, γι' αυτό και δεν έδειξε καμιά διάθεση, στην αρχή, για να σηκωθεί. Αργότερα μου είπε ότι δεν άργησε να καταλάβει ότι δεν άστειούταν καθόλου, γιατί τον είδε να όρμά μέσα στη κρεβατοκάμαρα, ν'ανάβει τό φως και ν'άρχίζει να γεμίζει τό τριανταοχτάρι του. Τό σκυλί, καταλαβαίνοντας τό φόβο και την έξαψη του, πηδούσε έδώ κι εκεί σαν τρελό και γαύγιζε συνέχεια. Ο Ρέξ άνοιξε τη πίσω πόρτα και είπε στη Μικο να όρμήσει στους είσβολείς, που έμοιαζαν με φαντάσματα. Τό σκυλί, που ήταν εκπαιδευμένο να όρμά μόλις τό πρόσταζε, έτρεξε ήρος τά άλλόκοτα όντα. Όταν έφτασε σε άπόσταση 30 ποδιών, τά πλάσματα σταμάτησαν να βαδίζουν και τό κοιτάζαν καθώς πλησίαζε. Τότε άκριβώς ή Μικο σταμάτησε για λίγο, προχώρησε, μετά σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα και τελικά γυρισε άργά, υποχωρώντας προς την πόρτα. Σύρθηκε στην κουζίνα, κάθησε κάτω στό πάτωμα κι άρχισε να κλαψουρίζει: οι τριχες στην πλάτη της ήταν όρθιες. Ο Ρέξ Σνόου έκλεισε με όρμη την

πόρτα. Μου είπε ότι εκείνη τη στιγμή τον είχε καταλάβει ξαφνικά πανικός, κι ότι τά χέρια του άρχισαν να τρέμουν τόσο πολύ που δεν μπορούσε καλά-καλά ούτε τό όπλο του να κρατήσει σταθερά. Οι φωνές του προς τη γυναίκα του ήταν μάταιες, γιατί εκείνη ήταν τόσο τρομοκρατημένη που δεν έφευγε απ'την κρεβατοκάμαρα. Ο Ρέξ υποβόλησε αν πλησίαζαν περισσότερο. Στο μεταξύ, τά πλάσματα είχαν γυρίσει πίσω στη δουλειά τους, που ήταν να μαζεύουν διάφορα πράγματα απ'τό έδαφος, στην άκρη της αύλης, και να τά βάζουν σ'ένα μεγάλο άσημένο σάκκο. Ένα πλάσμα έφεγγε τό έδαφος με κάτι που έμοιαζε με πολύ μεγάλο φανάρι και κατά διαστήματα σταματούσε. Τότε τό άλλο πλάσμα σταματούσε άργά-άργά, σηκωνε κάτι από τό χώμα και τό έβαζε μέσα στό σάκκο. Οι κινήσεις τους ήταν άργες κι έμοιαζαν σαν άργογυρισμένη σκηνή ταινίας (Slow Motion). Υστερα, μάλλον άπότομα, γύρισαν και βάδισαν προς τό δάσος.

Όταν ο Ρέξ είπε στην Τερέζα ότι τά όντα έφευγαν, αυτή πήγε στην κουζίνα και πρόφτασε να δει τη λάμψη των σωμάτων τους καθώς άπομακρύνονταν, μέχρι που έσθησε έντελώς, αφήνοντας μονάχα τό σκοτάδι.

Στό μεταξύ ο Ρέξ τηλεφώνησε στην άστυνομία. Οι αξιωματικοί Ρόμπερτ Γουάικ και Ντάνιελ Τζούμπινθιλλ, έφτασαν μέσα σε πέντε λεπτά απ'τό τηλεφώνημα.

Υπήρχε ακόμα μία άμυδρή λάμψη από τά έξωγήινα όντα, καθώς τό περιπολικό ανέβαινε τό λόφο για τό σπίτι των Σνόου. Ο Ρέξ τους συνάντησε και μπήκαν μαζί στό δάσος κρατώντας φανάρια, χωρίς όμως τελικά να μπορέσουν να βρούν τίποτε άπολύτως. Δεν ύπήρχαν ούτε άποτυπώματα ποδιών. Αυτό βέβαια δεν ήταν κάτι τό παράξενο γιατί ή περιοχή ήταν βραχώδης και σκεπασμένη από ένα στρώμα πευκοθέλινα. Οι άστυνομικοί γύρισαν στό περιπολικό κι έκαναν μία βόλτα στό δρόμο που πηγαινει τριγύρω απ'τό λόφο, χωρίς όμως ν'άνακαλύψουν τίποτε. Τό μονοπάτι που είχαν ακολουθήσει τά άλλόκοτα όντα όδηγούσε σ'ένα άνοιγμα, απ'όπου περνούν σιδηροδρομικές γραμμές.

Όπως και στην περίπτωση της Λύντια Μορέλ, εξαιτίας της αινιγματικής φύσης της άναφοράς, έκανα έναν έλεγχο του χαρακτήρα

τόσο του Ρέξ όσο και της Τερέζας Σνόου, σαν μία προκαταρκτική έργασία. Ένας τέτοιος έλεγχος περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες — σε έμπιστευτικό επίπεδο — εκ μέρους τωρινών, αλλά και πρώην έργοδοτών, γιατρών, φίλων και γειτόνων. Τό πορταίτο των μαρτύρων, που δημιουργήθηκε απ'αυτή την έρευνα, φανέρωνε πως κι οι δυο τους ήταν συναισθηματικά σταθεροί χαρακτήρες, τίμιοι, έργατικοί και ήθικοί. Οι άστυνομικοί με βεβαίωσαν ότι, κατά τη γνώμη τους, ο Ρέξ Σνόου ήταν έντελώς τρομοκρατημένος όταν έφτασαν εκεί ύστερα από τό τηλεφώνημά του. Ήταν πεισμένοι πως πράγματι είχε δει κάτι που τον είχε κατατρομάξει.

Από μία άποψη, είναι σχετικά εύκολο να εκτιμηθεί μία άναφορά τέτοιου είδους. Δεν χρειάζεται να έξετάσει κανείς τις περιπτώσεις ένός παραγνωρισμένου άεροπλάνου ή μετεωρολογικού μπαλονιού κλπ., ή παρερμηνευμένων άστρων, πλανητών και άλλων ούράνιων φαινομένων. Καταλήγει άπλώς και μόνο σε μία από τις έξης τέσσερις περιπτώσεις-έξηγήσεις: α) μία καλοσχεδιασμένη φάρσα σε βάρος των μαρτύρων, β) μία καλοσχεδιασμένη άπάτη εκ μέρους των μαρτύρων, γ) παραισθήσεις, δ) μία σειρά από άυθεντικά, άνεξηγήτα γεγονότα.

Κάθε μία απ'αυτές τις πιθανότητες έξετάστηκε με σχολαστικότητα. Οι τρεις υποθέσεις άποκλείστηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι μένουμε με την πιθανότητα να είχαν ζήσει οι μάρτυρες ένα πραγματικό έξωγήινο συμβάν. Αν τέτοια περιστατικά ήταν και μοναδικά στό χρονικά της UFOλογίας, τότε θά ήταν ίσως δύσκολο να γίνουν άποδεκτά σαν άυθεντικά. Όμως, άναφορές για παράξενους μαυροντυμένους ανθρώπους και για άνθρωποιδής με άσημόχρωμες στολές, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με έμφανίσεις UFO, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Τά πλάσματα του Γκόφφστάου, θά'πρεπε ν'άναλυθούν μέσα στό πλαίσιο παρόμοιων άναφορών. Η περιγραφή τους, που έκανε ο Ρέξ Σνόου, είναι καταπληκτικά όμοια με κεινη που έκαναν οι μάρτυρες ένός περιστατικού που άναφέρθηκε στην Άεροπορία των ΗΠΑ και που συνέβει στις 21 Αυγούστου 1955 στό Κέλλυ-Χόπκινσβιλλ του Κεντάκυ. Μία σύγκριση των σκίτσων των όντων,

συν. στή σελ. 47

ΤΟ ΚΥΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ UFO ΤΟΥ 1978-79

Από το καλοκαίρι ακόμα του 1978, οι έρευνητές περίμεναν ένα μεγάλο κύμα εμφανίσεων UFO (FLAP όπως λέγεται στην διεθνή ορολογία). Η άναμονή αυτή βασιζόταν κυρίως σε στατιστικές αναλύσεις των υπάρχοντων στοιχείων και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μάταια: αντίθετα, ικανοποιήθηκε, και μάλιστα με τα παραπάνω, το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς.

Παρουσιάζουμε το κύμα αυτό, μέσα από τα διαθέσιμα στοιχεία, που φυσικά δεν είναι πλήρη, ούτε και τά μοναδικά. Το περιοδικό UFO-ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ, στη γραμμή πάντα της επικαιρότητας θέλει με τη παρουσίαση αυτή να δώσει στους αναγνώστες του μία εικόνα της πληθώρας των τελευταίων περιστατικών εμφανίσεων άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων στον πλανήτη μας. Όσο «δημοσιογραφική» κι αν είναι δεν παύει να είναι ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο.

— Τόν Οκτώβρη του 1978, ο εκπαιδευτής πιλότος Φρέντερικ Βάλεντις εξαφανίζεται μαζί με το σκάφος του, αφού προηγουμένα αναφέρει ότι βλέπει ένα μεγάλο UFO, κατά τη διάρκεια μιάς πτήσης μεταξύ Αυστραλίας και Τασμανίας.

— Τό Νοέμβρη τά UFO αρχίζουν τις συχνές εμφανίσεις στην Ιταλία. Παρατηρούνται εκεί και USO (Άγνωστα Υπόβρυχια Αντικείμενα), που εκτοξεύονται από τό βυθό της Αδριατικής, κοντά στό Σάν Μπεντέττο Ντέλ Τρόντο, ενώ εκατοντάδες μάρτυρες τά παρατηρούν με άνειπωτο δέος.

— Από την 1η μέχρι την 20ή Νοέμβρη εμφανίζονται UFO σε περιοχές του Περσικού Κόλπου, ενώ την Παρασκευή 10 Νοέμβρη, ένα εξωγήινο σκάφος προσεδαφίζεται για λίγα λεπτά κοντά στις πετρελαιοπηγές Ούμ-Άλ Άις του Κουβέιτ.

— Τό βράδυ της Τρίτης 21 Νομβρη, εκατοντάδες άτομα βλέπουν, και μερικοί μάλιστα προλαβαίνουν

νά φωτογραφήσουν, ένα UFO σχήματος πούρου πάνω από τή Λισαβόνα.

— Τήν Τετάρτη 22 Νοέμβρη ένα UFO στέκεται αιώρούμενο για μισή περίπου ώρα πάνω από τις πετρελαιοδεξαμενές της Σάμπρια, του Κουβέιτ, όπως αναφέρει ή έφημερίδα Άλ Άνμισα. Οι υπάλληλοι κατάφεραν να κινηματογραφήσουν τό αντικείμενο και ή κυβέρνηση δήλωσε ότι κατά τή διάρκεια της εμφάνισης του «μπλοκαρίστηκε» ή τηλεπικοινωνία του Κουβέιτ με τό έξωτερικό.

— Στίς αρχές του Δεκέμβρη, δύο φοιτητές στό Λατσιάνο της Ιταλίας φωτογραφίζουν ένα δισκοειδέ UFO.

— Στο Κουβέιτ, στην περιοχή Ξανά της Σάμπρια, σημειώνεται μία νέα εμφάνιση.

— Στίς αρχές του ίδιου μήνα ένα UFO περνάει με άστραπιαία ταχύτητα πάνω από τό Φρεσκάτι της Σικελίας.

— Ένα κωνικό UFO πετά πάνω από τις περιοχές Άντρι, Τζιοβινάτο και Μπαρλέτα της Ιταλίας.

— Στην ίδια χώρα, μιά περίπολος караμπινιέρων βλέπει ένα φωτεινό άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο στην περιοχή Λέτσε.

— Στή Ρώμη, εκατοντάδες πολίτες παρατηρούν ένα φωτεινό UFO. Τό αντικείμενο αυτό είδαν και πολλοί άστυνομικοί από την ταράτσα του κτιρίου της άστυνομίας.

— Τόν ίδιο καιρό, στην πόλη του Μεξικού, ό φωτογράφος της έφημερίδας Ελ Νάσιοναλ φωτογραφίζει ένα σφαιρικό, πολύχρωμο UFO, ενώ στην Κόρντομπα της Άργεντινής συγκλονίζονται οι πάντες από

Φωτογραφία που τράβηξε ή Άστυνομία ενός άγνωστου αντικειμένου, τό οποίο έθεάθη στον ουρανό του Παλέρμο. Οι άντρες της άστυνομικής περιπόλου ισχυρίζονται ότι τό ιπτάμενο αντικείμενο, ένα από τά πολλά που έχουν έντοπιστεί στην Ιταλία τούς τελευταίους μήνες, εξέπεμπε χρυσή άνταύγεια.



Χάρτης παγκόσμιας κατανομής των εμφανίσεων UFO στη μέχρι 15/1/78 χρονική περίοδο του κύματος 1978-1979. Η συχνότητα είναι μεγαλύτερη στην Ν.Α. Ευρώπη - Μέση Ανατολή και Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία.



τήν ειδηση ότι ένας ιπτάμενος δίσκος ανύψωσε στον άερα ένα αυτόκινητο με τους επιβάτες και τό άφησε ύστερα από λίγο 15 χιλιόμετρα πιό μακριά.

— Τήν Κυριακή 10 Δεκέμβρη, στη Μπαρλέτα τής Ιταλίας άστυνομικοί άνέφεραν ένα φωτεινό ιπτάμενο δίσκο.

— Στην Ιταλία, στην περιοχή Άμπρούτσα, δεκάδες μάρτυρες είδαν δυο UFO νά κινούνται τό ένα προς τή θάλασσα και τό άλλο προς τήν κατεύθυνση τής πόλης Μαγιέλα.

— Τήν ίδια μέρα, μιά άστυνομική περίπολος φωτογραφίζει ένα UFO σχήματος πούρου στό Παλέρμο, ενώ στό Κάλλιари τής Σαρδηνίας μιά

άλλη ομάδα άστυνομικών βλέπει ένα φωτεινό άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο από τά παράθυρα του άστυνομικού κτιρίου.

— Τήν ίδια πάντα μέρα στό Πριντεζι, δυο στρατιώτες φρουροί του εκεί άεροδρομίου φωτογραφίζουν ένα ακόμα φωτεινό UFO.

— Τό Σάββατο 16 Δεκέμβρη ένα κόκκινο, λαμπερό UFO «καίει» δυο πρόβατα στην Κύπρο.

— Τήν Τετάρτη 20 Δεκέμβρη, στό Μπιλμπάο τής Ισπανίας εκατοντάδες άτομα βλέπουν ένα φωτεινό, κιτρινόχρωμο και σχήματος πούρου UFO νά διασχίζει τόν ουρανό.

— Τήν Πέμπτη 21 Δεκέμβρη τό πλήρωμα του μότοροπ «Μεγαλό-

χαρη» βλέπει μιά τεράστια «νάρκη» 16 μίλια από τό λιμάνι του Ήρακλείου. Κινητοποιείται άμέσως τό ναυτικό αλλά ή «νάρκη» έχει πιά χαθεί.

— Τήν Τετάρτη 27 Δεκέμβρη, στην περιοχή Μανάμα του Ήμιράτου του Μπαχρέιν, δυο γυναίκες βλέπουν ένα ακόμα UFO.

— Τήν ίδια μέρα στό Γιοχάνεσμπουργκ τής Ν. Αφρικής, μιά γυναίκα με τό γιό της συναντούν ένα έξωγήνιο σκάφος και τό πλήρωμά του πού άποτελούσαν 5-6 άλλοκοτα πλάσματα.

— Τήν Παρασκευή 29 Δεκέμβρη ένα κόκκινο UFO περνάει πάνω από τήν Πράγα, ενώ τήν ίδια μέρα, στην περιοχή Σάσσο τής Ιταλίας ένα σφαιρικό UFO θέτει εκτός λειτουργίας τόν ήλεκτρικό σταθμό τής περιοχής.

— Τό Σάββατο 30 Δεκέμβρη ένα συνεργείο τής Αυστραλιανής Τηλεόρασης κινηματογραφίζει ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο πού πετάει κοντά στη Μελβούρνη και τήν επομένη μέρα — Κυριακή 31 Δεκέμβρη — οι κάτοικοι του Ουέλλιγκτον βλέπουν ένα UFO νά περνά πάνω από τή πόλη τους.

— Τις πρώτες μέρες του καινούργιου χρόνου, και συγκεκριμένα τήν πρώτη εβδομάδα του Γενάρη 1979, εμφανίζονται έξωγήνινα σκάφη στό Τέλ Άβιβ του Ισραήλ, καθώς επίσης και στην Ιερουσαλήμ, όπου και παρατηρούνται από δεκάδες άστυνομικούς και πολίτες.

— Τή Δευτέρα 1 του Γενάρη, στις

Αυτά είναι μερικά από τά «ιπτάμενα αντικείμενα» πού φωτογραφήθηκαν από άεροπλάνο πάνω από τήν περιοχή Καϊκούρα τής Νέας Ζηλανδίας. Οι επιστήμονες, είπαν ότι πρόκειται για τήν άντανάκλαση του πλανήτη άφροδίτη, άλλοι πάλι ότι πρόκειται για ιπτάμενους δίσκους πού εκπέμπουν πολύ ισχυρό άσπρο φώς.



Ύπτάμενοι δίσκοι πάνω από την Πάφο



Δημοσιεύουμε τη συνέχεια από το επεισόδιο της Πάφου, όπως το παρουσιάζει το περιοδικό ΕΙΚΟΝΕΣ.



Μπροστά στα πόδια του, στο κέντρο της ύπαιθριας μάντρας, και σε απόσταση τριών μέτρων το ένα από το άλλο ήταν ξαπλωμένα με το αριστερό πλευρό στο έδαφος, μία αιγα και μία προβατίνα. Κοίταξε καλά τα δύο ζωντανά του φωτίζοντάς τα με το κλεφτοφάναρο και τὰ σκούνησε με τὸ πόδι του. Ἡ αιγα δὲν κουνήθηκε καθόλου — ἦταν φοβισμένη — ἀλλὰ ἡ προβατίνα ἀνασηκώθηκε ἀργά-ἀργά. Ἐρριξε τὸ φῶς τοῦ φαναριοῦ πάνω της γιὰ νὰ δει μήπως εἶχε πάθει τίποτε· καὶ τότε με δέος διαπίστωσε ὅτι ἓνα μεγάλο μέρος τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς της σὰν νὰ εἶχε ξυρισθεῖ καὶ μάλιστα πολὺ προσεκτικά. Τὸσο βαθειὰ καὶ τόσο καλά, πού ὄχι μόνο δὲν εἶχε ἀπομείνει οὔτε μὴ τριχα ἀλλὰ καὶ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιδερμίδα φαίνονταν οἱ φλέβες. Τῆς αιγᾶς τὸ «ἔυρισμα» ἀρχίζε ἀπὸ τὸ δεξιὸ μέρος τοῦ λαιμοῦ — πού ἦταν «καμένος» καὶ μαῦρος σὰν κάρβουνο — καὶ κατέληγε στὸ δεξιὸ πλευρὸ καὶ τὴν κοιλιά πού εἶχαν «σχι-

Ὁ Σολογιάννης ταιρίζει στὴ μάντρα τὴ «κτυπημένη» προβατίνα. Στὸ σημάδι ἔχει θάλει ἀλοιφή. «Κόπηκε τὸ γάλα της καὶ χάνει βάρος» λέει ὁ Σολογιάννης πού τίς πρώτες μέρες τὴν εἶχε ἀπομονώσει.

Ἡ φοβισμένη αιγα. Μία μεγάλη πληγή χάσκει στὸ δεξιὸ πλευρὸ πού δὲν εἶχε τρίχες. «Ἀπὸ τὸ ζῶο λείπει τὸ σηκῶτι», λέει ὁ Σολογιάννης. Τὴν εἶδαμε ἕξη μέρες μετὰ καὶ δὲν θρωμούσε.

«σμή» κάτω και κατά μήκος της τελευταίας πλευράς. Φαινονταν από μέσα τα έντερα, αλλά όχι τό σηκώτι, που πρέπει να έλειπε από τη θέση του. Και εν τούτοις: «Ούτε μιά τρίχα, ούτε μιά σταγόνα αίματος υπήρχε στο έδαφος, εκεί όπου ήταν ξεπλυμένα τα ζώα ή όπουδήποτε άλλοι στη μάντρα. Αλλά ούτε αναδυσόταν μυρωδιά καμένου ή αχνη από τα σημάδια των δυο ζώων».

Ληφγείται στις «Εικόνες» ο Έπαμεινώνδας Σολογιάννης, 29 χρόνων από τα Κούκλια της Πάφου και τώρα κάτοικος του χωριού Τιμη, της ίδιας επαρχίας. Ο Σολογιάννης είναι πάντρεμένος στην Τιμη, έχει δυο παιδιά — μιά κορούλα 3 χρόνων κι ένα γιό 8 μηνών — και άσκει το επάγγελμα του γεωργοκτηνοτρόφου. Κι είναι ο πρώτος και, μέχρι της στιγμής που γράφεται αυτό το ρεπορτάζ, ο μοναδικός Κύπριος αυτόπτης μάρτυρας στενής επαφής UFO δεύτερου τύπου.

Την επαφή αυτή, που έγινε στην ιδιόκτητη μάντρα του στην τοποθεσία «Σολωμνή», 500 μέτρα από τη θάλασσα και τρία τέταρτα του μιλίου νοτιοδυτικά της Τιμης, είδε ο Σολογιάννης μεταξύ 12 και 0.30 της νυχτας της 16ης προς τη 17 Δεκεμβρίου 1978. Πήγαινε εκείνη την ώρα στη μάντρα του με το αυτοκίνητό του, ένα θάν με τα στοιχεία ΒΛ 863, για να ξεγεννήσει μιά αιγα. Η περιοχή σε μιά μεγάλη έκταση είναι «καθωρή» — δεν υπάρχουν δέντρα και τα χωράφια είναι σχεδόν επίπεδα. Προεξέχει μόνο ένας βράχος — «καφκάλλα» — που κατεβαίνει ομαλά, σαν μέρος λοφίσκου, προς τα νοτιοδυτικά όπου βρίσκεται η θάλασσα. Άλλά προς τα βορειοανατολικά κόβεται απότομα σχεδόν, έχει ύψος 2-2.30 μέτρα και σχηματίζει μικρές κοιλότητες σαν σπηλιές. Τό μήκος του δεν ξεπερνά τα 30 μέτρα. Στη μιά άκρη και καθετα προς τό βράχο υπάρχει ένα πρόχειρο υπόστεγο και από την άκρη του υποστέγου μέχρι την άλ-

λη άκρη του βράχου δαχτυλάτο σύρμα (τέλλι), θαρέλια και «ρασιά» κλείνουν ένα χώρο μικρής έκτασης που αποτελεί τη μάντρα του Σολογιάννη.

Όταν ο Σολογιάννης έφτασε με τό αυτοκίνητό του σε μιά απόσταση 40 περίπου μέτρων από τη μάντρα πάγωσε από την έπληξη του. Απέναντι του μιά μόζα φωτός χρώματος πορτοκαλί, σε σχήμα μεγάλου Ευλινου θαρελίου του κρασιού, υψους περίπου 1.5 μέτρου και διάμετρου περίπου 3 μέτρων, ανέθοκατέβαινε μπροστά από τό βράχο στό κέντρο σχεδόν της μάντρας. Μιά έκταση 4 περίπου τετραγωνικών μέτρων φωτιζόταν μέσα στη μάντρα.

Όταν τό αντικείμενο «ανέβαινε» τό φως του αδύνάτιζε ενώ όταν «κατεβαίνει» γινόταν πιό έντονο. «Ανεθοκατέθηκε» περίπου 5-6 φορές, πάντα σε κατακόρυφη θέση, ενώ ακούστηκε κατά την άνοδο πριν την άπομάκρυνσή του δυο φορές μιά παράξενη βοή που έμοιαζε με τόν τελευταίο αντίλαλο σε χαράδρα ή με πολύ μακρινό θόρυβο άεροπλάνου έν πηήσει. Η βοή αυτή κατά την «κάθοδο» του αντικειμένου δεν άκουγόταν.

Ούτε στη γύρω περιοχή αλλά ούτε και μέσα από τη μάντρα άκουγόταν άλλος θόρυθος. Μόνο τό κλαψουρισμα μικρών κατοικιών κατά διαστήματα. Ο Σολογιάννης έβλεπε αυτό τό θέσμα για 7 λεπτά περίπου. Στο διάστημα αυτό έμεινε άκίνητος στό αυτοκίνητό του. Είχε σβήσει τη μηχανή αλλά άφησε αναμμένα τά φώτα.

Αρχικά νόμισε όπως λέει, ότι ήταν η Παναγία ή η Αγία Βρυκίνα, της οποίας η εκκλησία θριακόταν λίγα μέτρα πιό πάνω. Είχε άκουσει παλαιότερα από άλλους ότι ένας Τούρκος είχε γαλάσει την εκκλησία της Αγίας Βρυκίνας για να τη μετατρέψει σε μάντρα κι υπέθεσε ότι η Αγία εμφανίστηκε εκεί για να δείξει ότι ήθελε να άπομακρυνθούν οι μάντρες από την περιοχή. Γι'αυτό και ο Σολογιάννης στραυρακοπήθηκε πιστευοντας ότι έτσι θα έξφρανίζόταν τό μιστηριώδες φώς. Άλλά όταν είδε ότι συνέχισε ν'ανέθοκατεβαίνει από την υπερένταση ένωωσε ότι θα λιποθυμούσε. «Και για να μην τό μείνω», λέει «άναψα τσιγάρο».

Τό φωτεινό αντικείμενο έξφρανίστηκε



«Αυτά τά θαρέλια, λέει ο Σολογιάννης, ένα πρωινό πολλές μέρες πριν τό έπεισόδιο, τά βρήκα πεσμένα προς τό έξω». Πιστεύει ότι έξφρανίστηκε τό UFO στη Μάντρα του και από άλλες ένδειξεις.

Ο Άχιλλίδης με τό φορητό μετρητή ραδιενέργειας γείγει έξετάζει τά χέρια του Σολογιάννη που άγγιξαν άμέσως μετά τό έπεισόδιο την προβατίνα. Ο μετρητής δεν έδειξε αύξημένη ραδιενέργεια.

Ερ μετά πού ὁ Σολογιάννης ἤπια τὸ ταιγάρο του. Ἀλλά δὲν ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὸ μαῖο.

Ἀνυψώθηκε αἰγά-αἰγά κατακόρυφα σὲ ὕψος 5 μέτρων περίπου, ὀριζοντιώθηκε καὶ κατευθύνθηκε πρὸς τὴ θάλασσα. Κατὰ τὴν ἀνοδὸ του ἡ λάμψη του λιγότευε.

Ὁ Σολογιάννης περιμένε γιὰ λίγα λεπτά ἀκόμα κι ὅταν βεβαιώθηκε ὅτι τὸ ἀντικείμενο εἶχε πράγματι χαθεῖ ἀπὸ τὰ μάτια του κατέθηκε ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο καὶ ξεκίνησε γιὰ τὴ μάντρα. Στὴν εἰσοδὸ τῆς ὁμῶς στάθηκε γιὰ λίγο ἀναποφάσιτος. Τελικὰ ἀνοίξε τὴ χαμηλὴ ξύλινη πόρτα καὶ μπήκε μέσα. Στὸ κέντρο τῆς μάντρας ἦταν ξαπλωμένη μιά αἶγα ἢ ὅποια σὲ 40 μέρες θὰ γεννοῦσε. Ἡ δεξιά πλευρὰ τοῦ λαιμοῦ τῆς ἦταν μαυρισμένη. Ἦταν ὁμῶς θράδυ καὶ ἡ αἶγα εἶχε μαῦρο χρῶμα. Θυμήθηκε τότε ὅτι εἶχε φέρεῖ μαζί του κλεφτοφάναρο ἀλλὰ ἀπὸ τὴ σύγχυσή του τὸ εἶχε ξεχάσει στὸ αὐτοκίνητο. Ἐπέστρεψε ἀμέσως καὶ τὸ πήρε. Καὶ τότε ἐξετάζοντας καλὰ τὴν αἶγα καὶ τὴν προβατίνα πού βρισκόταν κι αὐτὴ ξαπλωμένη πιὸ πέρα διαπίστωσε ὅσα ἤδη περιγράψαμε στὴν ἀρχὴ τοῦ ρεπορτάζ.

Ὁ σκύλος φοβάται τῶρα νὰ διανυκτερεύει στὴ μάντρα

Ὁ Σολογιάννης ἔχει περίπου 95 ζωντανὰ καὶ 50 μικρὰ — ἀρνάκια καὶ κατσακάρια. Ὅλα τὰ ζῶα, ἐκτός ἀπὸ 3 κατσακάρια, ἦταν στριμωγμένα στὸ ὑπόστεγο σὰν μουδιασμένα. Καὶ δὲν ἀνοίγαν τὸ στόμα τους. Εἶχαν φαίνεται τρομοκρατηθεῖ ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἀγνωστου ἀντικειμένου κι ἔτρεξαν ὅλα πρὸς τὰ ἐκεῖ. Τὰ 3 μικρὰ εἶχαν ξεκόψει ἀπὸ τὰ ἄλλα εἴτε ἐπειδὴ δὲν πρόφτασαν νὰ τὰ ἀκολουθήσουν εἴτε ἐπειδὴ δὲν «καταλάβαιναν» τὶ συνέβαινε. Ἐτοῖ χῶθηκαν σὲ μιά κοιλότητα τοῦ βράχου. Καὶ νὰ ἤθελαν δὲν μπορούσαν μετὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ UFO νὰ συνενωθοῦν μετὰ ἄλλα ζῶα γιατί τὰ χωρίζε ἀπ'αὐτὰ τὸ ἄγνωστο ἀντικείμενο. Αὐτὰ ἀκουγε νὰ κλαψουρίζουν ὁ Σολογιάννης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς τοῦ UFO στὴ μάντρα.

Ἦταν πράγματι ἀσυνήθιστη συμπεριφορὰ γιὰ τὰ ζωντανὰ τοῦ Σολογιάννη τὸ στριμωγμὰ τους στὸ ὑπόστεγο. Πάντοτε τὰ βράδια ἦταν σκορπισμένα σ'ὅλη τὴν ἐκτασὴ τῆς μάντρας. Ἀλλὰ καὶ ὁ σκύλος του, ἡ «Ρόζα», ἡλικίας 9 μηνῶν, οὐδέποτε ελεῖπε τὰ βράδια ἀπὸ τὴ μάντρα. Κι ὁμῶς ἐκεῖνο τὸ βράδυ ὁ Σολογιάννης διαπίστωσε ὅτι δὲν ἦταν ἐκεῖ. Εἶχε ἐξαφανιστεῖ.

Ὅταν ἐπέστρεψε στὸ σπιτί του, στὴν Τίμη, ὁ Σολογιάννης ἦταν ἀνήσυχος. Δὲν μπορούσε νὰ κοιμηθεῖ. Κι ὅταν ἡ γυναῖκα του καταλαβε ὅτι κάτι συνέβαι-

νε καὶ τὸν ρώτησε τί εἶχε, δὲν τῆς εἶπε τίποτε. Ὅμως τὴν ἄλλη μέρα δὲν ἀντέξε καὶ περιέγραψε σὲ γνωστούς του στὸ χωριὸ τὴν ἐμπειρία του. Κι ἀπ'ἐκεῖ ἐμαθε ἡ Ἀστυνομία τὸ συμβάν.

Τὸ μεσημέρι τῆς Δευτέρας, 18ης Δεκεμβρίου, μὲ ἐντολὴ τοῦ κ. Τσαδιώτη, ἀξιωματικοῦ ὑπεύθυνου τοῦ Τμήματος Ἀνιχνεύσεως Ἐγκλημάτων Πάφου, ἄνδρες τοῦ Τμήματος ἐπισκέφθηκαν τὸν Σολογιάννη γιὰ νὰ ἐρευνήσουν τὸ θέμα καὶ νὰ πάρουν καταθέσεις. Τοῦς συνόδευαν φωτογράφοι τῆς Ἀστυνομίας καὶ ἀνεπίσημα — γιὰ νὰ βοηθήσει στὸ ἔργο τῆς Ἀστυνομίας — ὁ Ἐπαρχιακὸς Κτηνιατρικὸς Λειτουργὸς κ. Ἀντρέας Ἰωαννίδης. Ἐγίναν ἐρευνες ἐπὶ τοῦ, λήφθηκαν φωτογραφίες τόσο τοῦ ζωντανοῦ ὅσο καὶ τοῦ ψοφισμένου ζώου καὶ ὁ Σολογιάννης σὲ κατάθεσή του περιέγραψε μὲ λεπτομέρειες τί εἶδε, ἀκουσε καὶ ἔκανε. (Γιὰ τὸ μεγάλο σημάδι τῆς ζωντανῆς προβατίνας ὁ κ. Ἰωαννίδης ἔδωσε στὸ Σολογιάννη εἰδικὴ κρέμα γιὰ νὰ τὸ ἀλείφει δυὸ φορὲς τὴ μέρα).

Λίγα μέτρα πιὸ πέρα ἀπὸ τὴ μάντρα ἦταν, πεταγμένη σὲ μιά ξέβαθη φυσικὴ λακκούβα, ἡ ψοφισμένη αἶγα. Τὴν εἶχε μεταφέρει ὁ Σολογιάννης ἐκεῖ τὸ πρωὶ τῆς ἐπομένης, δηλαδὴ στίς 17 Δεκεμβρίου.

Ἐξῆ μέρες εἶχαν περάσει ἀπὸ τότε. Κι ὁμῶς: Ἐνὼ σταθήκαμε σὲ ἀπόσταση ἑνὸς μέτρου ἀπὸ τὸ ψόφιο δὲν θρῶμουσε. Τὰ ὄρνεα (γύπες κλπ.) δὲν τὸ εἶχαν πλησιάσει καθόλου. Τὸ κρέας του δὲν εἶχε μαυρίσει, δὲν εἶχε λιῶσει καὶ δὲν εἶχε σκουληκία ἐνὼ ἦταν γεματο μύγες. Τὸ δεξιὸ μέρος τοῦ λαιμοῦ — μαῦρο σὰν κάρθουνο — μέχρι τὸ δεξιὸ πλευρὸ καὶ τὴν κοιλιά φαίνονταν σὰν νὰ εἶχε ξυρισθεῖ. Κάτω ἀπὸ τίς πλευρὲς ἔχασκε ἓνα μεγάλο ἀνοίγμα σὰν νὰ εἶχαν ἀνασηκῶθεῖ πρὸς τὰ ἔξω ὅλες οἱ πλευρὲς. Μέσα φαίνονταν τὰ ἔντερα ἀλλ'ὄχι τὸ σηκῶτι. Κανονικὰ, λέει ὁ Σολογιάννης, ἔπρεπε νὰ φαίνονταν καὶ τὸ σηκῶτι. Ὑποψιάζεται λοιπὸν ὅτι ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὸ ζῶο.

Ἀλλὰ εἶναι πολλὰ τὰ μυστήρια. Κανονικὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν ὀρμήσει τὰ ὄρνεα ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα πάνω στὸ ψόφιο καὶ νὰ τὸ εἶχαν καταφάει. Μόνο τὰ κόκκαλα του ἔπρεπε νὰ εἶχαν ἀπομεινεῖ ἐκεῖ. Καὶ τὰ ἰχνη τοῦ κρέατος πάνω στὰ κόκκαλα ἔπρεπε νὰ ἦταν κατάμαυρα. Ἀντίθετα: Τὴ μέρα τῆς ἐπίσκεψής μας εἶδαμε ὅτι ἀκόμα τὸ κρέας ἦταν κοκκινωπὸ. Αὐτὸ τὸ παρατηρήσαμε πιὸ καθαρὰ πάνω σ'ἓνα ἀπὸ τὰ πόδια τῆς αἶγας πού ἦταν πεταγμένο ἔξω ἀπὸ τὴ μάντρα. Ἡ θεὰ του ἔδινε τὴν ἐντύπωση ὅτι μόλις τὴν προηγούμενη μέρα εἶχε ψοφήσει τὸ ζῶο. Ἦταν ἀκόμα ἐντονα κόκκινο τὸ χρῶμα τοῦ κρέατος. Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ

παράξενα δὲν ἔκαψε τὸ ψόφιο ὁ Σολογιάννης, ἐνὼ εἶχε μεταφέρει ἐκεῖ δεμάτια γι'αὐτὸ τὸ σκοπὸ λέει: «Περιμένω νὰ δῶ γιὰ πόσο χρόνο θὰ διαρκέσουν ἀκόμα αὐτὰ τὰ παράξενα».

Ἡ προβατίνα χάνει θάρος καὶ δὲν κατεβάζει γάλα

Ὡστόσο παρατήρησε κι ἄλλα παράξενα:

Ὁ σκύλος του, ἡ «Ρόζα», πού ποτε στὸ παρελθὸν δὲν εἶχε ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ κοπάδι — καὶ πού ἐλεῖπε ἀπὸ τὴ μάντρα τὸ βράδυ πού ὁ Σολογιάννης εἶδε τὸ UFO — ἐπέστρεψε στὴ μάντρα τὸ μεσημέρι τῆς ἄλλης μέρας. Δηλαδὴ ὕστερα ἀπὸ ἐξαφάνιση 12 ὡρῶν. «Καὶ δὲν εἶναι σκύλος πού φοβάται. Ἐκτός ἀπὸ μένα καὶ τὸν Τουρκοκύπριο βοσκό μου κανένα δὲν ἀφήνε νὰ πλησιάσει στὴ μάντρα. Μποροῦσε νὰ ξεσκίσει ἄνθρωπο. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ὥρα πού ἐπέστρεψε δὲν ξαναμπήκε στὴ μάντρα. Τὰ βράδια κάθεται πάνω στὸ βράχο, ἔξω ἀπὸ τὴ μάντρα. Καὶ μάλιστα σὲ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ σημεῖο τοῦ βράχου, πάνω ἀπὸ τὸ ὅποιο πέρασε τὸ UFO τὴ στιγμή πού τὸ εἶδα νὰ ἐξαφανίζεται. Μόνο μιά φορὰ μπήκε ξανά στὴ μάντρα ἡ Ρόζα, ὅταν τῆς φώναξα καὶ τῆς ἔδωσα γάλα».

Ἡ προβατίνα του, πού ἐπέζησε ἐνὼ εἶχε γεννήσει δυὸ ἀρνάκια 40 μέρες προηγουμένων καὶ ἔπρεπε νὰ κατεβάζει γάλα μέχρι τὸ ἐρχόμενο καλοκαίρι, ἀπὸ τὴ μέρα ἐκεῖνη δὲν ἔχει καθόλου γάλα. Καὶ ἐπιπλέον ἀρχισε νὰ χάνει θάρος. Ἐνὼ τρέφεται κανονικὰ ὅπως πρῶτα. Πρὶν ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιο ὁ Σολογιάννης ἔπαιρνε ἀπ'αὐτὴν μισὴ ὀκά γάλα κάθε μέρα. Ὅταν ἐπίσκεφθήκαμε τὴ μάντρα ἡ προβατίνα ἦταν ἀπομονωμένη σ'ἓνα δικὸ της κλειστὸ χῶρο, μακριὰ ἀπὸ ἄλλα ζῶα. Μὰς πλησίασε ἀμέσως, πράγμα ἀσυνήθιστο τόσο γι'αὐτὴν ὅσο καὶ γιὰ τίς ἄλλες προβατίνες. Ὅπως λέει ὁ Σολογιάννης οἱ προβατίνες του ἀπομακρύνονται ὅταν δούν ξένους ἀνθρώπους. Ἀλλ'ἴσως αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ τῆς νὰ ὀφειλόταν στὸ γεγονός ὅτι γιὰ μέρες ἦταν ἀπομονωμένη στὸν ἴδιο μικρὸ χῶρο κι ἤθελε νὰ τὴ βγάλουν ἔξω.

Τὸ ζῶο αὐτὸ, ὅταν συνήλθε καὶ σηκώθηκε μετὰ πού τὸ σκοῦντησε μὲ τὸ πόδι του ὁ Σολογιάννης (τὸ βράδυ τοῦ ἐπεισοδίου) ἔτρεξε ἀμέσως πρὸς τὸ ὑπόστεγο καὶ συνενώθηκε μὲ τὰ ἄλλα.

Δυὸ ἀπὸ τὰ κατσίκια τοῦ κοπαδιοῦ δὲν μποροῦν νὰ περπατήσουν κανονικὰ. Τὸ ἓνα ἔχει βγαλμένο πόδι καὶ τὸ ἄλλο δὲν μπορεῖ νὰ πατήσῃ κανονικὰ στὸ ἔδαφος τὰ δυὸ μπροστινὰ ποδιὰ του.

Μπορεῖ νὰ δοθεῖ σὲ μερικὰ ἀπ'αὐτὰ τὰ φαινόμενα ἐπιστημονικὴ ἐξήγηση. Κύπριος κτηνίατρος τὸν ὅποιο πλησιά-



σαμε λέει: «Τά σημάδια τόσο στη ζωντανή προβατίνα όσο και στη ψοφισμένη αίγα δεν προέρχονται ούτε από εγκαύματα, ούτε από κούρεμα ούτε από ζεστό νερό. 'Αλλ' ούτε και από δερματοπάθεια» διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο οι τρίχες θά έπεφταν σιγά-σιγά. Δεν θά έπεφταν σε μία νύχτα κι όπωσδήποτε δεν θά έξαφανιζόνταν.

Τό ζώο μπορεί νά σταματήσει νά κατεβάξει γάλα λόγω "στρές" αλλ' λόγω "στρές" δεν μπορεί νά χάνει θάρος. Στην προκειμένη περίπτωση ή προβατίνα του Σολογιάννη έπαθε και τ'α δύο.

Είναι δυνατό νά παρατηρηθούν μαζί τ'α δύο π'ό πάνω φαινόμενα αλλ'α προηγείται τό αδυνάτισμα και μετά, σιγά σιγά, σταματά τό γάλα.

Έξη μέρες μετά πού ψόφησε ή αίγα όπωσδήποτε έπρεπε νά είχε φαγωθεί από όρνεα κλπ. Καί προηγουμένως έπρεπε νά είχε γεμίσει σκουλήκια από τίς μύγες»

Πιστεύει ότι Ξαναεμφανίστηκε τό UFO στη μάντρα του

Αλλ' είτε εξηγηθούν είτε όχι αυτά — και άλλα — μυστήρια με την πρώτη γνωστή στην Κύπρο στενή επαφή δευτέρου τύπου ή ζωή τού γεωργοκτηνοτρόφου Σολογιάννη δεν πρόκειται, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, νά επανεύρει τον παλιό της ρυθμό. Ήδη ό Σολογιάννης σταμάτησε νά πηγαίνει νύχτα στη μάντρα του. «'Ας γεννούν μόνες τους σί

Τό σημείο τής μάντρας όπου ό Σολογιάννης είδε τό UFO. Ό 'Αχιλλίδης τό εξετάζει με τό φορητό μετρητή ραδιενέργειας geiger. Αύξημένη ραδιενέργεια δεν διαπίστωσε. Ούδέποτε όμως παρατηρήθηκε σε παρόμοιες περιπτώσεις στενής επαφής δευτέρου τύπου σε άλλες χώρες αύξημένη ραδιενέργεια, λέει ό Κύπριος επιστήμονας.

προβατίνες και οι αίγες μου. Έξ'αλλου Ξανασυνέθηκαν παράξενα πράγματα στη μάντρα μου». Τι είχε Ξανασυμβεί:

«Ένα πρωινό στό τέλος τού Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου, βρήκα την πόρτα τής μάντρας μου άνοικτή και τ'α 7 άδεια θαρέλια, πού βλέπετε σ'άριστερά της, πεσμένα στό έδαφος π'ός τ'α έξω. Τό κοπάδι μου, πού όπως σ'ας είπα διανυκτερεύει πάντα σκορπισμένο σ'όλη τή μάντρα ήταν μαζεμένο όλο στό ύπ'όστεγο. Καί ό σκύλος, πού πάντα περνούσε τ'α θράδια μέσα στη μάντρα, βρισκόταν έξω. Αύτά όλα μου κίνησαν τήν περιέργεια βέβαια αλλ'α δεν έδωσα και πολλή σημασία. Μετά πού είδα τό παράξενο φώς θυμήθηκα όσα παράξενα πρόσεξα τότε. Καί πιστεύω ότι και τότε είχε εμφανιστεί στη μάντρα μου τό UFO...»

Δικαιολογημένη λοιπόν ή άπόφαση τού Σολογιάννη νά μη Ξαναπάει βράδυ στη μάντρα του. Ό ίδιος δεν είναι από τούς ανθρώπους πού φοβούνται εύκολα — «είμαι συνηθισμένος από μικρός, λέει,

Σε κανονική «ανάκριση» υπέβαλε ό 'Αχιλλίδης τό Σολογιάννη, όχι μόνο για νά τού άποσπάσει όσο τό δυνατό περισσότερες πληροφορίες αλλ'α και για νά ελέγξει τήν αξιοπιστία του. Μεταξύ άλλων τού έδειξε φωτογραφίες και σκίτσα UFO σε επιστημονικά έντυπα και τού ζήτησε νά τού πει με ποιό άπ' όλα έμοιαζε τό UFO πού είδε.

νά τριγυρίζω μόνος, μέρα και νύχτα στις έρημιές» — και δεν άμφιβάλλει γ'αύτά πού είδε. Είναι προσγεωμένος και άλλωστε δεν τού άρέσει νά τόν εϊρωνεύονται. Άν δεν ήταν πεπεισμένος ότι είδε όσα άφηγείται, όσο παράξενα κι αν θεωρούνται, δεν θ'άνοιγε τό στόμα του. Τό θέτει εξάλλου σάν προϋπόθεση προτού άφηγηθεί τήν έμπειρία του: «Θά σ'ας τ'α π'ω όλα αλλ'α θέλω νά με πιστέψετε...»

Αλλ'α δεν μπορεί κανείς άθασάνιστα — ή και ύστερα από προβληματισμό — νά χαρακτηρίσει σάν φαντασίωση τούς ισχυρισμούς τού Σολογιάννη. Αλλωστε και κάποιος άλλος κάτοικος Πάφου είδε, όχι σε μεγάλη άπόσταση από τή μάντρα τού Σολογιάννη, κάτι παρόμοιο: Μία φωτεινή μάζα νά «άνεβοκατεβαίνει». Αύτός ό άλλος αύτόπτης μάρτυρας είναι ό Γιαννάκης 'Αλλαγιώτης, 30 χρόνων, άπόφοιτος τού Γεωργικού Γυμνασίου Μόρφου, νυμφευμένος στην Κυπερούντα και πατέρας δυό παιδιών, 4,1/2 και 3,1/2 χρόνων.

Μία χρυσή κάθετη γραμμή «άνεβοκατεβαίνει» στό έδαφος

Ό 'Αλλαγιώτης είναι για 7 χρόνια υπάλληλος στην Κυβερνητική Άγρο-παυλη Κουκλιών, όπου και διανυκτερεύει (τήν οικογένειά του στην Κυπερούντα έπισκέπτεται τ'α Σαββατοκύριακα και τίς γιορτές).

Άφηγείται:



«Μία Πέμπτη θράδυ στις 23 ή 30 Νοεμβρίου 1978, γύρω στις 9.45 επέστρεφα από το καφενείο του Χαλαλάμπους — στα Κούκλια — στην Αγρέπαυλη, με το αυτοκίνητο. Καθώς έπαιρνα τη στροφή, δίπλα από το άμπελι του ύπαστυνόμου Αντρέα Παλέουσα, απέναντί μου στ'αριστερά των Μανδριών (πρώην Τουρκοκυπριακό χωριό) είδα μία φωτεινή λωρίδα ύψους 1 μέτρου και πλάτους μισού μέτρου, περίπου, ν'άνεβοκατεβαίνει.

Τό φώς της ήταν χρυσό. Ήταν κάθετη πρὸς τὸ ἔδαφος καὶ θρῆσκόταν λίγο πιό ἀριστερά ἀπὸ τὰ φῶτα τῶν στύλων τοῦ ἀπὸ σχετικὰ μεγάλη ἀπόσταση. Τὰ Μανδριά, ἐξάλλου, ἀπὸ τὴ μάντρα τοῦ Σοτέβαινε σὰν νὰ χανόταν λίγο, δηλαδὴ λιγότευε τὸ ὕψος της.

Σταμάτησα τὸ αὐτοκίνητο καὶ κατέθηκα γιατί ἐκεῖνο τὸ φῶς μοῦ κίνησε τὴν περιέργεια. Ἄνεβοκατέθηκε τρεῖς φορές σὲ διάστημα τριῶν λεπτῶν περίπου. Τὴν τελευταία φορὰ πού ἀνέθηκε πήρε ὀριζόντια θέση κι ἐσθῆσε ἀμέσως».

Ὁ Ἀλλαγιώτης εἶδε τὸ παράξενο φῶς ἀπὸ σχετικὰ μεγάλη ἀπόσταση. Τὰ Μανδριά, ἐξάλλου, ἀπὸ τὴ μάντρα τοῦ Σολογιάννη ἀπέχουν περίπου 1/2—3/4 τοῦ μιλιοῦ. Ὅμως — ὅπως κι ὁ Σολογιάννης — εἶδε μιά φωτεινὴ μάζα ν'άνεβοκατεβαίνει πᾶνω ἀπὸ τὸ ἔδαφος σχεδὸν μὲ τὸν ἴδιο χρονικὸ ρυθμὸ καὶ νὰ ἐξαφανίζεται μετὰ ἀπὸ ὀριζοντίωση.

Ἐδωσε καὶ ὁ Ἀλλαγιώτης σχετικὴ κατάρθεση στὴν Ἀστυνομία, ἡ ὁποία τὸν συνάντησε ὅταν πληροφορήθηκε τὴν ἐμπειρία του ἀπὸ ἄλλους. Ὁ ἴδιος ἀνέφερε τί εἶδε στοὺς συναδέλφους του τὸ πρῶν τῆς ἐπομένης μέρας. Σὲ ἄλλους τὸ ἀφηγήθηκε ὅταν πληροφορήθηκε τὴν ἐμπειρία τοῦ Σολογιάννη. Γιά ἓνα μῆνα περίπου ἀπέφευγε νὰ μιλά γι'αὐτὸ διότι ὅπως λέει «μπορεῖ νὰ μὲ θκάλλαν πελῶν».

Ὅπως καὶ ὁ Σολογιάννης ἔτσι καὶ ὁ Ἀλλαγιώτης δὲν ἔτυχε προηγουμένως νὰ διαβάσει γιὰ τὰ UFO τὴ συμπεριφορὰ καὶ τίς δραστηριότητές τους. Μόνον ὅσα γράφουν ὑπὸ μορφὴ εἰδήσεων, οἱ ἐφημερίδες γιὰ ἐμφάνιση UFO στὸ ἐξωτερικὸ θλέπει. Καὶ ἐφημερίδες δὲν διαβάζει τακτικά.

Χωρὶς πολλοὺς δισταγμοὺς μπορούμε λοιπὸν νὰ πούμε ὅτι μετὰ τίς πολλὲς στενὲς ἐπαφές πρῶτου τύπου (ἀπλὴ ἐμφάνιση UFO) στὸ διάστημα τῶν δυὸ τελευταίων μηνῶν στὴν Πάφο ἀρχισαν τώρα καὶ οἱ δευτέρου τύπου ἐπαφές. Κι ὅλες αὐτές ἐντοπίζονται σὲ μιά ὀρισμένη ἔκταση τῆς ἐπαρχίας: Στὴν παραλιακὴ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Κάτω Πάφο μέχρι τὰ Μανδριά. Φαίνεται ὅτι τὰ UFO μᾶς ἐπιφυλάσσουν σύντομα καὶ ἄλλες, μεγαλύτερες, ἐκπλήξεις...

οἱ δεικτες τοῦ φορητοῦ μετρητῆ δὲν ἔδωσαν ἐνδείξεις αὐξημένης ραδιενέργειας». Ἡ διαβεβαίωση αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὸν λέκτορα τοῦ Ἀνωτέρου Τεχνολογικοῦ Ἰνστιτούτου κ. Ἀνδρέα Ἀχιλλίδη ὁ ὁποῖος στὶς 10 τὸ πρῶν τῆς 24ης Δεκεμβρίου 1978 μὲ ἓνα φορητὸ μετρητῆ ραδιενέργειας GEIGER ἀνίχνευσε:

— Τὴ μάντρα τοῦ γεωργοκτηνοτρόφου Ἐπαμεινῶνδα Σολογιάννη.

— Τὴν γύρω ἀπὸ τὴ μάντρα βραχῶδη περιοχὴ.

— Τὴν προβατῖνα πού ἐπέζησε.

— Τὰ χέρια τοῦ Σολογιάννη πού ἄγγιξαν τὴν προβατῖνα καὶ τὴν αἶγα ἀμέσως μετὰ πού ἐξαφανίστηκε τὸ UFO ἀπὸ τὴ μάντρα.

ἌΛΛΑ: Τίποτε τὸ μὴ φυσιολογικὸ δὲν ὑπάρχει στὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀνίχνευσης. Τονίζει χαρακτηριστικὰ ὁ κ. Ἀχιλλίδης: «Αὐτὸ ἦταν φυσικὸ. Διότι ὅπως συνῆθετε σὲ ἄλλες παρόμοιες περιπτώσεις στενῶν ἐπαφῶν δευτέρου τύπου (περιπτώσεις ἀγρότη τῆς Φλώριδας, στρατιωτικῆς βάσης τῆς Βραζιλίας καὶ ἀστυνομικοῦ τοῦ Σοκόρο) οὐδέποτε παρετηρήθη αὐξημένη ραδιενέργεια στὴν περιοχὴ τῶν ἐπεισοδίων. Μάλιστα σ'αὐτές τίς περιπτώσεις ἡ ἐξέταση ἐγίνε μετελειότατα καὶ ἀκριβέστατα μηχανήματα μέτρησης καὶ σὲ ἐλάχιστο χρονικὸ διάστημα ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπαφή.

Τὶς ἐρευνες καὶ ἐξετάσεις τοῦ κ. Ἀχιλλίδη παρακολούθησαν ἀπὸ κοντὰ οἱ «Εἰκόνες». Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ τὸν ἀκολούθησε στὴν ἐπίσκεψή του στὴ μάντρα τοῦ Σολογιάννη καὶ παρευρέθηκε σὲ μερικὲς ἀπὸ τίς ἐπαφές του. Κι ὅταν ὁ Κύπριος ἐπιστῆμονας διαμόρφωσε προσωπικὴ γνώμη μετὰ ἀπὸ τὴν ἐνημέρωση καὶ τίς ἀνιχνεύσεις μὲ τὸν μετρητῆ GEIGER ἔδωσε ἀποκλειστικὴ συνέντευξη στὶς «Εἰκόνες» στὴν ὁποία ἀποκαλύπτει ὅσα ἀναφέρουμε πιό πάνω. Στὴ συνέντευξή του ὁ κ. Ἀχιλλίδης, ἀπαντώντας σὲ ἐρωτήσεις μας, εἶπε ἀκόμα:

«Ἡ ἐξέταση τῆς προβατῖνας ἐπίσης δὲν ἔδειξε αὐξημένη ραδιενέργεια.

«Τὰ συμπτώματα ὅμως πού παρουσιάζει — κατὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Σολογιάννη — δηλαδὴ μειωμένη παραγωγὴ γάλακτος καὶ ἀδυνάτισμα, ἔχουν παρατηρηθεῖ καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις.

«Τὸ ὅτι ἐπίσης ὁ σκύλος του τὴ νύκτα τοῦ ἐπεισοδίου ἐγκατέλειψε τὸ κοπάδι καὶ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν περιοχὴ χωρὶς νὰ θέλει νὰ ἐπιστρέψει δὲν εἶναι πρωτοφανές. Τὸ ἴδιο συνέβει σὲ παρόμοιο ἐπεισόδιο στὴν Ἀμερικὴ μὲ τὸ σκύλο τοῦ ἀγρότη τῆς Φλώριδας.

«Γιὰ τὰ ἐγκαύματα ἡ ἐντύπωση πού μοῦ δόθηκε εἶναι ὅτι ἔχουν προκληθεῖ ἀπὸ μιά συγκεντρωμένη θερμικὴ δέσμη ἢ ὁποῖα "κτύπησε" τὰ δυὸ ζῶα πού θρῆσκόνταν στὴ διάμετρό της. Σὲ περιπτώ-

ση πού τὸ θῦμα — καὶ στὴν προκειμένη περίπτωση ἡ αἶγα — εἶναι πολὺ κοντὰ ἢ ὑπερθέρμανση τοῦ θύματος μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἀσφυξία καὶ ἐγκαύματα ἐλαφρᾶς μορφῆς. Παρόμοιο ἐπεισόδιο συνέβει στὴ στρατιωτικὴ βάση τῆς Βραζιλίας ὅπου οἱ δυὸ στρατιῶτες — φρουροὶ ἔπαθαν ἐγκαύματα καὶ ὁ ἓνας λιποθύμησε.

«Πιστεύω ὅτι ἂν γινόταν νεκροψία στοῦ ψόφιου ζῶο πολὺ πιθανόν νὰ εἶχαμε περισσότερες καὶ πιὸ συγκεκριμένες πληροφορίες.

«Ἡ προσωπικὴ μου ἐντύπωση γιὰ τὸν αὐτόπτη μάρτυρα, τὸ Σολογιάννη, εἶναι ὅτι πρόκειται γιὰ ἓνα μὴ μορφωμένο πρόσωπο πού περιέγραψε τὰ γεγονότα ὅπως τὰ εἶδε. Ἡ ὑπαρξὴ κινήτρου γιὰ τὴ σκηνοθέτηση τοῦ ἐπεισοδίου αὐτοῦ πρέπει μάλλον νὰ ἐποκλεισθεῖ παρὸλο πού μιά τέτοια πιθανότητα δὲν ἀποκλείεται. Σὲ περιπτώσεις παρόμοιες μὲ τὸ ἐπεισόδιο Σολογιάννη πού εἶναι ἐντυπωσιακὲς ἀλλὰ στηρίζονται μόνο σ'ἓνα αὐτόπτη μάρτυρα διάφορο ἀμφισβητίας προσπαθοῦν νὰ μειώσουν τὴν ἀξιοπιστία τοῦ μάρτυρα διαστρεβλώνοντας ὀρισμένα γεγονότα».

Οἱ ἐπαφές καὶ οἱ ἐρευνες τοῦ κ. Ἀχιλλίδη στὴν Πάφο κράτησαν ὥρες. Γιά 45 λεπτά ἀνίχνευε μὲ τὸ φορητὸ μετρητῆ ραδιενέργειας GEIGER σπιθαμὴ πρὸς σπιθαμὴ: Τὴ μάντρα καὶ ἰδιαίτερα τὰ σημεῖα ὅπου θρέθηκαν ἡ ψοφισμένη αἶγα καὶ ἡ «τραυματισμένη» προβατῖνα, τὸ μεγάλο θράχο τῆς μάντρας ἀλλὰ καὶ σημεῖα λίγο πιό πέρα ἀπ'αὐτὴν γιὰ σκοποὺς σύγκρισης. Ὑστερα ἐξέτασε τὴν προβατῖνα καὶ τὰ χέρια τοῦ Σολογιάννη πού τὴν ἄγγιξαν ἀμέσως μετὰ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ UFO. Ἡ προβατῖνα ἐβόσκει ἐκεῖνη τὴν ὥρα μὲ τὸ κοπάδι σὲ ἀπόσταση 500 μέτρων ἀπὸ τὴ μάντρα. Καὶ ἀκολούθησε ἡ «ἀνακριτικὴ» ἐξέταση τοῦ Σολογιάννη, ὁ ὁποῖος ἀφηγήθηκε λεπτὸ πρὸς λεπτὸ ὅσο μπορούσε μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια καὶ λεπτομερειακὰ ὅ,τι εἶδε καὶ ἀκούσε ἐκεῖνο τὸ θράδυ τῆς 16ης πρὸς τὴ 17η Δεκεμβρίου στὴ μάντρα του. Ὁ Σολογιάννης ἀπάντησε σὲ δεκάδες ἐρωτήσεις τοῦ Ἀχιλλίδη. Ὁ σκοπὸς δὲν ἦταν μόνον ἡ συλλογὴ ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερων πληροφοριῶν, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐλεγχος τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ αὐτόπτη μάρτυρα.

Στὴν προσπάθειά του νὰ σχηματίσει ὀρθὴ γνώμη τὸν κ. Ἀχιλλίδη βοήθησε καὶ ἡ Ἀστυνομία Πάφου καὶ ἰδικότερα τὸ Τμήμα Ἀνίχνευσης Ἐγκλημάτων. Ἀστυνομικὸς τοῦ Τμήματος αὐτοῦ συνεργάστηκε μαζί του κατὰ τὴν ἐξέταση διαφόρων πτυχῶν τοῦ θέματος. Ὁ Κύπριος ἐπιστῆμονας ἐνημερώθηκε ἀκόμα καὶ γιὰ τὸ περιεχόμενον τῶν καταθέσεων τίς ὁποῖες ἔδωσαν στὴν Ἀστυνομία ὄλοι ὅσοι εἶδαν UFO στὴν ἐπαρχία.



αναφορες για UFO στην ελλαδα ΟΜΑΔΑ 'ΦΑΕΘΩΝ.

UFO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τό περιστατικό αυτό που συνέβη πριν από λίγους μήνες, έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο από την πλευρά του μάρτυρα όσο κι από την πλευρά των «έπικουρικών ενδείξεων αυθεντικότητας». Ο μάρτυρας είναι αξιολογός ερευνητής των UFO, συνεργάτης της ομάδας «ΦΑΕΘΩΝ», με σημαντική δραστηριότητα στη μελέτη και στην ανάλυση της εξωγήινης δραστηριότητας στην περιοχή της Μακεδονίας. Με τον όρο «έπικουρικές ενδείξεις αυθεντικότητας» (ΕΕΑ) εννοούμε τα στοιχεία εκείνα που προέρχονται από δευτερεύουσες και διάφορες του βασικού μάρτυρα πηγές, που ενισχύουν την αυθεντικότητα του περιστατικού. Πολλές φορές συμβαίνει τα στοιχεία αυτά, παρά την έπικουρική τους φύση, ν'άποτελούν πρωτεύοντα παράγοντα στην τεκμηρίωση των συμβάντων.

Ο μάρτυρας, λοιπόν, Ο.Κ., βρισκόταν το βράδυ της 16/9/78 στην

ταράτσα του σπιτιού του, που είναι στην περιοχή του κέντρου της Θεσ/νίκης. Η ώρα ήταν 10.25 και η νύχτα εκείνη παρουσίαζε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί επρόκειτο να γίνει έκλειψη σελήνης ορατή στην Ελλάδα. Γι'αυτό το λόγο ο μάρτυρας ήταν εφοδιασμένος με κυάλια.

Σε μία στιγμή φάνηκε στον ούρανό ένα αεροπλάνο, που έχοντας όλα τα φώτα του αναμένα κατευθυνόταν για προσγείωση στο πολιτικό αεροδρόμιο. Ξαφνικά, τα έμπειρα μάτια του μάρτυρα ερευνητή «έπιασαν» κάτι άλλο, κάτι που κίνησε αμέσως την περιέργειά του και συγχρόνως επιστράτευσε όλη την «έξειδικευμένη» προσοχή του. Αυτό το κάτι ήταν ένα UFO! Το σχήμα του — παρόλο που δεν είχε το παραμικρό φώς επάνω του — έδινε μία σαφή έντυπωση τριγώνου και, σύμφωνα με τα λόγια του παρατηρητή, «ήταν πιο σκοτεινό κι απ'τόν ούρανό».

Η σιλουέτα του, καθώς διαγρα-

φόταν στο φόντο του νυχτερινού ούρανού, φάνηκε να κατευθύνεται προς το αεροπλάνο με μία ταχύτητα πενταπλάσια από τη δική του και για ελάχιστα δευτερόλεπτα να μένει «πλευρισμένο», ακολουθώντας την ίδια ακριβώς πορεία πτήσης. Μετά άπομακρύνθηκε κάνοντας γωνιώδεις κινήσεις κι άποτομα σταματήματα και φάνηκε να κατευθύνεται προς την περιοχή της Διεθνούς Έκθεσης.

Όλο το θέαμα δέν κράτησε περισσότερο από 10-15 δευτερόλεπτα και ίσως νά πέραγε άπαρατήρητο άπο τα βλέμματα άλλων παρατηρητών. Τα «χαρακτηριστικά» του γνωρίσματα όμως ήταν σαφέστατα και άρκετά για τα συμπεράσματα του Ο.Κ. Περιέργο σχήμα, «κλασικές» κινήσεις ζιγκ-ζάγκ, άποτομα σταματήματα, έκπληκτική ταχύτητα και — μαζί μ'αυτά — και το προηγούμενο-δεδομένο της εμφάνισης τριγωνικών UFO σί πολλές περιοχές της γειτονικής Ιταλίας, πριν άπο λίγες μονάχα ώρες.

Τό περιστατικό όμως δέν τελειώνει εδώ. Ο μάρτυρας ήταν άκόμα δέσμιος των έκπληκτικών του έντυπώσεων όταν — ύστερα άπο λίγη ώρα — πήρε ένα τηλεφώνημα άπο φίλους του, που βρίσκονταν στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και συγκεκριμένα στο κέντρο του Φλόκα. Άπ' τό τηλεφώνημα αυτό προέρχονται οί ΕΕΑ που άναφέραμε στην άρχή: τα άτομα αυτά ανέφεραν στον Ο.Κ. ότι γύρω στις 10.30 είδαν ένα «άλλόκοτο» φώς νά περνά άθόρυβα πάνω σχεδόν άπο την Έκθεση, κάνοντας κινήσεις ζιγκ ζάγκ, και νά χάνεται στον ούρανό.

Δέν μπορούμε βέβαια νά πούμε με σιγουριά άν τό τριγωνικό σκοτεινό UFO μπορεί νά ταυτιστεί με τό «φώς» που θεάθηκε πάνω άπο την Έκθεση. Στο θέμα των άγνωστων ίπτάμενων άντικειμένων πρέπει κανείς νά είναι επιφυλακτικά προσεκτικός άν θέλει νά μήν παρασύρεται σε προχειρότητες που εί-

UFO στον ούρανό της Ιταλίας τό Σεπτέμβρη του '78. Παρόμοιο «φώς» θεάθηκε τις ώρες εκείνες απ' τους μάρτυρες που βρίσκονταν στην Έκθεση Θεσσαλονίκης.



4.45 τα ξημερώματα, έχουμε την πρώτη εμφάνιση UFO του καινούργιου χρόνου στην Ελλάδα, στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Νέο Χωριό Αποκωρώνου, όπου ο Κυριάκος Χαριτάκης κι ο γιός του βλέπουν ένα UFO.

— Στην Αυστραλία, το βράδυ της Τρίτης 2 Γενάρη, στην περιοχή Χρυσή Ακτή του Κουήνσλαντ, δεκαπέντε αστυνομικοί και πολλοί κάτοικοι της πόλης βλέπουν ένα περίεργο φώς πάνω από τη θάλασσα. Τα ραντάρ της περιοχής το «έπιαναν» στις όθόνες τους σαν ένα Άγνωστο Αντικείμενο.

— Στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 4 του Γενάρη πολλοί κάτοικοι είδαν πολύχρωμα UFO να πετούν από τις 8.40 μέχρι τις 9.40 το βράδυ.

— Τέλος, στις 10 του Γενάρη, ημέρα Τετάρτη, ο Ιταλός νυχτοφύλακας Φορτουάτο Ζανφρέττα, απήχθηκε για λίγες ώρες από το πλήρωμα ενός εξωγήινου σκάφους στη Γένοβα. Ο Ζανφρέττα υποβλήθηκε σε ύπωση και περιέγραψε τα όντα αυτά ότι είχαν πρασινωπό δέρμα, κίτρινα τριγωνικά μάτια και μιλούσαν μιά ακατάληπτη γλώσσα.

Αυτά είναι τα μέχρι της εκτύπωσης του παρόντος τεύχους διαθέσιμα στοιχεία. Αναμφίβολα, το κύμα που άρχισε περίπου τον Οκτώβρη του 1978, είναι από τα σημαντικότερα στην ιστορία της UFOλογίας. Και είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν σιγά-σιγά πολλές ακόμα λεπτομέρειες, άγνωστες για την ώρα, που εκτός απ'ότι θα συγκλονίσουν, θα αποτελέσουν και τεκμήρια για την αληθινή υπόσταση των UFO και τις επισκέψεις εξωγήινων όντων τον πλανήτη μας. Το περιοδικό μας θα φροντίσει με όλα τα μέσα που διαθέτει, να ενημερώσει το Έλληνικό αναγνωστικό κοινό με ακρίβεια και αντικειμενικότητα για τις μεγάλες εξελίξεις που ασφαλώς θα ακολουθήσουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνταξη του παρόντος άρθρου σημαντική υπήρξε η βοήθεια του Παναγιώτη Σκάγιαννη.

ναι σε βάρος της έρευνας. Γεγονός πάντως είναι ότι τη βραδιά εκείνη θεάθηκαν πάνω από τη Θεσ/νίκη UFO και αυτό δεν μπορεί να μη συνδέεται με παρόμοιες εμφανίσεις που προηγήθηκαν στην Ιταλία αλλά και σε αρκετές ακόμα χώρες μέσα στους δυο επόμενους μήνες

(Νοέμβρη-Δεκέμβρη 1978). Αναμφισβήτητα το περιστατικό μπορεί να «ένταχθει» στο πλαίσιο του κύματος εμφανίσεων UFO των τελευταίων μηνών του 1978, για το οποίο συνεχίζονται οι έρευνες της ομάδας ΦΑΕΘΩΝ — όσον αφορά τον ελληνικό χώρο.

ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΟΦΦΣΤΑΟΥΝ

συν. από τη σελ. 37

πού έγινε από έμπειρους καλλιτέχνες, αποκαλύπτει την τρομερή ομοιότητα.

Δέν πρέπει να αποφεύγουμε την παραδοχή ότι, τόσο σ'αυτές όσο και σ'άλλες περιπτώσεις, τα πλάσματα φαίνεται να έχουν σχεδόν πλήρως τόν έλεγχο της κατάστασης. Ή ικανότητα να επηρεάζουν το νευρικό σύστημα της Λύντια δίχως να της προξενούν κάποιο τραύμα, ή ικανότητα να σταματούν ένα εξοργισμένο σκυλι, εκπαιδευμένο να επιτίθεται, δίχως να τού κάνουν κακό, όλα αυτά, σύν τόσες άλλες επιδράσεις που έχουν παρατηρηθεί σε παρόμοιες αναφορές, φανερώ/ουν μιά πλήρη γνώση της

φυσιολογίας του ανθρώπου, της ηλεκτρομηχανολογίας του αυτοκινήτου, των αεροπλάνων κλπ. Κάτι τέτοιο, θά έλεγε κανείς ότι προέρχεται ασφαλώς από μιά προοδευμένη κοινωνία, που μελετά τη φυσική δομή των μορφών ζωής του πλανήτη μας.

Ίσως πράγματι αυτός να είναι ο λόγος που μάς έχει εμποδίσει να ανακαλύψουμε ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ UFO, ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ και ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ.

Οι απαντήσεις σ'αυτά τα βασικά ερωτήματα θά παραμείνουν πιθανότατα άγνωστες, μέχρις ότου πλάσματά τέτοια όπως του Γκόφφστάουν αποφασίσουν να φανερωθούν στην ανθρωπότητα. Ένδιαφέρονται άραγε για κάτι τέτοιο; Και, είμαστε έμεις ικανοί να τα κατανοήσουμε;

νά κατανοήσετε αν πρόκειται για ένα γεγονός πραγματικό ή φανταστικό, ή αν πρόκειται για φάρσα. Πρέπει ακόμα να έχετε υπόψη σας ότι άτομα μπορεί να ισχυρίζονται ότι είδαν ιπτάμενους δίσκους για διάφορους λόγους. Είναι δυνατό να τό κάνουν για λόγους δημοσιότητας, δημιουργίας υστερίας, ή για να σκαρώσουν κάποια φάρσα».

«Τό γραφείο πρέπει να ειδοποιείται άμέσως μέσω του τηλετύπου για όλες τις αναφερόμενες εμφανίσεις και τά αποτελέσματα των έρευνών σας. Σε περιπτώσεις όπου ή αναφορά φαίνεται ν'άξιζει, τό σήμα πρέπει να συνοδεύεται κι από ένα γράμμα πρós τό Γραφείο, πού νά περιγράφει μέ λεπτομέρεια τά αποτελέσματα των έρευνών σας. Η Αεροπορία έχει υποσχεθεί στό Γραφείο πλήρη συνεργασία σ'αυτά τά θέματα και αν σε κάποια περίπτωση άμελήσουν νά σας δώσουν πληροφορίες ή νά σας παραχωρήσουν τούς δίσκους πού περισυλλέχτηκαν για νά τούς εξετάσετε πρέπει νά τό αναφέρετε στό Γραφείο».

«Κάθε πληροφορία πού συλλέγετε, σε σχέση μ'αυτούς τούς δίσκους, πρέπει νά τή στέλνετε άμέσως στις υπηρεσίες του Στρατού μέσω των συνηθισμένων μέσων έπαφής».

Έτσι λοιπόν, στό τέλος του Ιουλίου του 1947, τό FBI είχε μία συνάντηση μέ την Αεροπορία Στρατού για την έρευνα των αναφορών UFO. Στην αρχή ή συνάντηση φαινόταν πολύ φιλική, και πολύ πιθανό νά συνεχιζόταν έτσι για χρόνια. Κατά γενική όμολογία, ό αρχικός φόβος της ύπονόμευσης έσθηνε μέ τό χρόνο, όμως τό FBI θά μπορούσε νά συνεχίσει τις έρευνες και στή δεκαετία του '50, αν πράγματι είχαν την παραμικρή ύποψία ότι οι αναφορές UFO ήταν τό αποτέλεσμα προσπαθειών σαμποτάζ των Ρώσων. Κάποια μέρα τό FBI διέκοψε τόν υπηρεσιακό, έρευνητικό του ρόλο, μόλις δυό μήνες μετά την ανάληψή του. Πάντως ό προσεκτικός αναγνώστης μπορεί ήδη νά δει μιάν άρχική διαφωνία πάνω στό θέμα του τι αναφορές ζητούσε ή Αεροπορία νά έρευνήσει τό FBI. Σύμφωνα μέ την άποψη του στρα-

τηγού Σούλγκεν, τό FBI θά έπρεπε βασικά νά έρευνήσει περιπτώσεις πού ήταν φανερό ότι έπρόκειτο για φάρσες και μηχανικά τεχνουργήματα, πού άλλα άπ'αυτά ήταν πολύ επιδέξια κατασκευασμένα, κι άλλα πολύ άπλά. Έτσι, σύμφωνα μέ τόν στρατηγό, τό FBI έπρεπε νά έρευνά μόνο «άπάτες». Πάντως γίνεται φανερό από την έπίσημη διαταγή του FBI ότι ό Χούβερ θά ήθελε οι πράκτορες του νά μπορούν νά έρευνούν όλες τις άναφορές. Όπως θά φανεί στή συνέχεια, ή προσπάθεια της Αεροπορίας νά περιορίσει σε όρισμένες μόνο περιπτώσεις τις έρευνες UFO του FBI, όδήγησε τις μυστικές υπηρεσίες σ'ένα μικρό «σκάνδαλο», πού είχε σαν άποτέλεσμα τόν τερματισμό των έπίσημων έρευνών από τό FBI.

Η συνέντευξη του στρατηγού Σούλγκεν απέδειξε τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αεροπορίας για τις άναφορές UFO. Άκόμα πιό φανερό είναι ότι ή Αεροπορία ύποπτευθήκε πώς κάτι πραγματικό έκρυβε αυτή ή ύπόθεση. Η Αεροπορία εξέταζε ακόμα την περίπτωση ότι μερικά «ιπτάμενα αντικείμενα μπορεί νά ήταν κάποιο ούράνιο φαινόμενο», αν και δέν αναφερόταν πουθενά ή σκέψη ότι κάποια έξωγήνη διάνοια μπορεί νά είχε άναμιχτεί στην ύπόθεση. Είναι πολύ σπουδαίο τό ότι ό ίδιος ό Σούλγκεν άνέκρινε έναν πιλότο της Αεροπορίας (τό όνομά του δέν αναφέρεται στόν φάκελο του FBI), πού ύποστήριζε, ακόμα και μετά από έξαντλητική άνάκριση, ότι είχε δει έναν ιπτάμενο δίσκο. Τό έξωπαρασκηνιακό ενδιαφέρον της Αεροπορίας έρχόταν σε αντίθεση μέ τις άπόψεις πού εξέφραζαν δημόσια στις άρχές του Ιουλίου του 1947, στις όποιες ύποστήριζαν ότι δέν ύπήρχαν άρκετές ένδειξεις πού νά δικαιολογούν περαιτέρω έρευνες, ακόμα κι όταν ή Διοίκηση Υλικού Αέρος (AMC) είχε την πρόθεση νά έρευνήσει πιό διεξοδικά τό θέμα. Η δημόσια ύπότιμηση της άναφοράς Κέννεθ Άρνολντ κι άλλων μαρτύρων UFO εκείνης της έποχής, έρχόταν σε πλήρη αντίθεση μέ την ξεκάθαρη πιά άποψη του στρατηγού Σούλγκεν ότι έπρόκειτο για ένα πραγματικό φαινόμενο, ιδιαίτερα μετά την αναφορά του πιλότου της Αεροπορίας. Έτσι φαίνεται ότι από την αρχή οι έρευνες της Αεροπορίας έγιναν σε δυό επίπεδα. Δημόσια ή Αεροπορία προσπάθησε νά

μειώσει τη σημασία του φαινομένου, ενώ προσπαθούσε μυστικά, μέ τη βοήθεια άλλων ύπηρεσιών πληροφοριών, νά προσδιορίσει τη φύση του φαινομένου. Όπως φαίνεται από τό φάκελο του FBI, ή Αεροπορία συνέχισε τις έρευνες, ακόμα και σε περιόδους πού ύποστήριζε δημόσια όπως στα 1950, ότι τό θέμα δέν είχε κανένα ένδιαφέρον και πώς δέν χρειαζόταν καν νά τό έρευνήσουν. Άφού λοιπόν χειρίζονταν τις έρευνες των UFO σαν θέμα ασφάλειας και όλα τά έσωτερικά στοιχεία φυλάγονταν σε άρχεία, δέν είναι διόλου περιεργό πού ιδιώτες έρευνητές, στή δεκαετία του '50, συμπέραναν ότι ή Αεροπορία έκρυβε τις άποδείξεις και ύποστήριζαν — αναφερόμενοι στις δημόσιες θέσεις της Αεροπορίας (και άργότερα στό σχέδιο Γαλάζιο Βιβλίο) — ότι ή πληροφόρηση για τά UFO «κουκουλωνόταν». Είναι φανερό ότι, αν και δέν ύπήρχαν στοιχεία στόν φάκελο του FBI (τουλάχιστον στό τμήμα πού έχω έγώ στα χέρια μου) πώς ή Αεροπορία είχε σπουδαία στοιχεία (όπως κάποιον καταστραμένο δίσκο), ύπήρχαν άναφορές στρατιωτικών πού ήταν τόσο λεπτομερείς, ώστε απέμεναν μόνο δυό πράγματα νά σκεφτεί κανείς: ή πράγματι ή αναφορά είχε σχέση μέ κάποιο άγνωστο φαινόμενο, πιθανόν κάποια «μηχανή», ή όφειλόταν σε κάποια στιγμιαία πνευματική διαταραχή ένός ή και πιό πολλών στρατιωτικών ένόσω βρισκόνταν σε ύπηρεσία. Κατά τή γνώμη μου, αυτό, πού χαρακτήριζε τις έρευνες της Αεροπορίας για τά UFO ήταν ό δισταγμός στην άποδοχή της δεύτερης εξήγησης του φαινομένου.

Συνεχίζεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι από τούς αναγνώστες έχουν παρατηρήσει ή άκούσει για όποιοδήποτε περιεργό φαινόμενο ή θέλουν πληροφορίες γύρω από θέματα UFOλογίας, παραψυχολογίας κλπ, άς επικοινωνήσουν μέ τόν,

Παναγιώτη Σκάγιανη
Fortean Researches and Informations
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 124
Αθήνα 705 Τηλ. 64.64.593