

Δύο παράξενοι

«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» — ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978

Δυο περίεργα (,), έντονα φωτεινά άντικείμενα, θεάθηκαν, τήν Παρασκευή τήν νύχτα, νά «παίρνουν τον περιπάτο τους», ξεκινώντας από την περιοχή, πάνω από τό νότιο άκρο της Εύβοιας — πρώτο σημείο έπισημάνσεως τους — μέχρι τό σημείο 20 Λιμανάκι της θέσεως Δασκαλείο Κερκύρας 'Αττικῆς.

Ο περίπατος δεί αύτός, πού παρακολούθησαν τουλάχιστον 5 Άθηναίοι παραθεριστές στό Δασκαλείο, άρχισε στις 11.15 μ.μ. περίπου, τήν Παρασκευή, και έληξε στις 3.30 μ.μ., περίπου, του Σαββάτου — κράτος δηλαδή 4 ώρες και 15 λεπτά. Τό δύο «άπροσδιόριστα ίπαμενα άντικείμενα» (UFO στήν διεθνή ορολογία) διέγραψαν περίεργες και ασυνήθιστες τροχιές.

Πρώτα έπισημάνθηκε πάνω από τό νότιο άκρο της Εύβοιας, τό ένα UFO. Έμφανισθηκε ξαφνικά φωτεινότατο, σε μεγάλο σχετικά ύψος πτήσεως αεροπλάνου και, αφού γλιστρώντας στόν έναστρο ούρανό, διήνυσε μιά απόστασι πρός την κατεύθυνσι του Σουνίου, σταμάτησε, έσθησε ό φωτισμός του και, φυσικά, χάθηκε.

Τό δεύτερο UFO έμφανισθηκε, μετά λίγα λεπτά, κινούμενο πρός την ίδια κατεύθυνσι, στό ίδιο περίπου ύψος, και μετά σταμάτησε, έχοντας πρός τά δεξιά του (ώς πρός τους θεατές) τό πρώτο UFO, που έπανεμφανίσθηκε.

Άμεσως μετά τήν άκινητοποίησι του δευτέρου, τό πρώτο άναψε τά φώτα του και, για ένα μικρό διάστημα, και τά δύο άναβοσθναν τά φώτα τους, σαν νά άντηλασσαν σήματα.

Μετά από αύτόν τόν «χαιρετίσμο άβροφροσύνης», τά δύο UFO άρχισαν να κινούνται χαμηλώνοντας και πλησιάζοντας τήν θέσι τών παραπροτών τους, ένω στό λευκό φώτο τους προστέθηκε και ένα άμυδρό κόκκινο. Στό διάστημα που τά δύο UFO έκινούντο, από τήν άρχη τους έμφανισθηκαν, δύο δερπάλανα πέρασαν πάνω από τό πέλαγος, όποτε και τά δύο UFO έσθησαν τά φώτα τους, πού άναψαν πάλι μετά τήν άπομάκρυνσι τών δέροσκαφών.

«ΠΕΡΑΤΖΑΔΕΣ» ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Τά δύο ταυτόχρονα κινούμενα UFO πάλι σταμάτησαν και μετά από λίγο, ένω τό πρώτο κινήθηκε με κατεύθυνσι πρός τό Σουνίο και — προσωρινά — χάθηκε, τό δεύτερο άκινητοποιήθηκε, φωτεινό πάντοτε, στόν ούρανό και σέ σχετικά χαμηλό ύψος. Λίγα πάλι λεπτά άργότερο τό πρώτο UFO έμφανισθηκε άκριδως πάνω από τους λόφους της νοτιοδυτικής πλευράς τής θέσεως 20 Λιμανάκι, άλλα αυτή τήν φορά με κόκκινο φωτισμό. Τό UFO αυτό χαμηλώσε πολύ μέσα στή θέσι αυτή — κάτω από τό ύψος τής κορυφής του λόφου και σέ απόστασι 600 - 700 μέτρων από τήν θέσι τών παραπροτών — κι' υστερα από λίγα λεπτά άνυψωθηκε πάλι και χάθηκε χαμηλά στόν σκοτεινό ούρανό, άφηνοντας «μονάχο» τό δεύτερο UFO. Κι' έτσι, «ξεμοναχιασμένο» έκεινο, παρέμεινε άκινητο και πάντα φωτεινό, μέχρι τίς 3.30 περίπου τό πρωτο του Σαββάτου, στό ίδιο σημείο. Τήν ώρα έκεινη άρχισε πάλι νά κινήται, μέχρι που χάθηκε κι' αύτό πρός την ίδια πλευρά με τό... ταίρι του.

Α.Π.

Φωτεινοί ταξιδιώτες...

...ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



"Ένα από τά UFO, δυοιο στήν περιγραφή με τον δύο «έπισκεπτες» — έστω καὶ ρυκτεριοί — τῶν έλληνικῶν τοπίων. Ή περιπλάνησι τους κράτησε πάνω από τέσσερεις ώρες καὶ ήταν ιδιαίτερα ένδιαφέρουσα γιὰ τοὺς πεντε — γυωστοὺς μέχρι τώρα — θεατές τους.

ΑΡΧΕΙΟ
ΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΠΑΛΑΝΟΥ